

Protestantse Kerk Marknesse, 27 april 2025

Johannes 14, 1-14 Thema: Ik ben de weg...

Welkom door de ouderling van dienst

Psalm 84 De nieuwe Psalmberijming 1, 2 en 4



1. Hoe lief heb ik uw wo - ning, HEER!
Ver - lan - gend vraag ik tel - kens weer
daar uw na - bij - heid te er - va - ren.
In de be - schut - ting van uw huis
zijn zelfs de mus en zwa - luw thuis:
zij nes - te - len bij uw al - ta - ren.
Ge - luk - kig wie daar dag aan dag
bij U woont en U prij - zen mag.

2. Gelukkig wie gesterkt in U
als pelgrims door het hier en nu
blijven verlangen naar uw wegen.
Zij weten wie hen helpen zal:
zelfs in het uitgedroogde dal
daalt zegen op hen neer als regen.
Verfrist mogen zij verder gaan;
straks komen zij in Sion aan.

4. De HEER, die ons bescherming biedt,
ontzegt zijn goede gaven niet
aan wie op Hem hun leven richten.
Genade geeft Hij hun altijd;
zij delen in zijn heerlijkheid.
Hij zal hen als een zon verlichten.
Heer van de hoogste legermacht,
gelukkig is wie U verwacht.

Stilte, Bemoediging en Groet

Openingswoorden

Lied 561: alle verzen

Gebed voor de nood in de wereld

634 U zij de Glorie

Gebed bij de opening van het woord

Lezing: Exodus 3: 1-8a en 13-15

Lied 319: 1 en 2

Lezing: Johannes 14, 1-14

Lied 653: 1 en 7

Verkondiging

Lied 534: alle verzen

Collecte onder de collecte dit lied: https://www.youtube.com/watch?v=3V_gbUvJbOg

Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader

Lied 657: 1, 2 en 3

Zegen (zingen amen)

Lied 708: 1 en 6 Wilhelmus van Nassouwe