

2e zondag Veertigdagentijd

Lucas 9:28 -36 'Luister naar Hem!'.
Lucas 9:35

Kernwoorden: Glorie, licht, Jezus,



Jezus in het licht.

Vandaag staat de verheerlijking op de berg centraal.

De leerlingen zijn getuige van de glorie van God, stralend wit licht:
de verschijning van Mozes en Elia.

Het is allemaal bedoeld als een bemoediging onderweg - op weg naar de 'exodus'
(staat er letterlijk) van Jezus naar Jeruzalem.

Vanuit deze glorie gaat de weg naar beneden, naar het kruis.

De leerlingen worden intussen nogmaals herinnerd aan wie Jezus is: mijn Zoon, mijn
uitverkorene, luister naar Hem!

Het gaat niet om die (eenmalige) ervaring van licht en glorie, maar om luisteren, om
de weg gaan, Jezus achterna.

Via de diepte naar de breedte en hoogte van de Opstanding en het nieuwe leven.

Het kruis wordt iets naar boven geschoven.

Op de aarde komen 3 witte hyacinten (verwijzing naar Jezus, Mozes en Elia),
symbool van de heerlijkheid van God.