



IN EN ROND DE KERK Nr. 34 – 19 februari 2025

Inleveren data kopij: 3 maart en 17 maart 2025 tot 17.00 uur!

inenronddekerk@pknmarknesse.nl

Redactie per 01-01-2025: Feikje den Bakker, Wubby van der Horst en Irma Profijt.

EREDIENSTEN

23 febr. 2025	09.30 uur	Ds. J. Duijster	collecte	: 1e Kerk in Actie 2e kerk	
			"deur"collecte	: onderhoud gebouwen	
organist	: Sj. van Leeuwen				
koster	: Fam. Doevendans				
gastheer / gastvrouw	: Mw. M.J. Mol				
ouderling van dienst	: Mw. C. Dam / Dhr. K. de Lange				
diaken van dienst	: Dhr. H. Doevendans				
2 maart 2025	09.30 uur	Dhr. G. Doorn	collecte	: 1e diaconie; 2e kerk	
			"deur"collecte	: onderhoud gebouwen	
			organist	: A. Kroeze	
			koster	: Fam. Harsevoort	
			gastheer / gastvrouw	: Dhr. A. Bakker	
			ouderling van dienst	: Mw. I. Profijt	
diaken van dienst	: Mw. T. Haringsma				
2 maart 2025	19.30 uur	Ds. Vijko Top en Polder Live Event Band met "Songs of Life"			
7 maart 2025	19.00 uur	Wereldgebedsdag door Gez. Kerken Marknesse			

**Kijk op <https://tinyurl.com/bdh7uwa6> voor de diensten in februari en maart 2025.
Ga naar <https://kerkdienstgemist.nl/stations/966-PKN-Marknesse> om online mee te vieren.**

Zondag 23 februari - zondag Sexagesima

De zondag Sexagesima is de benaming voor de tweede zondag vóór Aswoensdag. De naam komt oorspronkelijk uit het Latijn, sexagesimus. Dit verwijst naar het feit dat er ongeveer zestig dagen zijn tussen deze zondag en Pasen. Wij openen vandaag de Bijbel bij verschillende Bijbelboeken. De hoofdlezing komt uit Romeinen 10, 1-13. Daarbij het thema: *Wat heb je er voor over?*

Zondag 2 maart 2025 - zondag Estomihi - 7de zondag voor Pasen

Estomihi – De Gregoriaanse introitus van deze zondag begint met: *'Esto mihi in Deum protectorem...'* en komt uit Psalm 31: 'Wees mij een God die mij beschermt, en een toevluchtsoord om mij te redden. De oude naam voor deze zondag is Quinquagesima en betekent vijftigste. Dat wil zeggen, ongeveer 50 dagen voor Pasen.

Van harte welkom in de erediensten. Johan Duijster - vdm

BIJ DE TIJD

Tussen de tijden Epifanie en de Veertigdagentijd - Ruimte voor God

In voorbereiding op de Veertigdagentijd - daar horen meditatie's bij: waar ga ik het over hebben?; daar hoort de Veertigdagenkalender bij: kies ik voor een rode draad, of voor willekeurige thema's?; daar hoort het vasten bij: wat laat ik deze keer aan me voorbij gaan?, etc. - realiseer ik mij dat het

gaande weg de Veertigdagen steeds stiller wordt. De Veertigdagentijd in de kerkelijke jaarkalender symboliseren in feite de stilte. De doodse stilte van een doodstille woestijn, waar Jezus veertig dagen en nachten doorbrengt en die uitloopt op de verzoeking. Het is die stilte, die steeds intenser wordt. Een stilte die opeenhoopt in de Stille Week. Als we met Jezus meelopen merken we het, Hij wordt stiller. Gaat steeds minder zeggen. Zal het zwijgen me nemen, van de Joden naar Herodes, van Herodes naar Pilatus en van Pilatus naar het kruis. En van het kruis naar het graf. Voordat we aan Pasen toe zijn, voordat de Veertigdagen voorbij zijn wordt het uiteindelijk zo stil als de dood maar stil kan zijn. Vanuit die intense stilte noemen we de zaterdag voor Pasen dan ook: *Stille Zaterdag*. Maar wat zegt ons de stilte, het toenemende zwijgen van Jezus? Ik was eens als een soort bemiddelaar bij een gesprek tussen twee mensen geroepen. Het ging er aanvankelijk stevig aan toe. Er werd (te) veel gezegd. Totdat het stiller werd. Beiden hadden in de gaten, zo komen we niet verder. We komen er niet uit. In de stilte die viel heb ik maar voorgesteld om het voorlopig zo te houden. Houd afstand. Val elkaar niet langer lastig met verwijten of goedbedoelde aanwijzingen. Betrach naar elkaar stilte. En wie weet wat er dan gebeurt in de ruimte die daarin ontstaat. Zou de toenemende stilte waaraan Jezus gaandeweg ruimte geeft in de Veertigdagentijd niet dit zijn: dat die stilte, het zwijgen van Jezus, ook ruimte geeft? Ons ruimte geeft. Professor van Ruler zegt: 'Zijn zwijgen wijst ons ook op de enorme vrijheid, waarin Hij de mensen laat staan.' En Jean-Jacques Suurmond zegt: 'Juist omdat hij zwijgt, niet doet wat ik verwacht, opent hij een ruimte waardoor ik de dingen nieuw ga zien.' Of geeft de toenemende stilte meer en meer de ruimte voor God? Zoals de dichter Klaas de Jong Ozn. zo treffend onder woorden brengt in zijn gedicht *Dinsdag in de Stille Week*.

***Is dit de verdichting van het lijden
te weten wat gaat komen
de last van de toekomst
op menselijke schouders?***

***Eén dag rondwalen in Jeruzalem
het volk liefhebben
de schreeuwers herkennen
van vrijdag aanstaande?***

***Of te verlangen naar
het eeuwige van deze stad,
en weten dat geen steen
blijft op de andere?***

***God op aarde is te veel
voor woorden van mensen.***

Johan Duijster - vdm

PASTORAAT

-Geloven doen we samen-

De heer Geurt Stoffels, Breestraat 32c, 8316 AR, is weer terug in de Markehof. Zijn gezondheidssituatie blijft zorgelijk.

Mevrouw Koerdien van Wijk, Remise 1, 8316 EE, is onlangs geopereerd en heeft een nieuwe knie gekregen. Ze is thuis en inmiddels begonnen met revalideren.

Verdere aanvullingen op de genoemde gemeenteleden in de vorige Nieuwsbrief zijn er niet. We denken ook aan hen die niet genoemd kunnen of willen worden. We bidden voor en met elkaar.

Het pastorale team

Klaas de Lange - Greetje Jensma - Guus Doorn - Colinda Dam-de Lange - Johan Duijster



BLOEMENGROET

De bloemen van zondag 23 februari gaan met een hartelijke groet naar mev. K.M. van Wijk, Remise 1

De bloemen van zondag 2 maart gaan met een hartelijke groet naar mev. H.C. de Jongh van Maanen, Grachtwal 13/24



VAN DE KERKENRAAD

Op 9 januari vergaderde de kerkenraad voor het eerst in 2025. De vergadering begon om 18.00 uur met een gezamenlijk maaltijd. Dit keer waren alle kosters, beheerders en verantwoordelijke (voor de kosters en beheerders) vanuit CvK uitgenodigd, om te komen eten en met elkaar in gesprek te gaan over het wel en wee van de kosters- en beheerderstaken. Er gaat veel goed en hier en daar vraagt een goede afstemming en communicatie nog wel de aandacht. Duidelijk is wel dat er een hele enthousiaste en bevroegen groep gemeenteleden, zeer toegewijd hun taken als koster en beheerder uitvoeren.

Op 27 februari komt de kerkenraad weer in vergadering bijeen. Er zal dan o.a. worden stilgestaan bij de Jaarrekeningen van College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters.

Heeft u, ten aanzien van alles wat er gaande is in onze gemeente, vragen, suggesties, zaken waar u mee zit, die u vreugde geven of die zorgen bij u oproepen, blijf er dan niet mee rond lopen, maar zoek contact met uw wijkouderling of predikant of voorzitter. En uiteraard kunt u altijd mailen of bellen met de scriba.

Namens de kerkenraad, Irma Profijt-Doorlag, scriba

DIACONIE

Collecte 23 februari 2025.

Op zondagmorgen 23 februari 2025 wordt uw bijdrage gevraagd voor de Kerk in Actie: Nederland, samen tegen armoede. Ook in Nederland is armoede en deze neemt toe. Met de actie Samen tegen armoede staan kerkelijke gemeenten op tegen armoede in ons land. Kerk in Actie ondersteunt hier actief bij. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit de schulden te komen. Bovendien helpen ze om uit de schulden te blijven. SchuldHulpMaatje is sinds kort ook actief bij ons in de Noordoostpolder. Via het programma Binnenlands Diaconaat steunt Kerk in Actie mensen in armoede en organisaties die strijden tegen armoede. Steun dit werk via de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Diaconaat - Samen tegen armoede, of doneer online of via onze eigen diaconie.

Met een hartelijke groet van de diaconie.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Kerkbalans 2025.

De actie Kerkbalans heeft tot nu toe een bedrag aan toezeggingen en betalingen opgeleverd van € 86.900. Dit is ruim 97% van het begrote bedrag. Wij zijn erg blij met het resultaat tot nu toe en hopen dat er nog toezeggingen en betalingen volgen, waarmee de begroting volledig gedekt wordt. Onze grote dank gaat uit naar alle gemeenteleden voor hun toezegging en natuurlijk ook naar Henk en Harmanna van het kerkelijk bureau voor hun werk en alle vrijwilligers die meegeholpen hebben met deze actie.



Het college van kerkrentmeesters

OVERIGE MEDEDELINGEN

Huispaaskaars 2025

In de ontmoetingsruimte van de kerk ligt de nieuwe folder voor de huispaaskaarsen. Als u/jij een huispaaskaars wilt bestellen dan kan dat door uw naam en de gekozen kaars in te vullen op het formulier.

Dit kan tot uiterlijk 9 maart.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Klaas van der Horst, tel. 06-48138809 of via de mail: wubbyenklaas@ziggo.nl



Bewust toeleven naar Pasen?

Ook dit jaar biedt Petrus voor de Veertigdagentijd een dagelijkse kalender aan, die je uitdaagt om in aanloop naar Pasen elke dag even stil te staan. Voor elke dag is een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met korte (gespreks)-vragen, liederen, gebeden en citaten. Online vind je bij elke dag extra inspiratie, zoals achtergrondartikelen en video's. [Bekijk het inkijkexemplaar](#)

Met het thema 'Als nieuw!' sluit de kalender aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in 2024-2025: 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk'. Samen verdiepen we ons op weg naar Pasen in thema's als liefde, inkeer en het doorbreken van Gods licht in deze wereld.

[Bestel hier de kalender.](#)



AGENDA

24 februari	Koffie met een "oortje"	10.00 uur -11.30 uur
25 februari	Jeugdclub groep 6	15.00 uur
28 februari	Rock Solid VO 1-2-3	19.30 uur
01 maart	Wandelen	09.30 uur
02 maart	Popconcert 'Songs of life'	19.30 uur
03 maart	Bijbelstudie	10.00 uur
05 maart	Samen Eten	17.30 uur
07 maart	Rock Solid groep 7/8	19.30 uur
07 maart	Wereldgebedsday	19.00 uur in onze kerk
11 maart	Jeugdclub groep 6	15.00 uur
14 maart	Schaatsen Heerevenveen	19.30 uur vertrek vanaf CBS De Zeester



Elke dinsdag BIDSTOND

Elke dinsdag van 19.00 uur – 19.45 uur. Ineke Bos 06-34157882 Truida Geerts 06-12843837

Maandag 24 februari KOFFIE MET EEN OORTJE

Maandag 24 februari bent u weer van harte welkom om gezellig samen een kopje koffie of thee te drinken. In de ontmoetingsruimte staat de koffie/thee voor u klaar, tijd; Elkaar ontmoeten op een laagdrempelige manier is ook samen kerkzijn.

Hartelijke groet, Het Pastoraatsteam

Zaterdag 1 maart 2025 WANDELEN

*ontmoeting – verbinding - bezinning
Ga je ook mee wandelen?*

Zaterdag 1 maart gaan we weer wandelen. De wandeling staat in het teken van ontmoeting, verbinding en bezinning. We starten steeds om 09.30 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk met koffie. Om 10.00 uur start de wandeling. Bij terugkomst drinken we weer een kopje koffie. Uiterlijk 11.30 uur is het afgelopen De wandeling heeft het thema "Als nieuw – Leven in het Licht van Gods Koninkrijk", de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. ()

*Van harte uitgenodigd om mee te wandelen.
Truida Geerts, Grietje de Visser, Marjan Mol en Irma Profijt.*



Zondag 2 maart 'Songs of life' event op om 19.30 uur in de PKN kerk Marknesse

Op zondag 2 maart is het tijd voor muziek, in de PKN kerk te Marknesse. Dit belooft net, als vorig jaar met Bruce Spingsteen nummers, een spetterend en aansprekend muziekspektakel te worden. De muziek wordt verzorgd door o.a. Jurjen Karel Feenstra en Myrna Binnenmars met ondersteuning van gitaristen, bassist, een pianist en drummer. Deze muzikanten hebben de naam PLEB; Polder Life Event Band. De liederen zullen kort toegelicht worden door Ds. Vijko Top. In het concert 'Songs of life', liederen van/over leven, zal een breed genre inspirerende muziek voorbij komen van o.a.; Blof, Van Dikhout, U2 en natuurlijk Bruce Springsteen. De toegang is gratis. Na afloop is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van het SBBK

Maandag 3 maart BIJBELSTUDIE

-elke eerste maandag van de maand-

Op 3 maart is er weer een bijbelstudiebijeenkomst. De laatste keer bespraken we Galaten 2, 15-21 en Efeziërs 5, 7-20. We gaan er deze bijeenkomst mee verder.

Van harte welkom. Johan Duijster

Vrijdag 7 maart Wereldgebedsdag 2025

Ieder jaar gaan, op de eerste vrijdag in maart, dezelfde gebeden en teksten de wereld rond. Op deze dag is de hele christelijke wereld solidair. Daarmee laat Wereldgebedsdag mensen voelen dat zij deel uitmaken van de wereldbevolking, hoop en zorg delen en vreugde en verdriet. Zij geeft de gelegenheid over 'eigen grenzen' heen te zien. De viering van dit jaar is voorbereid door een groep vrouwen van de Cookeilanden. Het thema is 'Ik heb je prachtig gemaakt'. De kerken in Marknesse doen graag mee aan deze gebedsdag. U bent van harte uitgenodigd om op 7 maart as. mee te bidden en te zingen in de PKN kerk, Sluis 3. Aanvang 19.00 uur. Na afloop is er koffie en thee.
Gezamenlijke kerken Marknesse

BERICHTEN VAN ELDERS

Taizé-viering zondagavond 2 maart Luttelgeest

"Zin-in-zondag-Luttelgeest" organiseert op zondagavond 2 maart a.s. een Taizé-viering in dorpskerk 'De Schakel', Oosterstraat 1 in Luttelgeest. Aanvang 19:00 uur. Deze viering heeft als thema 'ZIN in... kijken met de ogen van je hart'. Het koor Reach Out werkt mee aan deze viering. Elk jaar verzorgt Zin in... zondag Luttelgeest een Taizéviering en deze worden drukbezocht. Een Taizéviering heeft een meditatief karakter. Taizé-liederen worden afgewisseld met stiltes en korte teksten. Een oase van rust en bezinning in een hectische wereld. Het is een korte viering van hooguit 50 minuten, met weinig gesproken woorden, stiltes en veel zang.

*Volg het evenement op [facebook](#) "Zin in zondag"
Henriëtte Wentink, Elseleen Wieten-Jansen (tel. 0622967623)*

CONTACTGEGEVENS

Predikant :	ds. J. Duijster	predikant@pknmarknesse.nl	tel.06 - 47549849
Pastor :	dhr. G. Doorn	guusdoornsr@hotmail.com	tel.06 - 14587457
Kerkenraad :	voorzitter H. Koopman		tel.06 - 20429896
	scriba I. Profijt	scribaat@pknmarknesse.nl	tel.06 - 20207191
Diaconie :		diaconie@pknmarknesse.nl	
Coll. van Kerkrentmeesters:		kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl	
Penningmeester	M. Beens	penningmeester@pknmarknesse.nl	tel.06 - 23719578
Beheerder/kostercoördinator		koster@pknmarknesse.nl	tel.06 - 41716868

Voor uitgebreide informatie kijk op <https://tinyurl.com/3vk5uh6c>

SONGS OF LIFE

POLDER
LIVE
EVENT
BAND

2 maart
19:30 uur

MUZIEK EVENT
POP OP ZONDAG

Protestantse Kerk
Marknesse, Sluis 3

GRATIS
ENTREE

NA HET PROGRAMMA
EEN HAPJE EN DRANKJE

VRIJWILLIGE
BIJDRAGE