



NIEUWSBRIEF



IN EN ROND DE KERK Nr. 31 – 8 januari 2025

Inleveren data kopij: 20 januari en 3 februari 2025 tot 17.00 uur!

inenronddekerk@pknmarknesse.nl

Redactie per 01-01-2025: Feikje den Bakker, Wubby van der Horst en Irma Profijt.

EREDIENSTEN

12 januari 2024 09.30 uur Ds. J. Duijster Afscheid ambtsdrager
collecte : 1e diaconie: Voedselbank NOP; 2e kerk
"deur"collecte : onderhoud gebouwen
organist : Harry Haasjes
koster : Fam. Sterk
gastheer/gastvrouw : Fam. Haagsma

19 januari 2024 09.30 uur Ds. J. Duijster Dopen
collecte : 1e diaconie; 2e kerk
"deur"collecte : onderhoud gebouwen
organist : Mw. C. v.d Berg
koster : Fam. van 't Zet
gastheer/gastvrouw : Mw. G. Bijland



Kijk op www.pknmarknesse.nl voor informatie over de diensten.

BIJ DE EREDIENSTEN

Zondag 12 januari - 1ste zondag na Epifanie - **afscheid ambtsdrager**

Maandag 6 januari werd in verschillende kerkelijke tradities gevierd als Epifanie, de openbaring van de Heer, die ook wel bekend staat als het feest van Driekoningen. Op 29 december ging Klaas de Lange voor. Hij las o.a. Lucas 2, 22-29, het gedeelte over de toewijding van Jezus in de tempel waarvan Simeon en Hanna getuigen van zijn. Tijdens de Verkondiging wil ik met name aandacht geven aan de woorden van Simeon: Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan. Mooie woorden. Maar passen ze ons ook? En passen ze bij het afscheid van Bas Hogenboom? Want hij stopt nu definitief als ambtsdrager (diaken). Kan je er vrede mee hebben, met het werk dat je gedaan hebt? En kunnen wij er vrede mee hebben? Met wat we zelf doen en gedaan hebben. We gaan het horen.

Zondag 19 januari 2025 - 2de zondag na Epifanie - **bediening van de heilige Doop**

In deze dienst is er bediening van de heilige Doop. Een mooi 'wapen' tegen de maandag die voor de deur staat, Blue Monday. Tenminste, als je er last van denkt te krijgen. Van neerslachtigheid. Maar wij mogen kinderen dopen. Welke tekst ik voor de Verkondiging gebruik, weet ik nog niet. Wel weet ik wie er gedoopt worden. Met dankbaarheid mogen we Karlijn Lieke, dochter van vader Erwin en moeder Alinda Koopman, en zusje van Lukas, Hugo en Noud in ons midden begroeten. En met toestemming van de kerkenraad van de gemeente van De Ontmoeting in Lelystad mogen we Sofia Maria Pleuntje, dochter van vader Almeyda da Costa en moeder Ruth Duijster, en zusje van Ciro en Jona in ons midden begroeten.

Johan Duijster – vdm

Zondag 26 januari 2025 LEV-dienst. Hoe blijf je (geestelijk) fit. Kom in beweging!



Zondag 26 januari hopen wij weer met elkaar een mooie LEV-dienst te vieren.

Wij zouden het erg leuk vinden om hiervoor zoveel mogelijk actieve foto's van gemeenteleden te ontvangen!

Op deze manier kunnen wij weer laten zien wie wij als gemeente zijn en hoe wij allemaal bewegen en fit blijven. Alle soorten actiefoto's zijn welkom: denk aan foto's die gemaakt zijn van het sporten, het wandelen, het fietsen enz. Helpt u/ helpen jullie weer mee? Foto's kun je sturen naar Colinda (06-21654890).

Hartelijke groet, Engelbert en Colinda

BLOEMEN

gaan met een hartelijke groet

op 12 Januari naar mevrouw A. Wisse, Warande 107
op 19 Januari naar Jolinde Bisschop Warande 12



BIJ DE TIJD

Blue Monday

Een paar dagen geleden las ik dat januari de 'Blue Monday' van de maanden is. Waarschijnlijk ken je de derde maandag van januari al als Blue Monday. Blue Monday is de naam, gegeven aan de datum voor de meest deprimerende dag van het jaar. Dit jaar is dat maandag 20 januari. De term is afgeleid van het Engelse begrip "feeling blue" (neerslachtig, somber, down of depri zijn). Maar is januari daarmee dan ook de meest deprimerende maand van het jaar? Als ik naar het weer van de eerste week die achter ons ligt kijk, zou ik bijna al geneigd zijn die vraag met ja te beantwoorden. Maar we kijken niet naar het weer, we kijken naar wat God heeft gedaan, doet en belooft te gaan doen. En dat is niet gering. Want in Christus is Hij, die was, die is en die komen zal. Daar hoort geen neerslachtigheid bij. Daar hoort opgewektheid bij. En met die opgewekte stemming houden we de erediensten. Zoeken en vinden we hoop. Ontmoeten we elkaar. En willen we elkaar tot naaste zijn. Wie bij het Kribbekind in aanbidding is neergeknield zal ontdekken dat zij/ hij niet met een leeg hart is weggestuurd. Maar met geloof, hoop en liefde. Dat die door Gods Geest ons elke dag gegeven zullen zijn.

Johan Duijster – vdm

PASTORAAT

-Geloven doen we samen-

Er zijn geen bijzonderheden die hier nu vermeld moeten worden. Maar laten we elkaar niet vergeten. Niet in onze gebeden en niet in nabije aandacht.

*Namens het pastorale team,
Johan Duijster – vdm*

DIACONIE

Op zondagmorgen 12 januari 2025 wordt uw bijdrage gevraagd voor de Voedselbank NOP-Urk. Naast spullen kan de voedselbank ook altijd geld gebruiken om zelf spullen te kopen voor hen die het nodig hebben. U kunt uw bijdrage overnemen op NL 76 RABO 0138 3749 10 ten name van Stichting DMV. Van harte bij u aanbevolen!



VOEDSELBANKEN.NL

Wij verdelen de rest

Met een hartelijke groet van de diaconie.

COLLECTES

Collectegelden in € van 3-11 t/m 31-12-2024

Diaconie	359,90
Kerk	829,55
Onderhoud Gebouwen	774,10
Orgelfonds	61,70
Dorcas	90,85
Eeuwigheidszondag	159,45
KIA Ghana	67,50
Wilde Ganzen	85,20
Oekraïne	244,15



Hartelijk dank voor alle giften

AGENDA

Elke dinsdag	Bidstond	van 19.00 uur – 19.45 uur
09 januari	Start Alphacursus	18.30 uur
09 januari	Kerkenraadsvergadering	18.00 uur
10 januari	Rock Solid VO 1-2-3	19.30 uur
14 januari	Jeugdclub groep 6	15.00 uur
15 januari	Samen Eten	17.30 uur
17 januari	Rock Solid groep 7/8	19.30 uur



OM ALVAST TE NOTEREN

2 maart Popconcert 'Songs of life' 19.30 uur in de kerkzaal.

OVERIGE BERICHTEN

START ALPHA: Waar verhalen samenkomen en waar iedereen welkom is.

Alpha is de kans om samen met anderen in gesprek te gaan over het leven en het christelijke geloof. De cursus bestaat uit een serie van twaalf bijeenkomsten op donderdagen én een Alpha-weekend. Een Alpha-bijeenkomst volgt dit recept:

- We starten met een maaltijd. Het moment om vriendschappen op te bouwen en elkaar te leren kennen.
- Tijdens de inleiding ontdekken deelnemers op een laagdrempelige manier de basis van het christelijke geloof van "Wie is Jezus?" tot "Bidden: bidden waarom en hoe?"
- In kleine groepjes wordt er doorgepraat over het onderwerp. Geen vraag of mening is te gek!
- Informatie: De eerste (info) avond start op 9 januari 2025 om 18:30 uur en is gratis en geheel vrijblijvend. Adres: De Bron, Noordzoom 117 Marknesse. Mail of bel voor meer informatie: alphamarknesse@gmail.nl / 06 51957803

Alvast tot ziens, Alpha Team Marknesse

OLIEBOLLENACTIE

Bericht van een Oliebol,
Steeds wat minder word ik besteld, blij word ik van mensen die dit wel hebben gedaan .
Door jullie is er € 135,-- over gemaakt aan Dorcas.



Vriendelijke groet en tot over 1 jaar ?

LICHTJESTOCHT 2024

Wat was het spannend, gezien de voorspelde weersomstandigheden. Maar gelukkig bleef de regen uit tijdens de lichtjesticht op 22 december jl. Wij kijken terug op een geslaagde avond met een kleine 300 bezoekers, waarvan veel kinderen. Bezoekers uit het dorp, uit alle kerken en zelfs uit andere dorpen. Graag spreken we hierbij onze dankbaarheid uit naar de deelnemers die zich hebben ingezet om deze avond te laten slagen; de koren, de blazers, de schoolkinderen, de spelers, de leveranciers van hout, stroom, licht, flyer, koffiekannen, ruimte en niet te vergeten de schapen!. Onze dank gaat ook uit naar de koster en alle helpers in en buiten de kerk. De volgende lichtjesticht is eind 2026 vanuit weer een andere kerk. Zo blijven we in verbinding met elkaar. We wensen ieder een vredig 2025 toe.



Samenwerking van de kerken en de commissie dorpsdiensten.

BEDANKJE

Lieve mensen,
Hartelijk dank voor jullie gebed, medeleven, in welke vorm dan ook en de vele kaarten, waar wij stil van worden. Zelf hadden wij dit niet meer verwacht, dat Geurt hier in Marknesse terug zou komen. Een hartelijke maar ook een bemoedigende groet aan allen die ziek zijn en het moeilijk hebben. *Dank U voor deze nieuwe morgen, Dank voor deze nieuw dag, Dat ik met al mijn zorgen bij u komen mag.*

Geurt en Roely Stoffels

VAN DE REDACTIE

Met ingang van 1 januari is Ineke Bos-Kasius gestopt als redactielid van deze nieuwsbrief. We bedanken Ineke van harte voor het werk dat ze heeft gedaan.



Dit betekent dat we als redactie op zoek zijn naar 1, maar het liefst 2 nieuwe redactieleden. Dus lijkt het je leuk om mee te helpen om gemeenteleden zo optimaal mogelijk informeren en wil je daar een aantal keren per jaar aan meehelpen, neem dan contact op met de redactie. En wellicht heb je goede ideeën over

de opmaak en inhoud van de nieuwsbrief. Enige vaardigheid met de computer en het enigszins kunnen werken met Word is wel nodig. Kom jij de redactie versterken?

Mail naar inenronddekerk@pknmarknesse.nl of bel met
Irma Profijt 06-20207191 of
Wubby van der Horst 06-40615809
Feikje den Bakker 06-14951864



COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Actie Kerkbalans 2025

De actie kerkbalans is onmisbaar voor het functioneren van onze gemeente. Met uw bijdrage maakt u de wekelijkse vieringen mogelijk, de uitzendingen via internet, maar ook de professionele ondersteuning met een predikant en een kerkelijk werker. Ook de aandacht voor lief en leed binnen en buiten de gemeente en het jeugdwerk maakt u mogelijk met uw bijdrage.

Ziet u hoe belangrijk uw bijdrage is?

Actie Kerkbalans



U ontvangt volgende week een envelop met een folder, het toezeggingsformulier en een antwoordenvelop. Op het toezeggingsformulier kunt u aangeven hoeveel u dit jaar denkt te kunnen bijdragen aan het plaatselijke kerkenwerk. De begroting van de kerk voor 2025 laat een tekort zien. Het zou gezien de stijgende kosten fijn zijn, als u uw bijdrage zou willen verhogen. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder!

Net als afgelopen jaren kunt u bij uw toezegging direct uw bijdrage voor de Solidariteitskas aangeven. De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen. Het formulier kunt u in de bijgesloten antwoordenvelop doen.

Wij vragen u nadrukkelijk om de envelop met uw toezegging zelf in te leveren!

Dat bespaart veel werk voor de vrijwilligers die uw toezegging moeten ophalen.

U kunt uw toezegging **uiterlijk 2 februari** inleveren op de volgende adressen:

- In de brievenbus bij de kerk (ingang Sluiszijde);
- Bij Irma Profijt-Doorlag, De Oosthoek 15;
- Bij Francien Groefsema-Jansonius, Warande 102;
- Bij Henk Veerbeek, Blokzijlerdwarsweg 4.

Tussen woensdag 5 februari en zaterdag 8 februari worden de nog niet ontvangen toezeggingen opgehaald. Heeft u de vrijwilliger gemist? Dan kunt u ook contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters (0527-292640). Dan wordt het alsnog bij u opgehaald.

Wanneer u een machtiging verstrekt voor het innen van uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage, worden bedragen telkens op, of net na, de 25e van de maand afgeschreven. Dit gebeurt in de door u aangegeven maanden. De termijn voor januari wordt echter pas in februari afgeschreven.

Alvast van harte bedankt voor uw bijdrage en ook onze dank aan alle vrijwilligers die zich voor deze actie inzetten.

CONTACTGEGEVENS

Predikant :	ds. J. Duijster	predikant@pknmarknesse.nl	tel.06 - 47549849
Pastor :	dhr. G. Doorn	guusdoornsr@hotmail.com	tel.06 - 14587457
Kerkenraad :	voorzitter H. Koopman		tel.06 - 20429896
	scriba I. Profijt	scribaat@pknmarknesse.nl	tel.06 - 20207191
Diaconie :		diaconie@pknmarknesse.nl	
Coll. van Kerkrentmeesters:		kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl	
penningmeester mw. M. Beens		penningmeester@pknmarknesse.nl	tel.06- 23719578

Voor uitgebreide informatie kijk op www.pknmarknesse.nl

LEV dienst

26 januari
09.30 uur
PKN kerk Marknesse

THEMA:
*(Geestelijk) fit blijven.
Kom in beweging!*



VAN HARTE WELKOM