



NIEUWSBRIEF



IN EN ROND DE KERK Nr. 28 – 27 november 2024
Inleveren data kopij: 9 dec. en 23 dec. vóór 17.00 uur.
inenronddekerk@pknmarknesse.nl

Redactie: Ineke Bos, Feikje den Bakker, Wubby van der Horst en Irma Profijt.

EREDIENSTEN



1 december	09.30	uur	Ds. J. Duijster	1^e Advent
			collecte	: 1e diaconie; 2e kerk
			"deur"collecte	: onderhoud gebouwen
			organist	: L.J. van Rijn
			koster	: Fam. Sterk
			gastheer / gastvrouw	: Mw. P. Metselaar-Bijland
8 december	09.30	uur	Ds. J. Duijster	2^e Advent Maaltijd van de Heer
			collecte	: 1e Kerk in Actie Ghana; 2e kerk
			"deur"collecte	: orgelfonds
			organist	: Sj. Van Leeuwen
			koster	: Fam. Profijt
			gastheer / gastvrouw	: Mw. I. Bakkeren-Harkema
15 december	09.30	uur	Mw. R. Teunen	3^e Advent
			collecte	: 1e diaconie; 2e kerk
			"deur"collecte	: onderhoud gebouwen
			organist	: Mw. C. v.d. Berg
			koster	: Fam. Sterk
			gastheer / gastvrouw	: Mw. D. Pongers

EREDIENSTEN

-Vooraf-

Tijdens de Adventszondagen volgen we het rooster van de kindernevendienst volgens het programma van Bijbelbasics van het Nederlands Bijbelgenootschap. Het Adventsproject wordt ondersteund met materiaal voor kinderen. Dit materiaal is beschikbaar in de kerk. Dus voor wie het materiaal voor kinderen thuis wil meenemen, geef het dan even aan voor of na de dienst.

Zondag 1 december - 1ste zondag van Advent

Bij Advent voelt het soms als even de adem inhouden. Want we kijken om ons heen in een donkere wereld. Letterlijk en figuurlijk. Tegelijkertijd kijken we vooruit. Naar wat komt. Zal de donkerheid verder toenemen? Of..., of..., of zien we toch iets van licht in het donker? Daar, in de verte? Je houdt de adem in. Want je hoopt het van harte.

De mensen in Bethlehem zullen ook wel hun adem hebben ingehouden toen Naomi weer uit Moab terugkeerde. Zonder man, zonder zonen. Maar met een onbekende vrouw. Een buitenlandse. En Naomi zal ook wel haar adem hebben ingehouden toen ze Bethlehem naderde. Wat zullen de mensen zeggen? Ze besluit alle praatjes voor te zijn. Noem mij maar Mara, zegt ze. Dan hoeven haar stadgenoten niet te speculeren. Maar die naam Mara haalt alle licht, zo lijkt het, uit de geschiedenis die amper begonnen is met haar terugkeer. Alsof er in Bethlehem nog steeds, of opnieuw, een broodtekort is. Thema voor de dienst is: Komt er licht naar Bethlehem? We lezen o.a. Ruth 1, 1-22.

Zondag 8 december - 2de zondag van Advent: viering Maaltijd van de Heer

Op deze tweede zondag van Advent zijn we in de geschiedenislijn van de Messias die beloofd is een aantal jaar later opnieuw in Bethlehem. We ontmoeten de achterkleinzoon van Naomi, die de kleinzoon is van Ruth. David heet hij. Hij wordt gekroond in Bethlehem tot koning. Daar, in Bethlehem gaat een licht op. Dat is dan ook het thema: Een licht gaat op in Bethlehem. Tijdens deze dienst worden we door de grote Koning zelf aan zijn tafel genodigd. Hij deelt met ons uit de overvloed van Zijn huis. Van zichzelf. Hij is het Licht dat opgaat over de wereld.

-Terugblik-

Zondag 24 november - Zondag Voleinding

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar stonden we stil bij en noemden we de namen van hen die ons afgelopen kerkelijk jaar zijn voorgedaan. We deden dat in het licht van Gods Woord en in onopgeefbare verbondenheid. We gedachten onze dierbaren, ook zij die al korter of langer niet meer onder ons zijn. Bij naam noemden we:

- Willem de Olde
- Dirk Somsen
- Daniël Willem Geelhoed
- Anthonina Verhage- Arendse
- Jacob Marcus Bezema
- Jacob Jan Mol
- Reint Johan Kugel
- Arendina Mathilda Klein- Nijman
- Jantje Wassina Otten- Willems
- Jan Spoelstra
- Maria Adriana de Witte- Cevaal
- Harm Kuijers
- Wijbren Bijland
- Geertje de Witte- Regeling
- Wilhelmina Woldhuis- van Doornik
- Hendrik Cornelis Verbeek

Dat hun nagedachtenis ons alle tot zegen zal zijn. *Voor God leven wij allen*

Ik noem jouw naam

elke dag, zolang ik kan
en adem in mij over is.
Als ik bid, prevel
of gewoon vertel,
dat ik je hopeloos mis.

Ik noem jouw naam
elke nacht, zolang ik leef
en mijn bloed kruipt waar 't niet gaan wil.
Als ik huil, jermieer,
of luide lamenteer,
dat het zo donker is, zo stil.

Ik noem jouw naam.
Want ik geloof met hart en ziel -
Zelfs als elke herinnering
de mensheid zal ontvallen -
God terughaal wat voorbij ging.
Voor God leven wij allen!



Hartelijk welkom in de diensten. Johan Duijster – vdm

BIJ DE TIJD

-Een verhaal voor bij kaarslicht/ kerstboom-

In een wijkteamoverleg hoorde ik een mooi verhaal voorbijkomen. Het was niet het verhaal van Sint Maarten, maar een verhaal over hoe het verhaal verder had kunnen gaan, nadat hij zijn rode mantel in tweeën had gescheurd en had gedeeld met een bedelaar die niets had om zich warm te houden. Het hele verhaal is hier terug te vinden: <https://www.geloventhuis.nl/2017/sint-maarten-en-sint-nicolaas/vertellen/sint-maarten-de-bedelaar-en-de-mantel-van-sint-maarten.html>. Ik vat het kort samen.

De bedelaar bij de poort van de stad, die de halve mantel van de soldaat op zijn witte paard had ontvangen, had voor het eerst sinds lange tijd heerlijk geslapen. De prachtig rode mantel, gemaakt van fijne wol, had hem warm gehouden. Het maakte de bedelaar zo dankbaar dat hij de soldaat in de stad ging zoeken om hem te bedanken.

Op zijn zoektocht trof hij een weesmeisje. Ze speelde op een fluit, maar omdat haar handen bibberden van de kou klonk het liedje nergens naar. Omdat de bedelaar wist hoe kou voelde, scheurde hij de helft van de halve mantel die hij van de soldaat had gekregen in tweeën en deelde die met de fluitspeelster. Toen hij verder liep trof hij een verkoopster met een klein kind op haar schoot dat zo klaagde en huilde dat het hem door merg en been ging. De verkoopster vertelde hem dat het kwam door de bijtende kou. De bedelaar had geen geld om wat bij haar te kopen en besloot om van wat van de mantel overleven was na zijn ontmoeting met de fluitspeelster, opnieuw in tweeën te delen. Het bleek nog groot genoeg om als dekentje dienst te doen. Op zijn zoektocht naar de soldaat ontmoette hij vervolgens ook nog een jongen die een schaal met eieren had laten vallen, die hij moest verkopen, en een oude man die probeerde een wit paard te borstelen, maar die telkens vanwege zijn dode koude vingers de borstel liet vallen. Hij deelde telkens de helft van wat van de mantel nog over was. Zo kon de jongen die als draagdoek gebruiken om de eieren die nog heel waren in te dragen en te verkopen. En de oude man had twee repen warme stof om zijn handen te warmen, zodat hij het paard naar behoren kon borstelen.

Toen de eigenaar van het witte paard verscheen bleek hij de soldaat te zijn die de helft van zijn mantel met de bedelaar had gedeeld. De bedelaar stapte op de soldaat toe om hem te bedanken voor de halve mantel. Die zag dat hij slechts een stukje ervan overhad, niet groter dan een zakdoek. Hij vroeg hem verbaasd hoe dat kwam. Uiteindelijk begreep Martinus, met die naam had hij zich inmiddels aan de bedelaar voorgesteld, wat er gebeurd was. Dat de helft van zijn mantel zoveel mensen had blij gemaakt, ontroerde hem tot tranen. Ook daarvoor had de bedelaar nog wat over.

Als we dit nu eens proberen toe te passen op de vraag: Wat is pastoraat? Pastoraat is horen en zien bij anderen die op je weg komen wat nodig is te doen. Om vervolgens dan bij jezelf te kijken wat je van God hebt ontvangen en hoe je dat met elkaar kunt delen.

BLOEMEN

De bloemen van zondag 1 december gaan naar Mevr. H Keijzer en Mevr. S. Kroon, Westerkimme 57.

De bloemen van zondag 8 december gaan naar Mevr. W. Dam - Both, de Oosthoek
Het bloemstukje van het avondmaal van zondag 8 december gaat naar Dhr. R.D. Zeefat, Grachtwal 13/13



33

Beste gemeenteleden, lezers

Terwijl we een keuze proberen te maken naar welke personen de bloemen (welke iedere week voorin de kerk staan) komende zondagen naar toe zullen gaan, realiseren we ons elke keer weer dat er altijd mensen te kort gedaan zullen worden. En ook dat er misschien wel meer bloemen nodig zijn om mensen een hart onder de riem te steken. Wij krijgen tips van namen en natuurlijk proberen we zelf ook in de gaten te houden wat er allemaal gebeurt.

Helaas kennen wij lang niet iedereen. Heeft u soms het idee dat bepaalde mensen echt eens een bloemetje nodig zijn, dan kunt u zondagmorgen bij de kaart in het bakje uw idee(en) kwijt. Ook kunt u contact opnemen met de diaconie. Wij proberen hier dan ook rekening mee te houden.

Uiteraard is het zeer wenselijk en goed dat wij met z'n allen naar elkaar blijven omzien! Ga eens naar die ander en laat daar even de zon schijnen. De kerk..... dat zijn wij allemaal!

Met een warme groet van de diaconie: Bas Hogenboom, Bert Metselaar, Henk Doevendans en Tiny Haringsma

KERKENRAAD

Adventsperiode 2024.

Adventskalender

Al eerder heeft in de nieuwsbrief heeft gestaan dat er voor Advent en gratis Adventskalender beschikbaar is.

<https://secure.protestantsekerk.nl/adventskalender/>

De kalender heeft als thema: "*Als nieuw! Leven in het Licht*"

Bloemschikking

In de adventstijd sluiten we ook met de symbolische bloemschikking aan bij het jaarthema '*Als nieuw - leven in het Licht*'.

Uitkijken, verwachten, soms iets zien, Jezus vinden en door Hem gevonden worden.

Elke week zal er een bloemschikking in de kerk staan, gemaakt door de bloemengroep Klaas van der Horst, Geke Kingma en Coby Sanderse. Hartelijk dank daarvoor.

★1^e Advent 1 december 2024: *Waakzaamheid*

Zoals de vijg reikhalzend uitzielt naar het juiste moment zo mogen ook wij waakzaam zijn om het licht te ontvangen.

★ 2^e Advent 8 december 2024: *Vorbereidingen*

Water om te dopen, nieuw leven dat gaat komen; we weten niet hoe, snel of langzaam, rechtstreeks of via omwegen, we weten dat het komt.

Lichtjesticht

In deze periode is er op 22 december weer een Lichtjesticht. Wat fijn dat dat weer georganiseerd wordt. Elders in deze nieuwsbrief meer informatie hierover.

De kerkenraad wenst u en jou een goede en verwachtingsvolle tijd toe op de weg naar Kerst en het Licht.

Gemeenteavond 20 november 2024

Met bijna gladde wegen van hagel en regen kwamen er toch 25 personen naar de gemeenteavond. Harry Koopman opende met het lezen van Lucas 1 de verzen 57 t/m 66, de geboorte van Johannes. En uit een dagboekje de volgende woorden: "We hebben elkaar om de toekomst tegemoet te treden. Bovendien wil God ons tot steun zijn. Zoals Hij een plan heeft met Johannes, zo geeft Hij ons mensen een duwtje in de rug, een zetje in de goede richting op onze weg door het leven".

Vervolgens is er geluisterd naar de uitleg van Aukje Bonthuis over de begroting van de diaconie voor 2025, collectes en giften die binnen komen gaan er weer uit naar de verschillende bestemmingen. Er kwam een vraag over het vermogen van de diaconie en of nagedacht wordt om daar ook een bestemming te geven. Aukje Bonthuis gaf aan dat het vermogen in stand gehouden wordt voor hulpvragen.

Vervolgens nam Engelbert Nikkels de aanwezigen mee in de begroting 2025 van het college van Kerkrentmeesters. Begroot is, dat er wel minder inkomsten zijn aan bijdragen van de leden Aan de kostenkant stijgen de onderhoudskosten en de loonkosten wel, wat resulteert in een negatieve uitkomst van € 9900,-. Op vragen of dit al zorgelijk is, gaf Engelbert Nikkels aan dat dit voor nu draagbaar is, maar dat op lange termijn de inkomsten en uitgaven wel in evenwicht moeten zijn. Er is realistisch begroot, maar het tekort kan ook meevallen door extra opbrengsten. Ook schetste Engelbert Nikkels opties van de gebouwen waar het college aan werkt, met als uitgangspunt het behoud van de kerkfunctie. Dit is niet een korte termijn planning maar het college van Kerkrentmeesters is hier al wel mee bezig. Vervolgens vertelde Harry Koopman welke zaken er op dit moment aan de orde zijn.

- Ontmoeting met afvaardiging van de Ned. Geref. Kerkenraad , de Bron. Gespreksonderwerpen o.a. visie op jeugdwerk en zijn er overeenkomsten waar we elkaar kunnen ondersteunen.
- Gesprek met afvaardiging PG Emmeloord met o.a. gesprekspunten van het hebben van ieders een 50 % predikant en hoe ziet het predikant schap er in het geheel van de polder



uit. We zien het als onze taak en verantwoordelijkheid daar breder over na te denken. Nu zijn er al meerdere consulentschappen en hoe moet dat verder.

- Elders zijn er woonplaatsen waar een predikant van de ene gemeente, bijv. van een Ned. Geref. Kerk wordt gedetacheerd bij bijvoorbeeld een PKN gemeente. Landelijk vraagt dit best wel aanpassing, maar we zijn met elkaar van mening dat een plaatselijke situatie dan urgenter is dan het landelijk belang.

Er is ruim gesproken met elkaar. Er werd afgesloten met het zingen van het lied 416.

Tot slot

Heeft u, ten aanzien van alles wat er gaande is in onze gemeente, vragen, suggesties, zaken waar u mee zit, die u vreugde geven of die zorgen bij u oproepen, blijf er dan niet mee rond lopen, maar zoek contact met uw wijkouderling of predikant of voorzitter. En uiteraard kunt u altijd mailen of bellen met de scriba.

*Namens de kerkenraad,
Irma Profijt-Doorlag, scriba
scribaat@pknmarknesse.nl
06-20207191*

PASTORAAT

-Geloven doen we samen-

De heer *Geurt Stoffels, Breestraat 32c, 8316 AR*, is verblijft al weer enige tijd in De Schakel. Het gaat niet zozeer om revalidatie, hoewel fysiotherapie wel degelijk een dagelijkse plek heeft in zijn programma, maar om een goede behandeling. Langzaam gaat hij gelukkig wel vooruit. We denken ook aan zijn vrouw Roelie. Zij moet binnenkort voor onderzoek naar het ziekenhuis.



-Overleden-

Op 22 november is overleden Wupke Dieters-Westendorp. Zij was sinds 12 februari 2019 weduwe van Jan Dieters. Op woensdag 27 november is zij na een dankdienst voor haar leven begraven op de Algemene Begraafplaats in Marknesse. Het In Memoriam zal in de volgende Nieuwsbrief verschijnen. Wupke Dieters werd 84 jaar.

We brengen hen die we noemen en hen die we niet kunnen noemen in onze gebeden bij God. Psalm 62 moedigt ons aan om ons hart vol van zorgen en dankbaarheid bij Hem te brengen. Hij is een toevlucht, altijd.

DIACONIE

Collectes

Op zondag 8 december wordt uw bijdrage gevraagd voor Kerk in Actie: Ghana. In het noorden van Ghana is het heel droog. Te droog om van de eigen oogst te leven. Sheabomen zijn een belangrijke bron van extra inkomen. Vrouwen en kinderen verzamelen de noten van deze bomen. Hiervan wordt sheaboter gemaakt. Ieder jaar leren 15.000 vrouwen om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Vooral door goed samen te werken krijgen ze een betere prijs voor hun producten. Kerk in Actie in Ghana ondersteunt deze vrouwen. U kunt uw geld over maken via <https://donatie.protestantsekerk.nl>. U kiest dan voor: Kerk in Actie: Bij 'gebruik mijn bijdrage voor' kiest u: Ghana: een beter inkomen voor sheaboerinnen.

Met een hartelijke en bemoedigende groet van de diaconie: Henk Doevendans, Tiny Haringsma, Bas Hogenboom en Bert Metselaar.

AGENDA

Elke dinsdag Bidstond van 19.00 uur – 19.45 uur

28 november Vergadering Kerkenraad 18.00 uur
29 november Rock Solid groep 7/8 19.30 uur
3 december Jeugdclub groep 6 15.00 uur
6 december Rock Solid VO 1-2-3 19.30 uur
11 december Samen Eten **Kerstdiner**
14 december Adventsconcert Cantemus Dominum
22 december Lichtjesticht



WINTERWERK 2024-2025



B IJBELSTUDIE

Op maandag 2 december is er weer een Bijbelstudie. Afgelopen keer hebben we nagedacht over Matteus 25. We komen er nog een keer op terug. Aanvang 10.00 uur.

Van harte welkom.

OVERIG NIEUWS

Lichtjesticht Marknesse

Om het jaar wordt er, steeds vanuit een andere kerk in Marknesse, een lichtjesticht georganiseerd. Dit jaar is dat op zondag 22 december vanuit de r-k Maria Sterre der Zee kerk. De start is tussen 18.00 uur en 18.30 uur. Al wandelend beleef je het hele kerstverhaal. Dit wordt muzikaal ondersteund door de koren; Reach Out, Cantemus Dominum, de Zwartlappen en de blazers van DOKA. De kinderen die meelopen ontvangen onderweg van allerlei kleine attenties. De tocht duurt ongeveer een uur. Ben je niet zo mobiel dan kun je ook lekker in de kerk blijven zitten en naar de koren luisteren. Na afloop is er koffie en chocolademelk. Deelname is gratis. Iedereen is van harte welkom.

22 december
Lichtjesticht

Beleef het kerstverhaal

Iedereen is welkom!

Aanvangstijd:
18.00 uur tot 18.30 uur

Waar:
R.K. Kerk O.L.V. Sterre der Zee
G. Lokkenstraat 32

koffie en chocolamelk na afloop

Samenwerking van de kerken: De Bron

Gratis deelname

Muzikale bijdrage:
Reach Out, de Zwartlappen,
Doka en Cantemus,
En vele jongeren uit Marknesse.

Gezamenlijke kerken Marknesse

CONTACTGEGEVENS

Predikant	: ds. J. Duijster	predikant@pknmarknesse.nl	tel.06 - 47549849
Pastoraal werker	: dhr. G. Doorn	guusdoornsr@hotmail.com	tel.06 - 14587457
Kerkenraad	: Scriba I. Profijt	scribaat@pknmarknesse.nl	tel.06 - 20207191
Kerkenraad	: voorzitter H. Koopman		tel.06 - 20429896
Penningmeester	: mw. M. Beens	penningmeester@pknmarknesse.nl	tel.06 - 23719578
Diaconie	:	diaconie@pknmarknesse.nl	
Kerkrentmeesters	:	kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl	
Kostercoördinator	:	koster@pknmarknesse.nl	tel.06 - 41716868

Voor uitgebreide informatie kijk op www.pknmarknesse.nl