



IN EN ROND DE KERK Nr. 26 – 30 oktober 2024

Inleveren data kopij: 11 nov. en 25 nov. vóór 17.00 uur.

inenronddekerk@pknmarknesse.nl

Redactie: Ineke Bos, Feikje den Bakker, Wubby van der Horst en Irma Profijt.

EREDIENSTEN

Op de website www.pknmarknesse.nl staat het overzicht van de diensten in november.



3-nov	09.30 uur	Mw. M. de Vries	
		collecte	: 1e diaconie: Dorcas; 2e kerk
		"deur"collecte	: onderhoud gebouwen
		organist	: P. Palsma
		koster	: Fam. Profijt
		gastheer / gastvrouw	: Mw. J. de Lange-van Butselaar
10-nov	09.30 uur	Ds. J. Duijster	Belijdenis
		collecte	: 1e diaconie; 2e kerk
		"deur"collecte	: onderhoud gebouwen
		organist	: Harry Haasjes
		koster	: Fam van 't Zet
		gastheer / gastvrouw	: Fam. Haagsma
17-nov	09.30 uur		LEV-dienst
		collecte	: 1e diaconie; 2e kerk
		"deur"collecte	: onderhoud gebouwen
		koster	: Fam. Sterk
		gastheer / gastvrouw	: Mw. G. Bijland

EREDIENSTEN

Zondag 3 november - 23ste zondag na Trinitatis

Wie op de kalender kijkt ziet dat het november is geworden. Binnen de christelijke kerken is dat vooral de maand van het gedenken, herdenken. In de Rooms-katholieke kerk wordt jaarlijks op 1 november Allerheiligen gevierd. Op die dag worden alle heiligen herdacht. Een dag later is het Allerzielen en komt men samen om alle overledenen te herdenken. Dit herdenken dateert oorspronkelijk uit de tiende eeuw, toen een abt Odilo van Cluny (ca. 961-1049) gelovigen in Bourgondië opdroeg om op de dag na Allerheiligen alle overleden gelovigen te herdenken (988). Hij baseerde zich daarbij weer op een oude monastieke traditie in Spanje. Pas sinds de veertiende eeuw werd Allerzielen algemeen gevierd binnen de katholieke kerk. Hierbij speelden de pestepidemieën die Europa teisterden een grote rol. Wij herdenken onze dierbaren die ons zijn voorgedaan over een paar weken op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Zonder haar 'heilig' te verklaren ontvangen we in de eredienst op deze zondag Marijke de Vries. En daarbij gedenken we met dankbaarheid de jaren die zij bij ons werkte en de zegen die haar arbeid gebracht heeft. Een goede dienst samen.

Zondag 10 november - 24ste zondag na Trinitatis

Vandaag mag het feest zijn in de gemeente. Feest, omdat José Post in deze dienst belijdenis van haar geloof wil afleggen. Voor God en Zijn gemeente. En natuurlijk voor zichzelf. Het is goed om het regelmatig hardop uit te spreken: *Ik geloof!* Of: *Ik ben gedoopt!* De doop komt in de

belijdenis mee. Allemaal worden we met belijdenis doen van een zuster/ broeder uit de gemeente bepaald bij onze eigen doop. Dat God toen Zijn heilige naam aan die van ons verbonden heeft. Niet alleen José, maar samen met elkaar mogen we ons dat met vreugde en dankbaarheid herinneren, mogen we dat uitspreken en bevestigen.

Hartelijk welkom in de diensten.

Johan Duijster - vdm

BIJ DE TIJD

-Door de tijd-

'Als nieuw - leven in het licht van Gods Koninkrijk'. Al een hele poos - de zomervakantie was nauwelijks voorbij - liggen in de schappen van de winkels al Sinterklaasartikelen. Eerlijk gezegd stoort het me meer en meer. Ik denk dat het hoort bij de ontwikkeling van ons consumentdenken. Dat is niet helemaal hetzelfde als het denken van de consument zelf, de klant. Ik bedoel hier het consumentdenken dat de inkopers van de supermarkten en productontwerpers van producenten hebben over de klant. Zij denken voor ons, de klant. Het begon ooit met groenten en fruit. Men meende dat wij als klanten de wens hadden het hele jaar door sperziebonen te kunnen kopen en eten. De marktwerking van vraag en aanbod wordt dus in eerste instantie niet door de klant bepaald, maar door markteconomen en inkopers die menen dat de klanten willen dat zij dag in dag uit de beschikking moeten hebben over allerlei producten van groenten tot Sinterklaassnoepgoed en van herfstthee, die in de zomer omgedoopt wordt tot kruidenthee, tot 'tulpen uit Amsterdam', die het hele jaar overal vandaan komen, maar zeker niet uit Amsterdam.

Als we dat nou eens bekijken vanuit 'leven in het licht van Gods Koninkrijk' dan overschaduwet dit consumentdenken ernstig het licht van Gods Koninkrijk. Het heeft ons inmiddels tot de afgrond gebracht. Uitgeputte aarde, uitgeputte mensen, uitgeputte kerken. Ik doe niet aan doemdenken. Het is helaas wel de realiteit. Daarom is het goed om over dat 'als nieuw' na te denken. Ook op het gebied van ons consumentgedrag. We hebben het waarschijnlijk niet door, maar dat hele consumentdenken dat markteconomisch bepaald is, hebben wij als consumenten overgenomen. En heel het inkopersgilde zegt nu: 'Zie je wel, de klant wil het hele jaar door sperziebonen!' - om maar bij het voorbeeld te blijven. Het is zo hardnekkig als de leer die ons eeuwen is voorgehouden dat we niet deugen. Dat we zondaren zijn. Dat we maar moeten afwachten of er wel genade is. En dat je zonder kerk sowieso daar niet op hoeft te rekenen. Ook de kerk heeft dus lange tijd een zeker 'klantdenken' gehanteerd. Een correctie daarop werd ingezet met de Reformatie. Er was iets waarneembaars 'als nieuw', toen Luther zich de vraag ging stellen: *Hoe vind ik een genadig God?* Het leidde tot zijn 95 stellingen aan de slotkapel van de Wittenberg gespijkerd.

Vraagt *Als nieuw - leven in het licht van Gods Koninkrijk*, niet opnieuw om een dergelijke correctie? Om een Reformatie? Om 95 stellingen of nog meer op de deuren van de grote en minder grote nationaal en internationaal opererende concerns, en (!) op onze koelkast- en voorraadkastdeuren? Een Reformatie van ons leven als mensen die door God tot verantwoordelijkheid zijn geroepen de schepping te *onderhouden* in plaats van te overheersen. Dat is van macht en geld en welvaart naar dienstbaarheid en genoeg is genoeg en te-vredenheid.

BLOEMEN

De bloemen van zondag 3 november gaan met een hartelijke groet naar dhr. R. Winter, Warande 106.

De bloemen van zondag 10 november gaan met een hartelijke groet naar mevr. van Lavieren, Lange Voor 75.

Heeft u / heb jij een suggestie waar de bloemen naar toe kunnen gaan?

Mail naar diaconie@pknmarknesse.nl.

Wilt u / wil jij de bloemen op zondagmorgen graag wegbrengen?

Meld het even voor de dienst bij de dienstdoende diaken of ouderling.



KERKENRAAD

Fotoboek voor Ds. Johan Duijster

In de dienst op startzondag heeft Piet Ruis een fotoboek overhandigd aan Johan Duijster. Het fotoboek is een beeldverslag van de indiensttreding van Johan Duijster op 6 juni 2021.

De komende 2 zondagen(3 november – 10 november) ligt het fotoboek in de ontmoetingsruimte zodat iedereen de gelegenheid heeft om het fotoboek door te bladeren.

Kerkenraadsvergadering 17 oktober 2024

In het eerste gedeelte van deze vergadering hebben we als kerkenraad samen met 6 leden van de werkgroep Beeld & Geluid gegeten. Daarna zijn we met elkaar in gesprek gegaan over het werk dat deze werkgroep doet. En hoewel er altijd punten ter verbetering zijn, kunnen we toch wel concluderen dat deze werkgroep heel veel goed en zinvol werk verzet. Daar zijn we bijzonder dankbaar voor.

In het tweede gedeelte ging de kerkenraad met elkaar aan de slag met het opschrijven van woorden die bij onze gemeente passen, die iets weergeven van onze gemeente of wat wat wensen voor onze gemeente. Daar gaan we ook op de gemeenteavond mee aan de slag.

Bevestiging en Afscheid 20 oktober 2024

Op zondag 20 oktober werden Henk Doevendans en Bert Metselaar bevestigd in het ambt van diaken. Tevens is Ate Osinga, vertrekkende kerkrentmeester bedankt. Er zijn bloemen ter aanmoediging en als blijk van dank aan hen overhandigd.



UITNODIGING GEMEENTE-AVOND 20 november 2024

U en jij worden van harte uitgenodigd voor de gemeente-avond op 20 november 2024.

Aanvang 19.30 uur. (inloop en koffie vanaf 19.15 uur)

Wij willen u graag informeren over de begroting van College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen. Daarnaast wil de kerkenraad graag met u en jou in gesprek over de identiteit van onze gemeente, de reden waarom we dingen doen die we nu doen of gaan doen en hoe we kerk willen zijn te midden van een veranderende wereld. Samen gaan we met elkaar op zoek naar woorden en verbeelding die daar iets over zeggen.

Namens de kerkenraad,

Irma Profijt-Doorlag, scribascribaat@pknmarknesse.nl

06-20207191

PASTORAAT

-Geloven doen we samen-

Onlangs zijn opgenomen geweest in het ziekenhuis:

De heer T. Kloosterman, Markezijde 1, 8316 NB

De heer J. Lemsom, Walcherselaan 2/ 107, 8316 NJ

Mevrouw A.H. Dussel-Oosterhoff, Noordzoom 50, 8316 CJ

Jolinde Bisschop, Warande 12, 8316 CR.

Inmiddels zijn ze weer thuis en herstellende. Gedenken we elkaar in onze gebeden.



-Overlijden-

Op 23 oktober is overleden Hendrik Cornelis Verbeek. Hij woonde in de Markehof sinds 2023.

In die korte periode zagen we hem regelmatig in de zondagse erediensten.

De dankdienst voor zijn leven vond plaats op woensdag 30 oktober. Henk Verbeek werd 86 jaar.

In de volgende Nieuwsbrief zal een In Memoriam staan.

-Belijdenis-

Het is met grote dankbaarheid en blijdschap dat wij u mogen berichten, dat José Post aangegeven heeft om in het midden van onze gemeente belijdenis van haar geloof uit te spreken.

Afgelopen jaar heeft zij zich samen met een belijdenisgroep hierop voorbereid.

Hoewel de groep voornamelijk uit (doop)leden van de PG-Emmeloord bestaat, heeft José aangegeven graag in haar eigen gemeente belijdenis te willen doen.

De overige groepsleden die later belijdenis zullen doen in Emmeloord, willen graag als gasten en getuigen erbij aanwezig zijn. De dienst waarin zij belijdenis zal doen staat gepland op 10 november a.s.

Wij danken God voor haar en haar voornemen en vragen u haar met dankbaarheid in uw eigen persoonlijke gebeden bij God te brengen.

Wij wensen haar, samen met de groep een goede voorbereiding.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Dankdagcollecte

Op woensdag 6 november is het dankdag voor het gewas en voor arbeid. Op deze dag en in onze gemeente op de zondag erna staan we even extra stil bij alles wat we hebben en krijgen. Het voedsel van het land, een vast inkomen, gezondheid, een fijn huis om te wonen. Teveel om op te noemen. Er is veel om dankbaar voor te zijn. Ook in een tijd vol zorgen over oorlogen in Europa en het Midden-Oosten en ook in onze plaatselijke gemeente in Marknesse. Deel ook uw/jouw dankbaarheid door middel van een bijdrage aan de dankdagcollecte. Dat kan door zelf een bedrag over te maken naar



[NL23RABO0346526515 t.n.v. Protestantse Gemeente Marknesse.](#)

Deze rekening staat ook open voor reguliere collectes als u die nog niet heeft overgemaakt. Dank voor uw bijdrage voor het plaatselijke gemeentewerk in Marknesse. College van Kerkrentmeesters



Maak het jezelf helemaal makkelijk en scan met de camera van je mobiele telefoon de QR code.

*Vader in de hemel, die al het goede geeft,
wij danken U, wij danken U met al wat leeft.*

DIACONIE

Dorcas komt in actie voor mensen in nood die dagelijks gezond voedsel moeten missen. Wereldwijd, voor nu en voor een gezonde toekomst.

zie aub ook: [Doneer voor voedsel met de Dorcas Voedselactie | Dorcas](#)

Ook dit najaar wordt er weer een Dorcas voedselactie gehouden.

- Op zondag 3 november liggen er bij de ingang van de kerk kaarten met daarop een QR code die u kunt in scannen of in vullen voor een eenmalige machtiging voor het overmaken van een gift.
- Op zaterdag 9 november worden er kaarten (flyers) met daarop een QR code ,voor overmaken van een gift, uitgedeeld aan het winkelend publiek in de Jumbo supermarkt in Marknesse.

Voor beide acties vraagt de diaconie uw steun.

Voor zaterdag 9 november zoeken we nog vrijwilligers die een aantal uren bij de ingang van de Jumbo supermarkt willen staan om kaarten uit te delen. Opgeven hier voor kan bij Bas Hogenboom. E-mail bashogenboom@home.nl of tel. 06 5115 5838, (ook met Whatsapp)

AGENDA

Elke dinsdag	Bidstond	19.00 uur – 19.45 uur
4 november	Bijbelstudiegroep	10.00 uur
5 november	Jeugdclub groep 6	15.00 uur
8 november	Rock Solid VO 1-2-3	19.36 uur
13 november	Samen Eten	17.30 uur
15 november	Rock Solid groep 7/8	19.30 uur
20 november	Gemeenteavond	19.30 uur
23 november	WANDELEN	09.30 uur
26 november	Koffie met een oortje	10.00 uur
28 november	Vergadering Kerkenraad	18.00 uur



WINTERWERK 2024-2025



WANDELEN

GA JE OOK MEE WANDELEN?
ontmoeting - verbinding - bezinning
Zaterdag 23 november 2024

09.30 uur koffie in de Ontmoetingsruimte PKN-kerk
10.00 uur Start wandeling en een goed gesprek
11.30 koffie en afsluiting

Aanmelden niet nodig
IEDEREEN IS WELKOM

Grietje de Visser, Truida Geerts, Marjan Mol, Irma Profijt



ALS NIEUW!
Leven in het licht van Gods koninkrijk

OVERIG NIEUWS

Dank

Voor de vele blijken van betrokkenheid na het overlijden van onze lieve moeder en oma

Gé de Witte – Regeling Geertje

willen wij u bedanken voor de kaarten, bloemen en aanwezigheid bij haar uitvaart.

Het is voor ons een grote troost te weten hoe geliefd zij was en hoe zij werd gewaardeerd.

Marknesse, oktober 2024

Kinderen en kleinkinderen

Dank

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor alle aandacht en attenties voor ons

60 jarig huwelijksjubileum.

Berend en Diny Post



Bestel gratis de adventskalender van PKN Nederland

Over de Adventskalender

Wil je bewust toelevens naar Kerst? Ook dit jaar biedt Petrus voor de adventsperiode een dagelijkse kalender aan, die je uitdaagt om in aanloop naar Kerst elke dag even stil te staan. Voor elke dag is een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met korte (gespreks)vragen, liederen, gebeden en citaten.

Als nieuw!

Met het thema 'Als nieuw!' sluit de kalender aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in 2024-2025: 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk'. Tijdens Advent mogen we verwachtingsvol uitzien naar de komst van Jezus. Zo valt in het donker van deze wereld het licht van Gods koninkrijk al naar ons toe.

U kunt de adventskalender bestellen via [deze link](https://secure.protestantsekerk.nl/adventskalender/) (https://secure.protestantsekerk.nl/adventskalender/)



CONTACTGEGEVENS

Predikant	: ds. J. Duijster	predikant@pknmarknesse.nl	tel.06 - 47549849
Pastoraal werker	: dhr. G. Doorn	guusdoornsr@hotmail.com	tel.06 - 14587457
Kerkenraad	: Scriba I. Profijt	scribaat@pknmarknesse.nl	tel.06 - 20207191
Kerkenraad	: voorzitter H. Koopman		tel.06 - 20429896
Penningmeester	: mw. M. Beens	penningmeester@pknmarknesse.nl	tel.06- 23719578
Diaconie	:	diaconie@pknmarknesse.nl	
Kerkrentmeesters	:	kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl	
Kostercoördinator	:	koster@pknmarknesse.nl	tel.06 - 41716868

Voor uitgebreide informatie kijk op www.pknmarknesse.nl