



NIEUWSBRIEF



IN EN ROND DE KERK Nr. 24 – 2 oktober 2024

**Inleveren data kopij: 14 okt. en 28 okt. vóór 17.00 uur.
inenronddekerk@pknmarknesse.nl**

Redactie: Ineke Bos, Feikje den Bakker, Wubby van der Horst en Irma Profijt.

PASTORAAT



-Geloven doen we samen-

De heer Piet van der Cingel, Warande 22, 8316 CR, is onlangs met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Uit onderzoeken kwamen meerdere dingen naar voren die verder onderzoek vragen en zonodig behandeling. Ook zal zijn vrouw Riekie een aantal onderzoeken moeten ondergaan.

-In Memoriam-

Wilhelmina Woldhuis-van Doornik

Wilh Woldhuis-van Doornik werd geboren op 30 januari 1933 te Stoutenburg, in de buurt van Amersfoort. Ze was de derde dochter in het gezin van Doornik. Na haar maakte de geboorte van een broer het gezin compleet. Ze maakte de oorlog zichtbaar mee toen onder andere drie buurjongens werden opgepakt die nooit meer terugkwamen. Met haar vader bracht ze verboden pamfletten rond. Het tekende haar ontwikkeling tot een zelfstandige en sterke vrouw die ze was. Na de kraamopleiding werd ze kraamverzorgster. Dat werk deed ze graag en goed. Nog altijd waren er contacten met gezinnen waar zij als kraamverzorgster had gewerkt. Ook dat tekende haar. Haar oor gaf ze graag om naar anderen te luisteren, haar hoofd dacht met anderen mee in hun zorg en haar hart was groot genoeg om anderen een plek in te geven. Na een aantal jaar werken leerde ze Geert kennen met wie ze in 1965 trouwde. Samen kregen ze één dochter. Toen er kleinkinderen kwamen was ze met heel haar hart oma. In 2007 kwam ze met Geert in de polder wonen. In een mooie gerenoveerde woning op een prachtige locatie naast het gezin van dochter Nelleke en Engelbert woonde ze met veel plezier. In 2020 ging het inmiddels aanmerkelijk minder met haar gezondheid. Alzheimer was de diagnose. In de jaren die volgde tot haar overlijden heeft Geert haar zelf met hartelijke liefde verzorgd. Op 15 september is ze vredig ingeslapen in het volste vertrouwen dat ook voor haar een plaats is bereid door haar Heer en Heiland bij de hemels Vader. Wilh werd 91 jaar.

Zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams, hun gedachtenis zij tot zegen.

Handen hebben we om te delen en te helen. Een mond om te troosten en een hart om te bidden. Laten we dat doen voor en met elkaar.

Namens het pastorale team,
Johan Duijster – vdm

EREDIENSTEN

Op de website www.pknmarknesse.nl
staat het overzicht van alle diensten in oktober.

6-okt	09.30	uur collecte "deur"collecte organist koster gastheer / gastvrouw	K. de Lange : 1e diaconie: Israëlzondag; 2e kerk : Plaatselijk jeugdwerk : A. Kroeze : Fam. Profijt : Mevr. D. Pongers
-------	-------	---	---



13-okt	09.30	uur	Ds. J. Glas	
		collecte	: 1e diaconie; 2e kerk	
		"deur"collecte	: onderhoud gebouwen	
		organist	: T. Bakker	
		koster	: Fam. van 't Zet	
		gastheer / gastvrouw	: Mevr. M.J. Mol	
20-okt	09.30	uur	Ds. J. Duijster	Maaltijd van de Heer
		collecte	: 1e diaconie; 2e kerk	
		"deur"collecte	: onderhoud gebouwen	
		organist	: Mw. C. van den Berg	
		koster	: Fam. Sterk	
		gastheer / gastvrouw	: Dhr. A. Bakker	

BIJ DE TIJD

-Door de tijd-

'Als nieuw - leven in het licht van Gods Koninkrijk'. Als jaarthema van de PKN is het een thema door de tijd heen. En nog eens nader beschouwd, het is een thema dat niet afgebakend kan worden in maanden of jaren. Gods Koninkrijk heeft een belangrijk onderscheidend kenmerk ten opzichte van onze tijdsrekening. Het heeft eeuwigheid. Het licht van Gods Koninkrijk is in feite licht met een hoofdletter. Licht. Het Licht van Gods liefde dat in Christus eeuwig schijnt. In de Verkondiging op Startzondag werd het zo gezegd: Wat Jezus ons laat zien is hoe Hij naar ons kijkt. Hij ziet ons als nieuwe mensen. Niet de mensen zoals we waren, zonder Christus, maar de mensen die we zijn in en door Hem. Wij mogen door alle tijden heen door Christus, die het levend Licht van Gods ogen is, naar onszelf en de mensen om ons heen kijken.

-Kerk en Israël-

Zondag 6 oktober is in de breedte van de PKN bekend als Israëlzondag. Steeds meer mensen krijgen moeite met die benaming. Steeds meer mensen opteren om niet meer over Kerk en Israël te spreken maar over Kerk en Jodendom. Dat is een aardige vondst. Desalniettemin schuurt ook dat. Want riep God niet Abraham, Isaak en Jakob? En werd Jakob, de derde aartsvader, niet door God 'Israël' genoemd? Hij bevestigde daarmee zijn verbond met Abraham en Isaak, en verbond daarmee vervolgens ook zijn beloften (waarvan een aantal al vervuld en een heel aantal nog niet) aan Israël (Jakob) en zijn nakomelingen. En God blijft trouw aan zijn beloften. Aan Israël en aan ons. Als dat niet zo zou zijn, wat stelt dan het joodse en christelijke geloof nog voor? Laten we niet oordelen, maar bidden. Voor Israël en de volken rondom. En daarbij niet al het andere zinloze geweld vergeten in tal van andere brandhaarden in de wereld.

EREDIENSTEN

Zondag 6 oktober - 19de zondag na Trinitatis

Terwijl ik in de auto zit, onderweg naar Györgyfalva, nabij Cluj (Roemenië), kan ik misschien afstemmen op de dienst in Marknesse. Met dankbaarheid mogen we samen, in verbondenheid luisteren naar Klaas de Lange. Hij zal in de eredienst voorgaan.

Zondag 13 oktober - 20ste zondag na Trinitatis

De liturgische tekst voor vandaag is volgens het rooster van de Evangelische Kirche: 'Er is jou, o mens, gezegd wat goed is en wat de HEER van je vraagt. Niets anders dan je aan Gods Woord te houden, de liefde na te streven en dienstbaar aan God te leven.' In de eredienst mogen wij vandaag ds. Glas verwelkomen.

Zondag 20 oktober - 21ste zondag na Trinitatis

Vandaag mogen we in de eredienst de Maaltijd van de Heer vieren. Ook mogen we twee nieuwe ambtsdragers bevestigen en verwelkomen. Daarover in de volgende Nieuwsbrief meer.

Hartelijk welkom in de diensten.

Johan Duijster - vdm

DE BLOEMEN GAAN MET EEN HARTELIJKE GROET:

Nog niet bekend

Heeft u / heb jij een suggestie waar de bloemen naar toe kunnen gaan?

Mail naar diaconie@pknmarknesse.nl.

Wilt u / wil jij de bloemen op zondagmorgen graag wegbrengen?

Meld het even voor de dienst bij de dienstdoende diaken of ouderling.



WINTERWERK 2024-2025

WANDELEN

ontmoeting – verbinding – bezinning

Zaterdag 19 oktober 2024 09.30 uur

De wandeling staan in het teken van ontmoeting, verbinding en bezinning. De wandeling is in en om Marknesse en zal niet te lang zijn, zodat iedereen mee kan doen. Alleen koffiedrinken en niet wandelen? Dat kan uiteraard ook. Bij heel slecht weer passen we het programma iets aan. We starten om 09.30 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk met koffie. Om 10.00 uur start de wandeling. Bij terugkomst drinken we weer een kopje koffie. Uiterlijk 12.00 uur is het afgelopen



De wandeling heeft een thema, welke te maken heeft met ons jaarthema: "Als nieuw – Leven in het Licht van Gods Koninkrijk". Van harte uitgenodigd om mee te doen en/of wandelen.

Truida Geerts, Grietje de Visser, Marjan Mol en Irma Profijt.

GESPREKSGROEP MARKEHOF/MARKEZIJDE en ANDERE BELANGSTELLENDEN het leven – God - geloof.

Dinsdag 29 oktober van 10.00 uur – 11.00 uur

Vanuit het pastoraat gaan we een ouderengespreksgroep starten in de Markehof/Markezijde.

We zullen dan met elkaar spreken over het leven, over God en geloof.

Thema dit seizoen zijn de 'Psalmen'.

De ouderengespreksgroep start op dinsdag 29 oktober van 10.00 tot 11.00 uur in de Markehof.

Kom gerust meedoen en meldt u aan!

Ook bent u natuurlijk van harte welkom als u niet in de Markehof/Markezijde woont!

Met vriendelijke groet,

ouderenpastor Guus Doorn 06 14587457 en Annie Stormink (gemeentelid) 06 52600338

KERKENRAAD

Gastvrouwen en gastheren

Al jaren is er elke zondagmorgen een gastheer of gastvrouw aanwezig. Een belangrijke taak om iedere bezoeker welkom te laten voelen. In oktober wordt de lijst voor het 1^e halfjaar van 2025 gemaakt. Gastvrouwen of heren die willen stoppen met deze vrijwilligerstaak kunnen dat doorgeven aan de scriba: scribaat@pknmarknesse.nl of even bellen 06-20207191. Datzelfde geldt voor degene die deze vrijwilligerstaak graag op zich wil nemen.

Winterwerk-Infoboekje op de website www.pknmarknesse.nl

De informatiegids met daarin alle informatie over het winterwerk en algemene informatie van de gemeente is afgelopen week naar alle leden gemaild. Bovendien kunt u het deze gids ook vinden op onze website www.pknmarknesse.nl.

ATENTIE! Wie dit boekje graag gedrukt wil ontvangen kan dat doorgeven aan scribaat@pknmarknesse.nl of telefonisch 06-20207191.

Dit geldt ook voor wie die de nieuwsbrief thuis op papier ontvangen (m.u.v. Markehof en Markezijde).

Fotoboek voor Ds. Johan Duijster

In de dienst op startzondag heeft Piet Ruis een fotoboek overhandigd aan Johan Duijster. Het fotoboek is een beeldverslag van de indiensttreding van Johan Duijster op 6 juni 2021. Weet u het nog? Het was coronatijd. Slecht een select gezelschap mocht in de kerk aanwezig zijn. En dan nu was er dan eindelijk het fotoboek. Ds. Johan Duijster was zeer verrast en kon het zeer waarderen dat hij nu ook in de vorm van foto's een mooie herinnering heeft aan zijn indiensttreding. Met grote dank aan Piet Ruis voor de foto's en het fotoboek.



Bevestiging en Afscheid

Op zondag 20 oktober worden Henk Doevendans en Bert Metselaar bevestigd in het ambt van diaken. Tevens nemen we dan afscheid van Ate Osinga, kerkrentmeester.

Kerkenraadsvergadering 17 oktober 2024

Heeft u, ten aanzien van alles wat er gaande is in onze gemeente, vragen, suggesties, zaken waar u mee zit, die u vreugde geven of die zorgen bij u oproepen, blijf er dan niet mee rond lopen, maar zoek contact met uw wijkouderling of predikant of voorzitter. En uiteraard kunt u altijd mailen of bellen met de scriba.

Namens de kerkenraad,

Irma Profijt-Doorlag, scriba

scribaat@pknmarknesse.nl

06-20207191

Collectes

Op zondag 6 oktober wordt uw bijdrage gevraagd voor de Israëlzondag. Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. In het reguliere onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde samenleving. Kerk in Actie ondersteunt het werk van partnerorganisatie Sedaka-Reut. Deze organisatie richt zich op gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten organiseert. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen. U kunt uw geld over maken via <https://donatie.protestantsekerk.nl>. U kiest dan voor: Kerk in Actie: Bij 'gebruik mijn bijdrage voor' kiest u: Israëlzondag



Met een hartelijke en bemoedigende groet van de diaconie: Henk Doevendans, Tiny Haringsma en Bas Hogenboom.

AGENDA

Elke dinsdag	Bidstond	19.00 uur – 19.45 uur	Kerkzaal
16 oktober	Samen Eten	17.30 uur	
17 oktober	Vergadering Kerkenraad	18.00 uur	
19 oktober	WANDELEN	09.30 uur	



OM ALVAST TE NOTEREN

20 november Gemeenteavond



God is een God die zich graag aan jou en mij wil verbinden. Met goede muziek en woorden voor vandaag mag die boodschap klinken. Samen God prijzen, en ontdekken wie Hij voor ons wil zijn. In de

Connect diensten doen we precies dat. Iedereen in en buiten Emmeloord is meer dan welkom om gezellig een keertje langs te komen. Alle diensten vangen aan om **16.30 uur** en na de dienst is er gelegenheid na te praten bij koffie en thee.

CONTACTGEGEVENS

Predikant	: ds. J. Duijster	predikant@pknmarknesse.nl	tel.06 - 47549849
Pastoraal werker	: dhr. G. Doorn	guusdoornsr@hotmail.com	tel.06 - 14587457
Kerkenraad	: Scriba I. Profijt	scribaat@pknmarknesse.nl	tel.06 - 20207191
Kerkenraad	: voorzitter H. Koopman		tel.06 - 20429896
Penningmeester	: mw. M. Beens	penningmeester@pknmarknesse.nl	tel.06- 23719578
Diaconie	:	diaconie@pknmarknesse.nl	
Kerkrentmeesters	:	kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl	
Kostercoördinator	:	koster@pknmarknesse.nl	tel.06 - 41716868

Voor uitgebreide informatie kijk op www.pknmarknesse.nl