

**“ALS NIEUW”**  
**- LEVEN IN HET LICHT**  
**VAN GODS KONINKRIJK -**



**INFORMATIE**  
**en**  
**WINTERWERK**  
**2024-2025**



**BEWAAREXEMPLAAR**

Dit boekje is tot stand gekomen door bijdragen vanuit de verschillende colleges en werkgroepen van de gemeente en is namens de kerkenraad met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wijzigingen, aanvullingen, op- of aanmerkingen of correcties, kunnen worden gemaïld naar [scribaat@pknmarknesse.nl](mailto:scribaat@pknmarknesse.nl)  
(Foto's: Piet Ruis)

## **INHOUDSOPGAVE**

<b>EREDIENST.....</b>	<b>5</b>
<b>DE EREDIENST.....</b>	<b>5</b>
<b>KINDEREN IN DE KERK.....</b>	<b>5</b>
<b>DANKBEDE / VOORBEDE .....</b>	<b>5</b>
<b>BLOEMENGROET .....</b>	<b>5</b>
<b>LITURGISCH BLOEMSTUK .....</b>	<b>6</b>
<b>LEV-DIENSTEN .....</b>	<b>6</b>
<b>KERK-SCHOOL-GEZIN-VIERING .....</b>	<b>6</b>
<b>COLLECTES EN COLLECTEMUNTEN .....</b>	<b>6</b>
<b>GEDACHTENISHOEK.....</b>	<b>7</b>
<b>PASTORAAT .....</b>	<b>8</b>
<b>WIJKCONTACTPERSONEN.....</b>	<b>8</b>
<b>BEZOEK GROEP .....</b>	<b>9</b>
<b>WELKOMSTGROEP .....</b>	<b>9</b>
<b>LIEF EN LEED DELEN.....</b>	<b>9</b>
<b>NIEUWSBRIEF.....</b>	<b>9</b>
<b>DIACONIE.....</b>	<b>10</b>
<b>OPHAALDIENST .....</b>	<b>10</b>
<b>TAKEN.....</b>	<b>10</b>
<b>CONCRETE ACTIVITEITEN.....</b>	<b>10</b>
<b>ONDERSTEUNING EN BEZETTING.....</b>	<b>10</b>
<b>HULP AAN HONGARIJE.....</b>	<b>11</b>
<b>VORMING EN TOERUSTING.....</b>	<b>12</b>
<b>BIDSTOND .....</b>	<b>12</b>
<b>BIJBELSTUDIE.....</b>	<b>12</b>
<b>GESPREKSGROEP MARKEHOF/MARKEZIJDE .....</b>	<b>13</b>
<b>(BELIJDENIS) CATECHISATIE .....</b>	<b>13</b>
<b>ALPHACURSUS .....</b>	<b>14</b>
<b>JEUGD .....</b>	<b>15</b>
<b>ONTMOETEN .....</b>	<b>16</b>
<b>GEMEENTEAVOND.....</b>	<b>16</b>
<b>KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST .....</b>	<b>16</b>
<b>KOFFIE MET EEN "OORTJE" .....</b>	<b>16</b>
<b>SAMEN ETEN.....</b>	<b>16</b>
<b>WANDELEN .....</b>	<b>17</b>
<b>BEZOEK AAN NIJKLEASTER JORWERT .....</b>	<b>17</b>
<b>OVERIGE ACTIVITEITEN.....</b>	<b>18</b>
<b>CANTEMUS DOMINUM .....</b>	<b>18</b>
<b>KERKENOVERLEG MARKNESSE.....</b>	<b>18</b>
<b>COMMISSIE DORPSDIENSTEN MARKNESSE.....</b>	<b>18</b>
<b>COMMISSIE LERENDE GEMEENTE PG EMMELOORD .....</b>	<b>19</b>
<b>HUUR EN GEBRUIK VAN DE KERK EN ZALEN .....</b>	<b>20</b>
<b>CONTACTGEGEVENS.....</b>	<b>21</b>

# Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk



**Het gouden hart en de kroon worden tegelijk vastgehouden.**

**Waar hart en handen bij elkaar komen, gebeurt er iets.**

**De handen (in gebed) reiken naar elkaar  
en geven zo het geloof handen en voeten.**

**De witte lijn is een kroon, en tegelijkertijd een kring van mensen  
die met elkaar verbonden zijn, samen zingen, samen bidden.**

**De schaduwlijn met gebogen hoofden:  
elkaar steunen in vreugde en verdriet.**

# EREDIENST

## DE EREDIENST

Elke zondagochtend en op feestdagen is er om 9.30 uur een eredienst. In de nieuwsbrief en op de website worden het dienstenrooster en de bijzonderheden van de diensten bekend gemaakt. Via [kerkdienstgemist.nl/stations/966-PKN-Marknesse](http://kerkdienstgemist.nl/stations/966-PKN-Marknesse) kunnen de diensten worden meebeleefd en -gevierd. De liturgie van de dienst is te vinden op [www.pknmarknesse.nl](http://www.pknmarknesse.nl).



Een enthousiaste groep vrijwilligers draagt elke week zorg voor de *uitzending en de presentatie* van liederen, lezingen en overige informatie in de dienst. Een *gastvrouw of gastheer* heet iedereen welkom en maakt gasten wegwijs in onze kerk. Zij zorgen dat gemeenteleden hun naam kunnen schrijven op een kaart die met de bloemen meegaat. Na de dienst is er koffiedrinken.

## KINDEREN IN DE KERK

Bijna iedere zondagmorgen is er tijdens de dienst een kindermoment.

De kinderen blijven in de dienst en kunnen plaatsnemen aan de kindertafel, waarop verschillende knutselwerkjes en kleur- en tekenwerkjes voor diverse leeftijden liggen. Kinderen kunnen uiteraard ook gewoon bij hun ouders/verzorgers gaan zitten in de kerk. Voor de allerjongsten is er een ruimte met speelgoed beschikbaar, maar er is geen oppasdienst.



## DANKBEDE / VOORBEDE

Wanneer u graag wilt dat er op een bepaalde zondag in de dienst een dankgebed of voorbede wordt uitgesproken, dan kunt u contact opnemen met de predikant ds. Johan Duijster of als er een gastpredikant is met de scribe ([scribaat@pknmarknesse.nl](mailto:scribaat@pknmarknesse.nl)).



## BLOEMENGROET



Elke zondag wordt er een bos bloemen weggebracht. Er kunnen namen worden aangedragen van mensen die wel een bloemetje als groet of als bemoediging kunnen gebruiken. In een bakje in de ontmoetingsruimte van de kerk kunt u uw suggesties deponeren of u mailt naar [diaconie@pknmarknesse.nl](mailto:diaconie@pknmarknesse.nl). Deze bloemengroet wordt door één van de diakenen of een ander kerkenraadslid weggebracht, maar ook gemeenteleden worden van harte uitgenodigd om dit te doen. Meldt u zich voor de dienst dan even bij de dienstdoende diaken of ouderling. Met de bloemengroet gaat ook een mooie kaart mee.

## LITURGISCH BLOEMSTUK

Regelmatig verzorgt de *bloemengroep* bij bijzondere diensten een liturgisch bloemstuk. Uitleg van deze bloemstukken wordt in de eredienst gegeven en/of in de nieuwsbrief vermeld.

Geke Kingma, Coby Sanderse en Klaas van der Horst.



## LEV-DIENSTEN

In onze gemeente is er ruimte voor andersoortige, minder traditionele vieringen. De LEV-vieringen zijn een voorbeeld hiervan. De LEV-vieringen zijn bedoeld voor de hele gemeente. In de LEV-vieringen wordt veel gezongen, maar minder uit het traditionele liedboek. Er zijn zoveel mooie en ook moderne liederen, die we graag met de gemeente willen delen. In de LEV-vieringen laten we ons graag begeleiden door andere muziekinstrumenten of door YouTube. Er is ruimte voor interactie/creativiteit, voor kinderen en er is ruimte voor persoonlijke getuigenissen. Soms zal er een voorganger zijn, maar vaak ook wordt de dienst ingevuld door gemeenteleden zelf. In het woord LEV komt ook het woord moed (Lef) naar voren die nodig is om dit te initiëren. Maar als afkorting kan het ook staan voor Liefde en Verlangen/Verbinding of



Verwondering. In het Hebreeuws staat LEV voor 'Hart'. LEV-vieringen zijn dus diensten die vanuit het hart van gemeenteleden komen en hopelijk ook het hart van veel mensen raken. LEV-vieringen worden met elkaar voorbereid, wat weer bijdraagt aan je persoonlijke

geloofsgroei. De LEV groep nodigt iedereen ook van harte uit om een keer mee te doen. Het is erg leuk om op deze manier bezig te zijn met gemeente-zijn en het draagt dus ook bij aan je eigen geloofsontwikkeling.

Schroom niet en geef je op!

Datum: 29 september, 17 november, 26 januari, 23 maart, 11 mei en 29 juni.

Contact: Engelbert Nikkels [engelbertnikkels@gmail.com](mailto:engelbertnikkels@gmail.com) / 06 15014505.

## KERK-SCHOOL-GEZIN-VIERING

In samenwerking met de basisscholen wordt er 1 of 2 keer per jaar een Kerk-Gezin-School viering gehouden. In 2025 is dat op 16 maart 2025.



## COLLECTES en COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten kunt u afhalen bij de koster in zakjes van 50 of 100 stuks à € 1,00 per stuk. Betaling op bankrekeningnummer: NL 23 RABO 0346 5265 15. Ook zijn bankoverschrijvingen voor collecten van harte welkom, graag met vermelding van het doel.

Rekeningnummers: Kerk: NL 23 RABO 0346 5265 15

Diaconie: NL 83 RABO 0346 5318 37

## **GEDACHTENISHOEK**

De kaars in de gedachtenishoek brandt wekelijks tijdens de eredienst. Dat wil niet zeggen dat er elke week sprake is van een overlijden. Veelmeer en vooral wil het onze verbondenheid uitdrukken met hen die ons voorgingen. De Bijbel spreekt over God die een God van levenden is. Dat omvat hen die de grens van de dood voorbij zijn gegaan en ons die voor die grens leven. Jezus wees daarbij op de ontmoeting tussen God en Mozes bij de brandende doornstruik. Daar zegt God tegen Mozes als hij vraagt wie God is: "Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob". Jezus zegt vervolgens: "Hij is geen God van doden, maar van levenden." Voor God leven allen! En wat te denken van het gedeelte uit de Hebreeënbrief dat volgt op de gelovigen die ons voorgingen: 'Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn...' (Hebr. 12, 1). Ze zijn er dus. Ze omringen ons als toeschouwers die ons aanmoedigen vol te houden. In die verbondenheid ontsteken wij dus wekelijks de gedachteniskaars. Handen hebben we om te delen en te helen. Een mond om te troosten en een hart om te bidden. Laten we dat doen voor en met elkaar.



# PASTORAAT

Het is belangrijk naar elkaar om te zien. Op kruispunten van het leven, in situaties waarin er zorgen zijn, of zingevingsvragen spelen. Vragen over het geloof. Kortom, waar we elkaar ontmoeten in het licht van Christus is er sprake van pastoraat. Soms kun je dit bespreken met een ander gemeentelid, met een bezoekdame of -heer of met de wijkcontactpersoon. Soms met een ouderling of iemand van het pastoresteam. Wanneer er pastorale zorg gewenst is, kunt u contact opnemen met Greetje Jensma. Ds. Johan Duijster besteedt elke week een dagdeel aan bezoeken. Sinds oktober 2023 is dhr. Guus Doorn, kerkelijk werker, het pastorale team komen versterken. Dus stelt u bezoek op prijs, dan kunt u dat doorgeven aan Greetje Jensma. Er wordt dan een afspraak gemaakt. In geval van crisispastoraat en overlijden kunt u/kun jij ds. Johan Duijster of dhr. Guus Doorn ook rechtstreeks bellen.

## WIJKCONTACTPERSONEN

In de praktijk blijkt dat de ouderlingen vaak niet direct worden benaderd wanneer er persoonlijke zaken spelen. Vaak is de gedachte hier achter "je praat niet over jezelf". Als kerkenraad willen we graag dichterbij onze gemeenteleden staan en ook benaderbaar zijn en blijven. Inhoudelijk is de taak van wijkcontactpersoon "oog" en "oor" zijn voor wat er speelt in eigen straat/buurt. Hetgeen hij/zij signaleert geeft hij/zij door aan de betreffende wijkouderling zodat die actie onderneemt in de persoonlijke contacten. Wij zijn blij en dankbaar dat we ook op deze manier elkaar van dienst kunnen zijn. Het team bestaat op dit moment uit 8 leden.

Wijkcontactpersonen	Straten en Wegen	Telefoon
Karel en Hannie Hofs	Baarloseweg, Baarlosedwarsweg, Uiterdijkenweg	0527 201492
Koerdien van Wijk	Barrage, Boslaan, Parcours, Remise	0527 201709
Ella Drost	Markezijde, Markehof, Walcherselaan (8316 NJ)	0527 252914
Simon van Minnen	De Enk, Kavelzoom, Mimosahof, Zuideinde	0527 697480
Marjan Harsevoort	De Oosthoek, Walcherselaan (8316 NK)	0527 241495
Marrie Hansma	Noordeinde, Lange Voor (8316BC, BD, BG,BH) Grachtwal	0527 201221
Grietje de Visser	Warande, Rozenhof, Jasmijnhof	06 30866528
Wieke Buis	Dr.M. Rijkenshof, Oosteinde, Korte Voor	06 51957803

**Uitbreiding van deze groep is zeker nog wenselijk** en daarvoor kunt u benaderd worden en uiteraard kunt u ook zichzelf opgeven. Doet u/doe jij ook mee? Nadere informatie of aanmelden kan bij Wieke Buis, 06 51957803 of Greetje Jensma 06 37289878.



### **BEZOEK GROEP**

Mensen van 80 jaar en ouder worden rond hun verjaardag bezocht door een gemeentelid. Ook bij diverse huwelijksjubilea komen zij een bezoekje brengen. Wilt u zich ook aansluiten bij de groep van bezoekdames en -heren? Geef u op bij Piet van der Cingel 06 23707044 en na 1 januari 2025 bij Wieke Buis 06 51957803.

### **WELKOMSTGROEP**

We bezoeken nieuw-ingekomen leden van de Protestantse Gemeente Marknesse, zodat ze zich welkom voelen in onze gemeente.

Meer informatie bij Coby Sanderse-Boschma 06 55928598.

### **LIEF en LEED DELEN**

Wilt u graag dat uw lief en leed met de gemeente wordt gedeeld, bijv. bij verhuizing, ziekte, jubileum, etc. ? Geef het door aan [inenronddekerk@pknmarknesse.nl](mailto:inenronddekerk@pknmarknesse.nl) of telefonisch 06 20207191, zodat dit vermeld kan worden in de nieuwsbrief.

### **NIEUWSBRIEF**

Elke 14-dagen, m.u.v. juni, juli en augustus\*, verschijnt er een digitale nieuwsbrief INENRONDDKERK, waarin zo veel mogelijk informatie wordt gedeeld. De laatste 5 edities van de nieuwsbrief zijn ook terug te vinden (inlog) op de website [www.pknmarknesse.nl](http://www.pknmarknesse.nl). De inlever- en verschijningsdata worden op elke nieuwsbrief vermeld. Kopij kan naar [inenronddekerk@pknmarknesse.nl](mailto:inenronddekerk@pknmarknesse.nl) gemaïld worden. De redactie bestaat uit Ineke Bos, Wubby van der Horst, Feikje den Bakker en Irma Profijt.

*\*In juni, juli en augustus verschijnt de nieuwsbrief 1 x per maand*



# DIACONIE

## OPHAALDIENST

Wilt u graag de kerkdienst bezoeken, maar hebt u geen mogelijkheid om zelf naar de kerk te komen en wilt u worden opgehaald? Dat kan! Neem contact op met Bas Hogenboom (0527 201419) en er wordt vervoer geregeld. Omdat er op dit moment veranderingen plaatsvinden bij de diaconie, kan de contactpersoon veranderen. In dat geval zullen we daarover informeren via de Nieuwsbrief.

## TAKEN

De dienende en hulpbiedende taken van de diaconie zijn:

- Omzien en zorgen voor de ander in en buiten de gemeente door signaleren en ondersteunen van noden van mensen, dichtbij en veraf, in materiële en immateriële zin (kerstpakketten, bloemen uit de kerk, speciale vakanties, voedselbank).
- Het voorbereiden en verzorgen van de avondmaalsviering.
- Beheer van diaconale gelden van de gemeente (zoeken collectiedoelen, reactie op verzoek tot financiële ondersteuning, verzorgen begroting en jaarrekening).
- Vertegenwoordigende functie in maatschappelijke organisaties.
- Praktische ondersteuning (ophaaldienst, vrijwillige hulp).
- Actie voor DORCAS.

U kunt altijd contact op nemen met één van de diakenen of een e-mail sturen naar [diaconie@pknmarknesse.nl](mailto:diaconie@pknmarknesse.nl).

## CONCRETE ACTIVITEITEN

De personele bezetting van de diaconie is dit jaar aan het veranderen. Een aantal heeft afscheid genomen, een aantal zal erbij komen. Wat dit concreet voor de reguliere jaarlijkse activiteiten betekent is nog niet bekend. Daarover zullen we informeren via de Nieuwsbrief.

## ONDERSTEUNING en BEZETTING

Komende kerkelijk seizoen (september '24 t/m mei '25) zal dominee Duijster de diaconie gaan ondersteunen. Dit is omdat het team (nog) redelijk onervaren is. Uiteraard zien we ook graag dat er nog een bestuurlijke diaken bijkomt. Bent u, ben jij graag dienstbaar, voel je je betrokken tot mensen die moeten leven in de marge van het bestaan, wil je een belangrijk verschil maken in hoe we samen kerk zijn, draai eens vrijblijvend een halfjaartje mee!

## HULP AAN HONGARIJE

Als projectgroep in de gemeente concentreren we ons op het inzamelen van kleding en goederen voor Hongarije. Elke 3<sup>e</sup> zaterdag van de maand (muv juni – augustus) is er inzamelen en autowassen bij goed weer van 9.00 – 11.30 uur. Wij als projectgroep willen graag verder bouwen. We hebben een folder laten drukken die we gebruiken om fondsen te werven. Ook zal er 2x per jaar een nieuwsbrief uitgestuurd worden. Margit, onze contactpersoon in Hongarije, stuurt ons regelmatig een update over haar werk en hoe zij de financiën besteedt voor de allerarmsten. Ook worden er diverse acties gehouden om geld te genereren. Dit wordt gebruikt voor transport en voor Margit om extra activiteiten als maaltijden, brandhout en medicatie te verstrekken onder de allerarmste gezinnen. We houden u op de hoogte via de communicatiemiddelen van de kerk en tijdens de zondagsdienst. Meer nog dan materiële hulp willen we mensen weer hoop geven en hen helpen te geloven in God - in het leven - in elkaar. We willen hen laten merken dat ze niet vergeten zijn, er niet alleen voor staan. Dat mag hen hoop en moed geven. Voor directe vragen en / of opmerkingen kunt u terecht bij het team:

Dirk den Hartog 06 53816217

Herbien Marijs 06 47567147

Ineke Bos 06 34157882

[hulpaanhongarije@outlook.com](mailto:hulpaanhongarije@outlook.com)



# VORMING en TOERUSTING

## BIDSTOND

Gebed is de hartslag van de gemeente van Jezus Christus. Als we de bijbel bestuderen, ontdekken we dat er een grote veelkleurigheid en betrokkenheid is van gemeenteleden juist in de gebeden. Kijk maar eens in het Bijbelboek Handelingen:

- de 120 mensen in de bovenkamer die tien dagen bidden (Hand. 1),
- de eerste christenen die thuis en in de tempel samen kwamen (Hand. 2:38-47),
- de voorbede van de gemeenteleden bij de gevangenneming en vrijlating van Petrus (Hand. 12).

Gebed is de hartslag van de gemeente! En wat gebeurt er bij u en bij mij als het hart niet meer klopt? Laten we samen bidden! **Elke dinsdag is er een gebedstijd van 19.00 – 19.45 uur. We beginnen op dinsdag 10 september, u bent van harte welkom.**

Deze gebedstijd wordt altijd door iemand voorbereid. We hebben hiervoor 3 aspecten die terugkomen in deze gebedstijd samen.

- God loven / aanbidden
- Gebed voor onze PKN gemeente – Dorp Marknesse
- Gebed voor een situatie of land in de wereld.

Gebedspunten kunnen ook van te voren worden doorgegeven: Ineke Bos 0527 201240 / 06 34157882 of mail: [inekerik@hetnet.nl](mailto:inekerik@hetnet.nl).

## BIJBELSTUDIE

Al jaren komt een bijbelstudiegroep samen. We delen (geloofs)ervaringen in het Licht van Gods Woord. Soms geeft dat steun. Soms een inzicht in de dingen van je leven die je nog niet zo gezien had. Soms ontdekken we hoe het Woord van God een kritische spiegel is die ons doet kijken naar onszelf, naar ons leven en naar anderen in ons leven. Er is altijd ruimte aan tafel om aan te schuiven en te delen in elkaars geloofservaringen, geloofsvragen, geloofstwijfels en geloofsgetuigenissen. Afgelopen seizoen hebben we met de Tien Woorden van God gewerkt. Het thema was 'Leven met de Woorden'. Daar gaan we nog even mee door. Want we zijn pas halverwege gekomen.



Meer informatie: ds. Johan Duijster, 06 47549849 / [jochanan316@me.com](mailto:jochanan316@me.com)  
Frequentie: 1 keer per maand  
Start: maandag 30 september om 10.00 uur. Overige data volgen nog.  
Locatie: in de ontmoetingsruimte van de kerk.

## **GESPREKSGROEP MARKEHOF/MARKEZIJDE**

Vanuit het pastoraat gaan we een ouderengespreksgroep starten voor de bewoners van de Markehof/Markezijde. We zullen dan met elkaar spreken over het leven, over God en geloof. Thema dit seizoen zijn de 'Psalmen'. De ouderengespreksgroep start op dinsdag 29 oktober van 10.00 tot 11.00 uur in de Markehof. Kom gerust meedoen. Nadere info volgt! Met vriendelijke groet,  
Guus Doorn, ouderenpastor 06 14587457 en Annie Stormink, gemeentelid.



## **(BELIJDENIS) CATECHISATIE**

Waar geloof JIJ in? Ik vraag dat maar zo, want geloven is niet uit, maar juist weer 'hot' om het maar zo te zeggen. Kijk maar eens naar heel veel topsporters. Van het EK-voetbal tot en met de olympische spelen. Van het Nederlands elftal dat meedeed in Duitsland aan het EK afgelopen zomer, zei zeker de helft van spelers te geloven in God en staken dat niet onder stoelen of banken. Ook steeds meer popartiesten schuwen het niet om voor hun geloof uit te komen. Zoals bijvoorbeeld Justin Bieber, de rapper Kendrick Lamar, en wat te denken van Cardi B en Shawn Mendes. Zomaar een greep. Zij vertellen openlijk over hun geloof. En JIJ?

Kom er eens over praten. Met leeftijdgenoten. Ik zal je daarvoor persoonlijk uitnodigen. Let op je brievenbus. Hoe kan een ontmoeting met elkaar eruit zien? We poneren samen stellingen, jouw muziekkeuze mag gehoord worden. Samen praten we over hoe bijvoorbeeld jouw muziekkeuze wel of niet met je geloof samenhangt. Of we luisteren er alleen maar naar. Hoe dan ook, samen groeien we zo als mens en, niet te vergeten, in geloof. Wat is er mooier dan elkaar ontmoeten in levende lijve en bezig te zijn met wat het leven dat we leven allemaal met zich meebrengt? Van harte welkom.

*Ds. Johan Duijster, jochanan316@me.com / 06 47549849.*



## **ALPHACURSUS**

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha!

Tijdens interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over interessante onderwerpen. Het Alpha team Marknesse is interkerkelijk en niet aan een bepaalde kerk verbonden.



### **Voor wie? Alpha is voor iedereen!**

Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof, dan is Alpha echt iets voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. En het is helemaal gratis!

### **Hoe werkt het? Elke Alpha avond begint met een lekkere maaltijd.**

Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal over één van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen in kleine groepjes. Er zijn 12 bijeenkomsten en een weekend. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. We bespreken onder meer de volgende onderwerpen: Is er meer? Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? Bijbel lezen: waarom en hoe? Hoe zit het met de kerk?

### **Zin in deze uitdaging? Je bent van harte welkom.**

Wil je meedoen of gewoon een keertje vrijblijvend kennismaken? Dat kan! Het Alpha team Marknesse is interkerkelijk en niet aan een bepaalde kerk verbonden. In januari 2025 hopen wij weer een Alpha cursus te starten.

Heb je interesse, neem contact op met één van de volgende teamleden:

Erik Bos                      06 12232114

Wieke Buis                    06 51957803

Grietje de Visser            06 30866528





## **JEUGD**

### **Club groep 6 basisschool**

De middagclub van groep 6 komt één keer in de 14 dagen op dinsdagmiddag van half vier tot vijf uur bij elkaar, in het jeugdhonk van de kerk. We beginnen met een gedicht of gebed en een stukje lezen uit de kinderbijbel of boekje en daar praten we dan wat over. We doen steeds verschillende dingen, bv een bijbelquiz, puzzelen met Bijbelse tekeningen of we maken iets anders dat met het geloof te maken heeft. We hebben ook een Sinterklaasmiddag en aan het eind van het seizoen is er het kampweekend.

Data: Op dinsdagmiddag van 15.30 – 17.00 uur  
Data worden via school nog bekend gemaakt

Locatie: Jeugdhonk van de kerk

Contactpersoon: Mw. Annie van Benthem 0527 203596

### **Club groep 7/8 basisschool en VO groep 1 en 2/ Rock Solid**

Tijdens het winterseizoen worden er voor de jeugd vanaf groep 7 ongeveer 10 clubavonden georganiseerd. Naast elkaar ontmoeten, is één van de doelen om met de jeugd een relatie op te bouwen. Daarnaast gaan we diverse activiteiten organiseren, zoals Sirkelslag, schaatsen in Thialf en als afsluiting het jaarlijkse kampweekend!

Locatie: Jeugdhonk van de kerk

Contactpersoon: Simone ter Meer 06 51875731

### **Club VO groep 3,4,5+**

Tijdens de wintermaanden is er geregeld voor de jeugd van 15 – 19 jaar op diverse zondagavonden een programma dat aan huis gehouden wordt bij en door Rudi en Ingeborg Luimes. Het doel is om samen met de jongeren zich te verdiepen in het christelijk geloof. Er komen tijdens de gesprekken diverse vragen aan de orde zoals bijvoorbeeld 'waarom is er ziekte in de wereld?' en 'heeft Jezus wel echt bestaan?'. Ook wordt gekeken naar mogelijke deelname aan de EO Jongerendag en Opwekking.

Locatie: Thuis bij Rudi en Ingeborg Luimes.

Contactpersoon: Rudi Luimes 06 30053312

# ONTMOETEN



## GEMEENTEAVOND

Op 20 november 2024 is er een gemeenteavond.  
Nadere informatie volgt.

## KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST

Elke zondag is er gelegenheid een kopje koffie te drinken na de ochtenddienst. Tijdens het koffiedrinken ontmoeten we elkaar. Zittend aan enkele tafeltjes of staande in de ruimte maken we gebruik van de mogelijkheid om elkaar te spreken en, zeker als het om nieuwe leden gaat, om elkaar te leren kennen. Dit gezellig samenzijn bevordert de onderlinge band en saamhorigheid.



## KOFFIE MET EEN "OORTJE"

Naast het koffiedrinken op zondagmorgen is er elke laatste maandagmorgen van de maand ook gelegenheid elkaar te ontmoeten. Onder het genot van een kopje koffie of thee is het fijn om op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek te gaan. Elkaar ontmoeten is niet meer vanzelfsprekend in deze tijd, terwijl dit zo belangrijk is. Even napraten over de zondagse eredienst of wat er in de wereld gaande is en onze rol als christenen daarin. Daarom willen we elke laatste maandagochtend van de maand de deuren openen, voor een praatje, voor een bakje koffie. U bent van harte welkom!

Informatie: Greetje Jensma 06 37289878

Data: 2024: 30 september, 28 oktober, 25 november, 16 december(ovb)

2025: 27 januari, 24 februari, 31 maart, 28 april, 26 mei

Tijd: 10.00 uur tot 11.30 uur

Locatie: Ontmoetingsruimte

## SAMEN ETEN

Samen met anderen eten in de ontmoetingsruimte van de kerk. Om ongeveer 15.30 uur beginnen 3 vrijwilligers een driegangenmenu te bereiden. De gasten komen vanaf 17.15 uur binnen en om 17.30 uur gaan we aan tafel. De groep zit op dit moment vol met vaste gasten. Er zijn op dit moment te weinig kokers. De kookgroep wil er dus nog heel graag wat mensen bij. Als koken je hobby is geef je dan op. Zowel de gasten als ook de kokers zijn vrouwen en mannen van uiteenlopende leeftijd.

Het koken en eten met elkaar is altijd erg gezellig.

Locatie: Ontmoetingsruimte van de kerk

Contactpersoon: Alie Wisse tel.06 34335132 of aliewisse@gmail.com

Startdatum: 18 september



## **WANDELEN**

### **ontmoeting – verbinding - bezinning**

Dit seizoen worden er 4 wandelingen op de zaterdagmorgen georganiseerd. De wandelingen staan in het teken van ontmoeting, verbinding en bezinning. De wandelingen zijn in en om Marknesse en zullen niet te lang zijn, zodat iedereen mee kan doen. Alleen koffie drinken en niet wandelen? Dat kan uiteraard ook. Degenen



die dan niet mee gaan wandelen hebben een bezinningsmoment in de kerk. Bij heel slecht weer passen we het programma iets aan. We starten steeds om 09.30 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk met koffie. Om 10.00 uur start de wandeling. Bij terugkomst drinken we weer een kopje koffie. Uiterlijk 12.00 uur is het afgelopen

Data: 19 oktober 2024, 23 november 2024, 1 maart 2025, 5 april 2025

Noteer deze data alvast in uw agenda.

Elke wandeling heeft een thema, welke te maken heeft met ons jaarthema: "Als nieuw – Leven in het Licht van Gods Koninkrijk".

Meer informatie volgt tzt in de nieuwsbrief.

Truida Geerts, Grietje de Visser, Marjan Mol en Irma Profijt.

## **BEZOEK AAN NIJKLEASTER JORWERT**

Bij voldoende belangstelling gaan we in het voorjaar van 2025 met een groep naar een viering in Jorwert. Kijk eens op <https://nijkleaster.frl/>

Meer informatie volgt tzt in de nieuwsbrief.

Truida Geerts, Grietje de Visser, Marjan Mol en Irma Profijt



## OVERIGE ACTIVITEITEN

### CANTEMUS DOMINUM

Wij zijn een christelijk gemengde zangvereniging met circa 25 leden met mw. Co Jongma-Hoekstra als dirigent. We studeren vierstemmige koorstukken in die veelal gebaseerd zijn, of betrekking hebben op het christelijk geloof. De meeste liederen worden á capella gezongen. Regelmatig nemen wij deel aan kerkdiensten en zingen in verzorgingshuizen. In de week vóór Kerst houden we ons jaarlijkse adventsconcert in de PKN-kerk te Marknesse. De wekelijkse repetitieavond,



waarin we in een open en ontspannen sfeer de liederen instuderen, is op maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur in gebouw "de Schutsluis", Sluis 3 te Marknesse.

Voor inlichtingen over het koor kunt u contact opnemen met Tonja Jansen 06 51137089 of Erik Bos 06 12232114

### KERKENOVERLEG MARKNESSE

Twee maal per jaar ontmoeten vertegenwoordigers van de verschillende kerken in Marknesse elkaar. Een mooi initiatief, dat waardevolle gesprekken oplevert. Wat kunnen we van elkaar leren, waar kunnen we samen iets voor elkaar of voor anderen betekenen. Dat 'samen' gebeurt al bij bijv. de Actie voor Dorcas en de Wereldgebedsdag. Ook al heeft ieder zijn eigen identiteit, toch is het goed om in gesprek te blijven met elkaar.



### COMMISSIE DORPSDIENSTEN MARKNESSE

De commissie bestaat uit afgevaardigden van 3 kerken in Marknesse.

De commissie heeft als doel het organiseren van de Oecumenische Kerstzangdienst en ter afsluiting van het jaarlijkse dorpsfeest een Oecumenische Tentdienst.

Contactpersonen: Andries Bakker, Truus Vegterlo en Herma Boddeus

## COMMISSIE LERENDE GEMEENTE PG EMMELOORD

*Spreeken over God, vroeger en in de wereld van vandaag*



Door de eeuwen heen hebben mensen heel verschillend over God gesproken. Profeten, mystici, theologen en 'eenvoudige' gelovigen hebben hun gedachten over God doorgegeven aan volgende generaties, maar in onze tijd is dat niet langer vanzelfsprekend. Veel gelovigen in ons land hebben de afgelopen decennia afstand genomen van het traditionele godsbeeld dat ze in hun jeugd hebben meegekregen en vaak heeft dat geleid tot kerkverlating. Anderen blijven trouw aan de officiële leer van de kerk en zoeken vernieuwing niet zozeer in de inhoud als wel in de vormgeving, denk aan de evangelische opwekkingsbeweging. Hoe dan ook, de 'blijvers' moeten hun weg zoeken in een post-moderne wereld, waarin geen universele waarheden meer schijnen te bestaan. Een wereld waarin het 'recht' van de sterksten het lot van de zwakkeren bepaalt. Maar ook een wereld waarin het besef door begint te dringen dat er een fundamentele verandering, een 'bekering' nodig is om een mondiale crisis te keren. Een crisis die ten diepste een spirituele crisis is. Tweeduizend jaar christendom hebben daar weinig aan kunnen veranderen. Kunnen we misschien op een andere manier spreken over God, een manier die aansluit bij de denkwereld waarin wij vandaag leven, maar die ook zicht geeft op een andere ervaringswereld? Hoe kunnen wij, en ook de mensen in onze omgeving die vaak van de kerk vervreemd zijn, daarbij iets van God ervaren? Door de Commissie Lerende Gemeente wordt over dit onderwerp het komende winterseizoen een serie van zeven lezingen aangeboden die dieper ingaan op deze vragen en stof tot verder nadenken geven. Deze lezingen worden verzorgd door Wim de Wolf. Hebt u belangstelling? U bent welkom op **maandag 23 of donderdag 26 september om 20.00 uur in de Nieuw Jeruzalemkerk, Corn. Dirkszplein, Emmeloord** voor een introductie-lezing, waarna u kunt beslissen of u deel wilt nemen aan de vervolgvonden in een maandaggroep of een donderdaggroep die doorgaans om de vier weken bij elkaar komt. Voor nadere informatie: e-mailadres [wimdewolf76@gmail.com](mailto:wimdewolf76@gmail.com).



# CONTACTGEGEVENS

## Protestantse Gemeente te Marknesse

Bezoekadres : Sluis 3, 8316 AM Marknesse  
 Postadres : Postbus 21, 8316 ZG Marknesse  
**Beheerder : 06 41716868; [koster@pknmarknesse.nl](mailto:koster@pknmarknesse.nl)**  
**(ook voor uitvaarten en reservering/huur zalen)**

Nieuwsbrief : [inenronddekerk@pknmarknesse.nl](mailto:inenronddekerk@pknmarknesse.nl)  
 Website : [www.pknmarknesse.nl](http://www.pknmarknesse.nl)  
 Facebook : [www.facebook.com/pknmarknesse](http://www.facebook.com/pknmarknesse)

Wat	Wie	E-mail	Telefoonnr.
<b>Predikant</b>	ds. J. Duijster	<a href="mailto:predikant@pknmarknesse.nl">predikant@pknmarknesse.nl</a>	06 47549849
<b>Pastoraal werker</b>	dhr. G. Doorn	<a href="mailto:guusdoornsr@hotmail.com">guusdoornsr@hotmail.com</a>	06 14587457
<b>Kerkenraad</b>			
voorzitter	dhr. H. Koopman	<a href="mailto:harrykoopman@solcon.nl">harrykoopman@solcon.nl</a>	06 20429896
scribaat	mevr. I. Profijt	<a href="mailto:scribaat@pknmarknesse.nl">scribaat@pknmarknesse.nl</a>	06 20207191
<b>Pastoraat</b>			
ouderlingen	mevr. G. Jensma		06 37289878
	mevr. C. Dam		06 21654890
	dhr. K. de Lange		06 14059294
jeugd en gezin	dhr. J. Marijs		06 21218123
<b>College van Diakenen</b>	<a href="mailto:NL83RABO0346531837_diaconie@pknmarknesse.nl">NL83RABO0346531837_diaconie@pknmarknesse.nl</a>		
<b>Diaken-kerkenraadslid</b>	dhr. H. Doevendans		06 23816308
	dhr. B. Metselaar		06 30209979
penningmeester	mevr. A. Bonthuis		06 12310198
boekhouder	dhr. H. Kuiper		06 30797807
auto ophaaldienst	dhr. B. Hogenboom		06 12558537
<b>College van Kerkrentmeesters</b>	<a href="mailto:NL23RABO0346526515_kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl">NL23RABO0346526515_kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl</a>		
Ouderling-kerkrentmst./boekhouder	dhr. E. Nikkels	<a href="mailto:boekhouder@pknmarknesse.nl">boekhouder@pknmarknesse.nl</a>	06 15014505
penningmeester	mevr. M. Beens	<a href="mailto:penningmeester@pknmarknesse.nl">penningmeester@pknmarknesse.nl</a>	06 23719578
<b>Leden- en Bijdrage-administratie</b>	dhr. H. Veerbeek	<a href="mailto:kerkelijkbureau@pknmarknesse.nl">kerkelijkbureau@pknmarknesse.nl</a>	0527 201447
<b>Beeld en Geluid</b>			
Coördinator	dhr. H. Hansma	<a href="mailto:beeldengeluid@pknmarknesse.nl">beeldengeluid@pknmarknesse.nl</a>	06 22175033
<b>Organistenrooster</b>	mevr. C. Jansen		06 10430650
<b>Preekvoorziening</b>	mevr. I. Profijt		06 20207191
<b>Vertrouwenspersoon</b>	dhr. P. Sanderse		06 22565854
<b>Uitvaarten</b>	Beheerder	<a href="mailto:koster@pknmarknesse.nl">koster@pknmarknesse.nl</a>	06 41716868
<b>Huur zalen en ruimtes</b>			

*Aan U behoort, o Heer der heren,  
de aarde met haar wel en wee,  
de steile bergen, koele meren,  
het vaste land, de onzekere zee.  
Van U getuigen dag en nacht.  
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.*



*Gij roept het jonge leven wakker,  
een tuin bloeit rond het open graf.  
Er ruisen halmen op de akker  
waar zich het zaad verloren gaf.  
En vele korrels vormen saam  
een kostbaar brood in uwe naam.*

*Gij hebt de bloemen op de velden  
met koninklijke pracht bekleed.  
De zorgeloze vogels melden  
dat Gij uw schepping niet vergeet.  
't Is alles een gelijkenis  
van meer dan aards geheimenis.*



*Laat dan mijn hart U toebehoren  
en laat mij door de wereld gaan  
met open ogen, open oren  
om al uw tekens te verstaan.  
Dan is het aardse leven goed,  
omdat de hemel mij begroet.*