



NIEUWSBRIEF



IN EN ROND DE KERK Nr. 23 – 18 september 2024

Inleveren data kopij: 30 sept. en 14 okt. voor 17.00 uur.
inenronddekerk@pknmarknesse.nl

Redactie: Ineke Bos, Feikje den Bakker, Wubby van der Horst en Irma Profijt.

PASTORAAT



-OVERLIJDEN-

Op 15 september is overleden Wilhelmina Woldhuis-van Doornik.

Wilh woonde met haar man Geert aan de Baarlosedwarsweg 5, 8316 RV en is de moeder van Nelleke Nikkels en schoonmoeder van Engelbert Nikkels.

De dankdienst voor haar leven wordt gehouden op vrijdag 20 september om 11.30 uur in de PKN kerk, Sluis 3 te Marknesse. De dienst is ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Voorafgaand aan de dienst is er in de kerk gelegenheid tot condoleren van 10.45 tot 11.15 uur.

Aansluitend aan de dienst vindt de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats te Marknesse. Na de begrafenis is er gelegenheid voor een samenzijn in de ontmoetingsruimte van de kerk. Wilh Woldhuis werd 91 jaar.

-Geboorte-

Lief klein zusje
Al zolang wachten we op dit moment
Jou mogen ontmoeten en zien wie je bent
Wij grote broers staan om jou heen
Met z'n vieren zijn we samen één.

Op 4 september is geboren Karlijn Lieke, dochter van Erwin en Alinda en zusje van Lukas, Hugo en Noud Koopman, Luttelgeesterweg 2, 8316 PA. Prachtig voor het gezin, de familie en onze gemeente om weer een pasgeboren mens, de kleine Karlijn, welkom te mogen heten, lief te hebben met de liefde van de Heer, en haar die liefde ook te leren.

-In Memoriam-

Wijbren Bijland

Op 28 augustus overleed Wijbren Bijland. Wieb werd geboren in Friesland te Oosternijkerk. Hij leerde Geke kennen rond zijn 21ste levensjaar. Geke was weliswaar een stukje jonger, maar als je samen 60 jaar getrouwd mag zijn, zoals zij dat onlangs nog mochten vieren, vraagt niemand daar meer naar. Samen kregen ze twee kinderen, Petra en Nico. Petra trouwde Bert en Nico trouwde Emmie. Zo breidde het gezin uit, later ook met klein- en achterkleinkinderen. Wieb was dol op hen. Hij was voor hen echt een opa-opa. Altijd stond hij voor hen klaar. Met zijn schoondochter Emmie kluste hij graag. Samen waren ze als 'buurman en buurman' die met gemak een klusbedrijf hadden kunnen beginnen.

Jaren werkte hij voor de Gemeente Noordoostpolder. Nadat hij met pensioen ging ondernam hij heel wat fietstochten, ging met Nico mee op de vrachtauto, motorrijden deed hij graag, ook toen hij al ruim de zeventig was gepasseerd, en zo had hij nog heel wat hobby's. Het overlijden van de kleine Joey, net voor voor zijn geboorte, heeft hem meer dan geraakt. Maar

Wieb geloofde en vertrouwde dat God niet zomaar wat doet. Of niets doet. Hij vertrouwde erop dat God in Christus de God van leven is, niet van dood. Dat maakte ook dat hij vrede in zijn hart had. Die vrede van God, die alle verstand te boven gaat, mocht hij ervaren en was ook zichtbaar toen hij stierf. In familiekring is hij begraven op de begraafplaats te Oosternijkerk in Friesland. Wieb werd 85 jaar.

Geertje de Witte-Regeling

Op 3 september overleed Geertje de Witte - Regeling. Gé werd op 4 januari 1935 als vierde kind geboren in een gezin van 10 kinderen in Ambt Vollenhove. Ze verhuisde een aantal keer, maar kwam uiteindelijk in de Noordoostpolder te wonen. Daar leerde zij Ko kennen, een boerenknecht, die later zelfstandig boer werd. Samen kregen zij vier kinderen. Ook binnen de Noordoostpolder verhuisde het gezin een aantal keer. Nadat de boerderij was overgegaan op één van de kinderen woonden zij samen met Ko aan de Lage Sluiswal. Haar verdriet was groot toen Ko plotseling overleed in 2006. Toch ging ze niet bij de pakken neer zitten. Zo besloot ze in overleg met de kinderen om te verhuizen. Het werd een appartement aan de Grachtwal waar ze met veel plezier heeft gewoond.

Gé was een zelfstandige vrouw en deed veel vrijwilligerswerk in het dorp. Ook binnen de kerkelijke gemeenschap nam ze van harte haar verantwoordelijkheid. Daarnaast had ze tal van hobby's. Het uurtje Nederland Zingt was echt een uurtje voor haar. Als de kinderen of kleinkinderen kwamen was het wachten geblazen, totdat dit programma was afgelopen. Haar geloof was belangrijk in haar leven. Ze leefde dan ook haar geloof. Naast het zingen van geestelijke liederen waren verschillende teksten en gedichten voor haar belangrijk. Zo had ze meerdere pocketkruisjes waarop haar geloof kort en bondig leek te zijn samengevat. Ook Psalm 43 was voor haar belangrijk als houvast. Het drukte haar verlangen uit om te komen tot Gods altaren. Die woorden gingen meer en meer voor haar leven toen ze na onderzoeken in het ziekenhuis ernstig ziek bleek te zijn. Amper een week na de onderzoeken overleed zij. We overdachten haar leven in het licht van Gods Woord en in samenspraak met de woorden op het pocketkruisje. Gé werd 89 jaar.

Zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams, hun gedachtenis zij tot zegen.

Handen hebben we om te delen en te helen. Een mond om te troosten en een hart om te bidden. Laten we dat doen voor en met elkaar.

Namens het pastorale team,
Johan Duijster – vdm

Koffie met een oortje, elkaar ontmoeten, samen zijn.

De zomervakantie is voorbij en de kerkelijke activiteiten gaan weer van start. Maandagmorgen 30 september bent u weer van harte welkom om gezellig samen

een kopje koffie of thee te drinken. Wij zien ernaar uit elkaar weer te ontmoeten!

Tijd: 10.00u -11.30u

Plaats: Ontmoetingsruimte

Met een hartelijke groet,
Pastoraatsteam



EREDIENSTEN



22-sep	10.00	uur!!	Ds. J. Duijster	m.m.v. Melodica
			collecte	: 1e Vredesweek (KIA: Syrië); 2e kerk
			"deur"collecte	: onderhoud gebouwen
			organist	: L.J. van Rijn
			koster	: Fam. Sterk
			gastheer / gastvrouw:	Mw. P. Metselaar

29-sep 09.30 uur

LEV-dienst

collecte : 1e Voedselbank NOP; 2e kerk
"deur"collecte : onderhoud gebouwen
koster : Fam. Doevendans
gastheer / gastvrouw: Mw. I. Bakkeren

BIJ DE TIJD

-Even terug in de tijd-

Afgelopen zondag was het Startweekend. De jongeren hadden met een vossenjacht en met



een gezamenlijke maaltijd het startschot gegeven voor een nieuw seizoen kerkenwerk. Op zondag gaven we als gemeente - van jong tot oud - het begin van het nieuwe seizoen een mooi vervolg met een feestelijke viering. Deze bestond uit vier delen: de eredienst, daarna koffie met eigengemaakt gebak waarvoor de de 'bakkers' smakelijk bedanken, toen een Quiz, om vervolgens af te sluiten met een kleine maar voedzame lunch. Het gebouw was feestelijk aangekleed met witte

vlaggetjes waarop de thema's geloof-hoop-liefde herhalend naar voren kwamen (zie foto).

Centraal in de kerkzaal stond de bloemschikking (zie foto).

Tijdens de preek kwam naar voren dat het goed is om beter te kijken, naar aanleiding van het thema 'Als nieuw' en de genezing van de blinde man in Marcus 8. `dat beter kijken moest ik meteen op mijzelf toepassen, want ik had de schikking gemist en vervolgens niet genoemd en uitgelegd. Met welgemeende excuses aan de leden van de commissie liturgische bloemschikking en aan u wil ik graag de uitleg daarbij alsnog doen.



Deze schikking past bij de lezing uit Matteüs 21, 1-16, de overbekende gelijkenis van de werkers in de wijngaard. Die gelijkenis zegt o.a. dat we elk uur kunnen aanhaken en meedoen in het Koninkrijk van God. De waardering is voor iedereen even groot. Het wijst ook op de verantwoordelijkheid die we hebben om om te zien naar de medemens die, om welke reden dan ook, er niet bij lijkt te horen. Ook komt naar voren dat ons omzien niet alleen de medemens betreft maar ook de schepping en ons leven in verhouding tot mens en schepping. De bloemschikking toont ons een cirkel in blokken neergelegd als een klok. Elk blok bewijst naar één van de vijf genoemde tijdstippen in de gelijkenis waarop de heer van de wijngaard werknemers zoekt en vindt. De blokhoogte is per tijdstip moment verschillend, waarbij die van het zesde uur, de starttijd het laagste is. De bloemen geven de hoogte van het loon aan; ongeacht de aanvangstijd van het werken zijn de verdiensten voor iedereen even hoog. De blokjes die voor deze schikking werden gebruikt waren ooit bestemd voor reparatie van fruitkistjes. De zonnehoedjes geven mooi weer dat zoals zij allen gelijk delen in dezelfde zon, wij mensen allen delen in dezelfde genade van God. Genade heeft net als de zon geen maat.

Ik denk dat we mogen terugkijken op een mooi startweekend. Nu kijken we weer vooruit. Want we leven in het Licht van Gods Koninkrijk dat komt en waaraan we samen mogen bouwen.

-Even vooruit in de tijd- Studie van 23 t/m 27 september en van 3 t/m 12 oktober.

Vanaf oktober zal ik vanwege de (verplichte) permanente educatie die door de PKN gevraagd wordt van kerkelijk werkers en predikanten een korte studieperiode hebben. Op 3 oktober begin ik met de cursus Undefended Preaching. Daarin wordt van de cursisten heel persoonlijk

gevraagd om te reflecteren op allerlei zaken om je heen en binnen in jezelf die je kunnen remmen als predikant om, zoals in de inleiding van de cursus staat; 'vrij' te kunnen luisteren naar de tekst, naar jezelf, naar je hoorders én om vrijuit te zeggen wat er vandaag van Godswege gezegd wil zijn. Deze cursus kent 10 bijeenkomsten, verspreid over tien maanden. Uiteraard vraagt elke bijeenkomst enige voorbereidingstijd.

Op 4 oktober hoop ik (weer) naar Roemenië te gaan. Dat 'weer' heeft enerzijds betrekking op de werkweek die ik onlangs had met jongeren van de PG-Emmeloord. Maar 'weer' verwijst anderzijds naar de jaarlijkse studieweek in Roemenië waar we met Nederlandse en Hongaars-Roemeense predikanten van de Hongaarse Gereformeerde kerk een aantal dagen studeren in een setting van ontmoeting van cultuur en geloof, theologie en zuster- en broederschap. Thema dit jaar is: *To heal a fractured world*. We werken met het gedachtegoed van rabbijn Jonathan Sacks om zicht te krijgen op het helend aanwezig te zijn in een gebroken wereld.

Concreet betekent dit dat ik in de week voorafgaande aan de studieperiode vooral bezig zal zijn met voorbereiding en de cursusdagen zelf. Dit is van 23 september t/m 27 september en van 3 oktober t/m 12 oktober.

EREDIENSTEN

Zondag 22 september - 17de zondag na Trinitatis LET OP: aanvang 10.00 uur!

De toelichting op de verschillende zondagen wil ik gezien de hoeveelheid informatie kort houden. In deze eredienst mogen we weer Melodica onder leiding van Ton Roos hartelijk welkom heten. Zij zullen de samenzang begeleiden. Als thema hebben we gekozen voor: Nieuw en toch vertrouwd. Let op de aanvangstijd. Deze is om 10.00 uur.

Zondag 29 september - 18de zondag na Trinitatis

De eredienst heeft het karakter LEV-dienst. De LEV-commissie steekt altijd veel werk in de voorbereiding en uitvoering van deze dienst. Dat verdient een groot compliment, wat mij betreft. Wat ik altijd heel mooi vind is, dat met andere vormen de inhoud nooit verloren gaat. Soms juist meer versterkt wordt.

Zondag 6 oktober - 19de zondag na Trinitatis

In deze dienst zou ik voorgaan. Totdat de datum bekend werd van de studieweek. Met dank aan de flexibiliteit van onze preekvoorzener, Irma Profijt, en die van Klaas de Lange, die dan hoopt voor te gaan, kan ik de studie volgen en kan de eredienst doorgaan.

STARTVIERING - cbs De Zeester

Donderdag 19 september

Zoals ook vorig jaar zullen we het nieuwe schooljaar openen met een korte viering. Alle kinderen komen met de leerkrachten naar de kerk. Het thema is: Een schat in de grond.

LEV dienst



De LEV dienst van 29 september a.s. is gebaseerd op het prijswinnende televisieprogramma "Even tot hier". Net als in het televisieprogramma komt het nieuws aan de orde, maar dan goed nieuws. Ook de goede vragen en het simpele lied in 1 min. hebben een plek in deze dienst die voorbereid is door Alisca Hansma en Engelbert Nikkels. Martine van Atten begeleidt deze dienst op piano. Van harte welkom in de dienst en online op <https://kerkdienstgemist.nl/stations/966-PKN-Marknesse>.

Hartelijk welkom in de diensten.
Johan Duijster – vdm

DE BLOEMEN GAAN MET EEN HARTELIJKE GROET:

- op zondag 22 september naar Mw. Nieuwenhuis, Kattestraat 20
- op zondag 29 september naar Mw. R. Metselaar, Walcherselaan 33

Heeft u / heb jij een suggestie waar de bloemen naar toe kunnen gaan?

Mail naar diaconie@pknmarknesse.nl.

Wilt u / wil jij de bloemen op zondagmorgen graag wegbrengen?

Meld het even voor de dienst bij de dienstdoende diaken of ouderling.



KERKENRAAD

Startweekend 14 en 14 september

Vanaf deze plek een groot dank je wel aan eenieder die voor een prachtig startweekend heeft gezorgd. Veel gebeurt achter de schermen en blijft onopgemerkt. Maar door inzet van velen was het een goed startweekend met ontmoeting, samen eten, vossenjacht en quiz, geloof-hoop-en liefde-vlaggetjes in de kerk, een prachtig liturgisch bloemstuk, bezinning en vooruitkijken.



Winterwerk-Infoboekje op de website www.pknmarknesse.nl

Ook dit seizoen komt er weer een boekje met informatie over het winterwerk en algemene informatie van de gemeente. Deze zal in de week 39 worden gemaïld! Bovendien kunt u het boekje ook vinden op onze website www.pknmarknesse.nl.

ATENTIE! Wie dit boekje graag gedrukt wil ontvangen kan dat doorgeven aan scribaat@pknmarknesse.nl of telefonisch 06-20207191. Dit geldt ook voor hen die de nieuwsbrief thuis op papier ontvangen (m.u.v. Markehof en Markezijde).

Guus Doorn

Het is met vreugde en dankbaarheid dat we bekend kunnen maken dat onze pastoraal werker Guus Doorn langer aan onze gemeente verbonden blijft.

Vooralsnog zal dat zijn tot 01-10-2025.

Jubileumdienst 25 jaar Predikanten in Gorkum.

Op de uitnodiging van de PKN Gorinchem om de jubileumdienst van ds. Klaas Jelle Faber en ds. Mirna Visschers op 8 september bij te wonen, hebben 12 gemeenteleden gehoor gegeven. De jubilarissen Mirna Visschers en Klaas Jelle Faber stonden in de hal van de kerk om iedereen welkom te heten. Het was voor hen een verrassing wie er uit Marknesse zouden komen. Ook uit Uithuizermeeden en Wolvega waren gemeenteleden aanwezig. In de dienst gingen beide predikanten afwisselend voor. Herinneringen werden opgehaald uit de verschillende gemeentes, er werden veel liederen gezongen en ook daar was een muziekgroep, waar Klaas Jelle deel van was en op de vleugel speelde. Aan het eind van de dienst werd aan hen beiden door de voorzitter van de kerkenraad het PKN-draaginsigne, voor 25 jaar predikant zijn, uitgereikt. Na de dienst was er koffie en gebak, gevolgd door soep en broodjes en het was zeker bijzonder om ook de kinderen en de verdere familie weer te ontmoeten. Namens de gemeente van Marknesse hebben we een mand met polderproducten overhandigd met een envelop ter eigen besteding en hen Gods Zegen toegewenst voor de komende tijd samen als gezin en met hun familie.

Harry Koopman

Tot slot

Heeft u, ten aanzien van alles wat er gaande is in onze gemeente, vragen, suggesties, zaken waar u mee zit, die u vreugde geven of die zorgen bij u oproepen, blijf er dan niet mee rond lopen, maar zoek contact met uw wijkouderling of predikant of voorzitter. En uiteraard kunt u altijd mailen of bellen met de scriba.

Namens de kerkenraad,

Irma Profijt-Doorlag, scriba

scribaat@pknmarknesse.nl 06-20207191

COLLECTES

Op zondag 22 september wordt uw bijdrage gevraagd voor de vredesweekcollecte: Kerk in Actie, Syrië

Een kerk is in Syrië van groot belang. Het zorgt voor stabiliteit. De kerk is letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Een kerk(gemeenschap) kan hulp bieden aan mensen die getroffen zijn door geweld en oorlog. Deze gemeenschap biedt hulp aan vluchtelingen ongeacht afkomst of geloof. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie verwoeste kerken in Syrië. Zodat zij letterlijk en figuurlijk weer opgebouwd kunnen worden. Herstel van een kerk betekent hoop voor de toekomst!!! U kunt uw geld over maken via <https://donatie.protestantsekerk.nl>. U kiest dan voor: **Kerk in Actie: Bij 'gebruik mijn bijdrage voor' kiest u: Syrië Bouw de kerk weer op.**



Op zondag 29 september wordt uw bijdrage gevraagd voor de Voedselbank NOP-Urk.

Naast spullen kan de voedselbank ook altijd geld gebruiken om zelf spullen te kopen voor hen die het nodig hebben.

U kunt uw bijdrage overnemen op **NL 76 RABO 0138 3749 10 tnv stichting DMV.**

Met een hartelijke en bemoedigende groet van de diaconie: Henk Doevendans, Tiny Haringsma en Bas Hogenboom.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Koster-beheerder

Hans Kuiper heeft aangegeven per 1 januari 2025 te willen stoppen als koster-beheerder. Als college van kerkrentmeesters zijn we Hans zeer dankbaar voor zijn grote inzet in het beheer en de exploitatie van ons kerkgebouw. Het is nog niet gelukt om naast Karla Zachariasse een tweede koster-beheerder te vinden. We krijgen veel waardering voor de wijze waarop opbaringen, rouwdiensten en ontmoetingen na afloop van een uitvaart in onze kerk gehouden worden. Wij willen dit ook in de toekomst graag blijven aanbieden. Hiervoor is de functie van koster-beheerder cruciaal. Wil en kun je hierin een rol vervullen, al is het maar ten dele, laat het weten aan het college van kerkrentmeesters. Of vraag meer informatie aan Karla of Hans.

AGENDA

Elke dinsdag	Bidstond	19.00 uur – 19.45 uur	Kerkzaal
21 september	Hulp aan Hongarije inzamelen en autowassen	09.00 uur – 11.30 uur	
30 september	Bijbelstudie	10.00 uur	Zaal 5
30 september	Koffie met een oortje	10.00 uur - 11.30 uur	Ontmoetingsruimte
30 september	Vergadering Moderamen	11.30 uur	Zaal 5



OM ALVAST TE NOTEREN

20 november Gemeenteavond

SAMEN ETEN

Op woensdag 18 september zijn we gestart met samen eten in de kerk.

We beginnen om 17.30 uur en we hopen alle gasten weer te kunnen verwelkomen.

Zoals in het begin van 2024 al duidelijk was, is de kookgroep behoorlijk uitgedund.

We gaan daarom noodgedwongen 1 keer per maand koken. De kosten bedragen € 6,00 p.p.

Mensen die willen meekoken zijn dus zeer welkom!

Aanmelden kan bij: Alie Wisse tel. 06-34335132

CURSUSDATA

Di. 24 SEPT
Di. 8 OKT
Di 22 OKT
Di. 5 NOV

**Training & onderwijs
MARKNESSE**

START
**24 SEPT
2024**

Leven vanuit Zijn rust

Ontdek wat de dieperliggende oorzaken zijn van onrust en welke route de bijbel laat zien om, ondanks alles wat er dagelijks op jouw pad komt, te komen tot een 'leven vanuit Zijn rust'.

Vanuit Lech Lecha Training & Onderwijs wordt er een (interkerkelijke) cursus van 4 avonden gegeven met als thema 'Leven vanuit Zijn rust'. Het onderwijs hierover willen we nu ook in cursusvorm aanbieden. De cursus willen we als eerste in Marknesse geven. Met dit onderwijs willen we naast groei en verdieping ook (interkerkelijke) verbinding stimuleren.

Start: 24 sept. Kosten: vrijwillige bijdrage.

Meer info en opgeven zie onderstaande link!
<https://www.lechlecha.nl/Onderwijs-Cursussen/Cursus-Leven-vanuit-Zijn-rust/>



UITNODIGING

Kom ook shoppen in onze POP-UP TRUCK!

Binnenkort gaat onze rijdende kledingwinkel vol mooie tweedehands en nieuwe kleding weer op pad. Bij deze nodigen we je graag (weer) uit voor een shopmoment in onze POP-UP Truck. Je portemonnee mag je thuislaten, want in de truck shop je helemaal voor NOP.

Plan je shopafspraak in
Meld je aan via www.popuptruck.nl ► button 'Maak je shopafspraak'. Na je aanmelding bellen we je voor een afspraak. Op de website vind je de planning wanneer we in welke plaats staan.



In onze POP-UP Truck vind je kleding voor alle leeftijden, in alle maten en natuurlijk in allerlei stijlen. Er is baby- en kinderkleding, dames- en herenkleding, jassen, schoenen en accessoires. Er is voor iedereen wel wat bij. Soms nemen we ook speelgoed of verzorgingsproducten mee.

Kijk voor meer informatie op onze website
www.popuptruck.nl

STICHTING *doet*

Informatie

www.popuptruck.nl

CONTACTGEGEVENS

Predikant	: ds. J. Duijster	predikant@pknmarknesse.nl	tel.06 - 47549849
Pastoraal werker	: dhr. G. Doorn	guusdoornsr@hotmail.com	tel.06 - 14587457
Kerkenraad	: Scriba I. Profijt	scribaat@pknmarknesse.nl	tel.06 - 20207191
Kerkenraad	: voorzitter H. Koopman		tel.06 - 20429896
Penningmeester	: mw. M. Beens	penningmeester@pknmarknesse.nl	tel.06 - 23719578
Diaconie	:	diaconie@pknmarknesse.nl	
Kerkrentmeesters	:	kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl	
Kostercoördinator	:	koster@pknmarknesse.nl	tel.06 - 41716868

Voor uitgebreide informatie kijk op www.pknmarknesse.nl