



NIEUWSBRIEF



IN EN ROND DE KERK Nr. 22 – 4 september 2024

Inleveren data kopij: 16 – 30 september voor 17.00 uur.
inenronddekerk@pknmarknesse.nl

Redactie: Ineke Bos, Feikje den Bakker, Wubby van der Horst en Irma Profijt.

PASTORAAT



-OVERLIJDEN-

Op 3 september is overleden Gé de Witte-Regeling.

Zij woonde aan de Grachtwal op nr. 13/12.

Vorige week maandag was zij voor onderzoeken naar het ziekenhuis gegaan.

De uitslagen daarvan kwamen neer op dat men niets meer voor haar kon doen.

Ze wilde niet thuis verpleegd worden.

Gelukkig vonden haar kinderen meteen een plek voor haar in het bijna-thuis-huis in Emmeloord.

Afgelopen vrijdag kwam ze daar.

Haar kinderen waren voortdurend rondom haar, ook toen ze overleed.

De dankdienst voor haar leven wordt gehouden op zaterdag 7 september in ons kerkgebouw. Deze dienst begint om 11.30 uur. Voorafgaande aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 10.30 uur tot 11.15 uur.

Na de dienst zal zij begraven worden op de begraafplaats te Marknesse. De dienst is ook online te volgen. Gé de Witte werd 89 jaar.

-Omzien om elkaar te zien-

Mevrouw Wil Woldhuis, Baarlosedwarsweg 5, 8316 RV, lijdt al een geruime tijd aan een vorm van Alzheimer. Al die tijd is ze verzorgd door haar man Geert. Met verdriet moet hij nu toezien dat ze toe is aan haar laatste stukje samen met hem. De pijn neemt toe. De tijden dat ze slaapt zijn langer. Eten en drinken is nog maar minimaal. Wil en Geert en hun gezin, naast wie ze wonen, bidden we moed en kracht toe in deze zorgelijke tijd. Dat de vrede van God hun harten mag vervullen.

-OVERLIJDEN-

Op 28 augustus overleed Wijbren Bijland. Hij woonde met zijn vrouw Geke aan de Lange Voor op nummer 67. De dankdienst voor zijn leven was afgelopen week op maandag 2 september. Na de dienst is hij in kleine familiekring begraven op de begraafplaats in Oosternijkerk. Wieb en Geke mochten onlangs nog vieren dat zij 60 jaar getrouwd waren. Wieb was 85 jaar. In de volgende Nieuwsbrief zullen we het In Memoriam opnemen.

Handen hebben we om te delen en te helen. Een mond om te troosten en een hart om te bidden. Laten we dat doen voor en met elkaar.

Namens het pastorale team,
Johan Duijster - vdm

EREDIENSTEN

8-sep	09.30	uur	Dhr. G. Doorn		
			collecte	:	1e diaconie; 2e kerk
			"deur"collecte	:	onderhoud gebouwen
			organist	:	H. Haasjes
			koster	:	Fam. Profijt
			gastheer / gastvrouw	:	Mw. G. Bijland
15-sep	09.30	uur	Ds. J. Duijster		Startzondag
			collecte	:	1e PKN met jongeren op stap; 2e kerk
			"deur"collecte	:	onderhoud gebouwen
			organist	:	Mw. C. v.d. Berg
			koster	:	Fam. van 't Zet
			gastheer / gastvrouw	:	Mw. H. Korteweg
22-sep	10.00	uur!!	Ds. J. Duijster		m.m.v. Melodica

Op de website www.pknmarknesse.nl staat het overzicht van alle diensten in september.

BIJ DE TIJD

-Starttijd-

Nee, het gaat niet om een voetbalwedstrijd, Formule 1-race of een marathon. Het gaat om de kerk en het kerkenwerk. We starten weer het winterwerkseizoen dat altijd loopt van september van het lopende jaar t/m mei in het aankomende jaar. En daarin mogen we het allemaal weer meemaken. De laatste zondag van het kerkelijk jaar, Advent, Kerst, de Veertigdagentijd, de Stille Week, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Het is in dat bekende ritme waarop we ons geloof beleven en vieren. Als een vertrouwde hartslag. We beginnen deze tijd elk jaar met een Startweekend. Op zaterdag 14 september begint de jeugd, en samen, van jong tot oud, doen we dat op zondag 15 september. Het jaarthema is '*Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk*'.

EREDIENSTEN

Zondag 8 september - 15de zondag na Trinitatis

De hele maand, zo zag ik op het rooster, ziet er weer heel vertrouwd uit als het gaat om de erediensten. Vertrouwd in de zin van wie voorgaan. In deze dienst gaat Guus Doorn voor. We zijn blij en dankbaar met hem als kerkelijk werker, maar ook met de erediensten waarin hij voorganger is.

Zondag 15 september - 16de zondag na Trinitatis STARTZONDAG

Dit is de Startzondag. Gisteren waren het de tieners die startten, vandaag gaan we verder met de start en vieren we als gemeente samen de aftrap van het winterwerkseizoen. We beginnen natuurlijk met een eredienst, waarin we met elkaar stilstaan bij het jaarthema '*Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk*'. Na de dienst drinken we gezamenlijk koffie/ thee/ fris met zelfgemaakt gebak. Vervolgens gaan we weer naar de kerkzaal en houden we een Quiz rondom het thema '*Als nieuw*'. En als dat is afgelopen ronden we het Startweekend af met een gezamenlijke lunch.

Zondag 22 september - 17de zondag na Trinitatis

Uiteraard zal ik bij deze dienst in de volgende Nieuwsbrief uitvoeriger stilstaan. Ik wil hier alleen opmerken dat we dan in de eredienst de medewerking hebben van Melodica. Altijd weer iets om naar uit te kijken.

Hartelijk welkom in de diensten.
Johan Duijster – vdm

DE BLOEMEN GAAN MET EEN HARTELIJKE GROET:

- op zondag 8 september naar dhr. D. Kingma, Rietpluim 3
- op zondag 15 september naar dhr. K. van Rees, Oosteinde 4

Heeft u / heb jij een suggestie waar de bloemen naar toe kunnen gaan?

Mail naar diaconie@pknmarknesse.nl.

Wilt u / wil jij de bloemen op zondagmorgen graag wegbrengen? Meld het even voor de dienst bij de dienstdoende diaken of ouderling.



COLLECTES

Op zondag 15 september (Startzondag) wordt uw bijdrage gevraagd voor de Protestantse Kerk: Het hele jaar door met jongeren op stap. Kerken die jongeren serieus nemen en ervoor zorgen dat ze zich thuis voelen, hebben aantrekkingskracht op hen. De Protestantse Kerk helpt gemeenten hiermee door het aanbieden van (seizoens-)pakketten. Er zijn vijf pakketten: voor jonge kinderen, oudere kinderen, tieners, jongeren en voor alle leeftijden. De materialen zijn uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten en worden steeds opnieuw aangevuld. U kunt uw geld over maken via <https://donatie.protestantsekerk.nl>. U kiest dan voor: Protestantse Kerk: Bij 'gebruik mijn bijdrage voor' kiest u: Het hele jaar door met jongeren op weg.



Met een hartelijke en bemoedigende groet van de diaconie: Henk Doevendans, Tiny Haringsma en Bas Hogenboom.

AGENDA

8 september	Connectdienst	in De Hoeksteen
10 september	Bidstond	elke dinsdag 19.00 uur – 19.45 uur in de kerk
12 september	Vergadering Moderamen	
18 september	Samen Eten	
15 september	Startzondag	



BAKKERS GEZOCHT

Voor de startzondag op 15 september zijn we opzoek naar: BAKKERS !
Wie wil er voor de startzondag wat lekkers bakken voor bij de koffie/thee ?
TAART, KOEK, KOEKJES, CAKE, BROWNIES of iets dergelijks.
Opgeven kan via de lijst in de kerk of doorgeven aan Truida Geerts 06-12843837

SAMEN ETEN

Beste vaste gasten. Op woensdag 18 september kunnen we weer samen eten in de kerk. We beginnen om 17.30 uur en we hopen alle gasten weer te kunnen verwelkomen. Zoals in het begin van 2024 al duidelijk was, is de kookgroep behoorlijk aan het vergrijzen. Het is dus nog niet helemaal duidelijk of we om de 2 weken kunnen blijven koken. Het aantal gasten is compleet maar mensen die willen meekoken zijn nog zeer welkom. Ze kunnen zich aanmelden bij : Alie Wisse tel.0634335132

ADRESWIJZIGING

Mijn moeder is verhuisd naar een vaste kamer in de Markehof. Ze is vóór de verhuizing, van de logeerkamer naar haar vaste kamer op 22 augustus, behoorlijk ziek geweest door een longontsteking. Het gaat nu gelukkig weer een stuk beter.
Mevr. W. Dieters-Westendorp
Verzorgingshuis Markehof Kamer 1 14
Walcherselaan 2
8316NJ Marknesse

Met vriendelijke groet Gea Hoekstra-Dieters

HULP AAN HONGARIJE

De laatste week van augustus zijn Edi Luimes en Ineke Bos naar Hongarije geweest. Dit was de 3^e keer dit jaar en ook nodig want de loods bij Dirk was behoorlijk vol. Opnieuw hadden we naast kleding en keuken- en woonspullen ook weer veel incontinentie materialen, medische spullen en zelfs vloeibare Nutricia waar verpleegthuizen in Hongarije erg blij mee zijn. De armoede neemt nog steeds toe en er is grote dankbaarheid dat er zoveel middelen vanuit Nederland komen. We willen daarom proberen zoveel mogelijk aan te nemen om zoveel mogelijk weg te kunnen brengen. Maar de transportkosten moeten ook betaald worden en daarom zijn we als werkgroep al een tijdje aan het nadenken of we ook iets mee terug kunnen nemen uit Hongarije voor verkoop in Nederland. We werden geholpen door een TV programma dat Hongaarse honing vergeleek met Nederlandse honing uit supermarkten en een nieuw idee was geboren. Volgens de douane mogen we honing vrij meenemen omdat Hongarije een EU land is. Via Margit en Frans hebben we een afspraak kunnen maken met een Hongaarse imker en hebben we een rondleiding gekregen. De imker had nog een vat van 40 kilo staan en deze mochten we tegen een goede prijs meenemen.

We hebben nu 2 verschillende maten honingpotjes in de verkoop

- 450 gram voor 9,50 per potje
 - 250 gram leuk verpakt met houten honinglepel etc. voor 7,50
- Dus neem gerust contact met ons op als u honing voor uzelf wilt bestellen of een leuk verpakt potje cadeau wilt doen.

Ook gaan we in september weer van start met inzamelen en autowassen. Dit doen we ook dit seizoen weer elke 3^e zaterdag van de maand. Begindatum 21 september van 9.00 – 11.30 uur. Het geld wat we ophalen met auto's wassen wordt voor de volle 100% gebruikt voor het transport. Mocht u / jij willen helpen met auto wassen en/of inzamelen dan horen we dit graag. Opgave hiervoor kan via hulpaanhongarije@outlook.com of Herbien 06-47567147 / Dirk 06-53816217

De werkgroep, Dirk, Herbien en Ineke



CONNECTDIENSTEN

God is een God die zich graag aan jou en mij wil verbinden. Met goede muziek en woorden voor vandaag mag die boodschap klinken. Samen God prijzen, en ontdekken wie Hij voor ons wil zijn. In de Connectdiensten doen we precies dat. Iedereen in en buiten Emmeloord is meer dan welkom om gezellig een keertje langs te komen. Alle diensten vangen aan om **16.30 uur** en na de dienst is er gelegenheid na te praten bij koffie en thee.

De Hoeksteen **Nagelerstraat 2 Emmeloord**



Jubileumconcert

Ronald Knol en Harold Kooy musiceren 25 jaar samen.

Zaterdagmiddag 28 september om 15 uur geven zij een gratis jubileumconcert in de Grote kerk te Steenwijk. Met de opbrengst hiervan willen zij de Stichting Wensambulance Noord-Nederland steunen. (meer informatie vindt u op de website van onze kerk)

CONTACTGEGEVENS

Predikant	: ds. J. Duijster	predikant@pknmarknesse.nl	tel.06 - 47549849
Pastoraal werker	: dhr. G. Doorn	guusdoornsr@hotmail.com	tel.06 - 14587457
Kerkenraad	: Scriba I. Profijt	scribaat@pknmarknesse.nl	tel.06 - 20207191
Kerkenraad	: voorzitter H. Koopman		tel.06 - 20429896
Penningmeester	: mw. M. Beens	penningmeester@pknmarknesse.nl	tel.06- 23719578
Diaconie	:	diaconie@pknmarknesse.nl	
Kerkrentmeesters	:	kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl	
Kostercoördinator	:	koster@pknmarknesse.nl	tel.06 - 41716868

Voor uitgebreide informatie kijk op www.pknmarknesse.nl