

IN EN ROND DE KERK Nr. 20 24 juli 2024

**Inleveren data kopij: 19 augustus uiterlijk 17.00 uur.
inenronddekerk@pknmarknesse.nl**

Redactie: Ineke Bos, Feikje den Bakker, Wubby van der Horst en Irma Profijt.

EREDIENSTEN

Informatie over de diensten tot en met 25 augustus 2024 staan op de website <https://pknmarknesse.nl/>



28-jul	09.30	uur	Ds. R. Visser collecte : 1e diaconie; 2e kerk "deur"collecte : onderhoud gebouwen organist : Anne Kroeze koster : Fam van 't Zet gastheer / gastvrouw : Mw. D. Pongers
4-aug	09.30	uur	Ds. C. Aalbersberg collecte : 1e diaconie; 2e kerk "deur"collecte : onderhoud gebouwen organist : Anne Kroeze koster : Fam. Sterk gastheer / gastvrouw : Mw. M. Mol
11-aug	09.30	uur	Mw. H. Schotanus collecte : 1e diaconie; 2e kerk "deur"collecte : onderhoud gebouwen organist : Sjaak van Leeuwen koster : Fam. Profijt gastheer / gastvrouw : A. Bakker
18-aug	09.30	uur	Dhr. K. de Lange collecte : 1e KIA: Pakistan; 2e kerk "deur"collecte : orgelfonds organist : Corrie v.d. Berg koster : Fam. Doevendans gastheer / gastvrouw : Mw. G. Winter-de Olde
25-aug	09.30	uur	Ds. K. de Gier collecte : 1e diaconie; 2e kerk "deur"collecte : onderhoud gebouwen organist : Sjaak van Leeuwen koster : Fam. Sterk gastheer / gastvrouw : Mw. J. de Lange

LET OP!

Zondag 15 september Startzondag

BIJ DE TIJD *-Vakantietijd-*

Vorige keer opende ik met 'Wij spelen met de tijd'. Nu zou ik willen beginnen met: 'We spelen *in* de tijd'. Dat is toch wat vakantietijd voor veel mensen betekent. Vooral voor de meeste kinderen. Speeltijd! Want zij hoeven een week of zes niet naar school en dus niet te leren, niet op tijd uit bed, ze mogen wat langer opblijven, geen huiswerk, etc.

Ik weet nog wel wat mijn moeder zei aan het eind van die zes weken: "De vlag gaat maandag uit, als ze weer naar school gaan." Het was bij ons thuis niet vanzelfsprekend dat we ook op vakantie gingen. Dus ik begrijp haar wel. Ondertussen is het natuurlijk ook zo, dat de 'speeltijd' lang niet voor iedereen opgaat. Voor een heel aantal mensen is de vakantietijd een moeilijke tijd. Juist omdat mensen op vakantie gaan. Minder aanspraak, minder reuring, minder bezoek en dergelijke. Dat doet zich vooral voelen als je wat meer aan huis gekluisterd bent. Of als je zorgen en/ of ziekte hebt. Laten we elkaar niet vergeten. Vroeger stuurden we kaartjes. Tegenwoordig appjes met foto's en filmpjes. Maar niet iedereen is daar bedreven in. Gelukkig is er dan nog steeds die klassieke methode van kaartjes sturen. Kortom, een beetje extra aandacht: een kleine moeite, een groot plezier.

En daarbij dan nog dit. Als Jezus 'vakantie' had (vakantietijd is lege tijd) dan zocht Hij zijn Vader op in gebed. En bad voor de mensen die God hem gegeven had. Laten we dat naast spelen in de vakantietijd ook doen. Bidden. Bidden voor elkaar. Voor hen die op reis gaan en bidden voor hen die thuis blijven. Onder de zegen van God wens ik u en jou een goede vakantietijd.

EREDIENSTEN

Zondag 4 augustus - 10de zondag na Trinitatis

Wie in Duitsland op vakantie gaat en aan een eredienst wil deelnemen in één van de vele Evangelische Kirchen zal waarschijnlijk horen dat bij hen deze zondag een zondag is, zoals wij die later in het jaar kennen: Zondag voor Kerk en Israël. Daarom een joods verhaal: *Een rabbijn vroeg zijn studenten wanneer de dag begint. De eerste vroeg: "Begint de dag waarop ik van een afstand een hond van een schaap kan onderscheiden?" – "Nee", zei de rabbijn. "Dan begint de dag waarop ik van een afstand een dadelboom van een vijgenboom kan onderscheiden", zei de tweede leerling. Hij kreeg ook een nee. "Maar wanneer begint de dag dan?" De rabbijn antwoordde: "De dag begint wanneer je iemand in het gezicht kijkt en je daarin je zuster of broeder herkent. Tot die tijd is de nacht nog bij ons."*

Zondag 11 augustus - 11de zondag na Trinitatis

In de erediensten (de mis) van de Rooms-Katholieke kerken hanteert men doorgaans vier Bijbellezingen. Het zou zomaar kunnen dat wanneer je een Rooms-katholieke mis tijdens vakantie bijwoont, dat de vier lezingen op deze zondag zijn:

OT-lezing: 1 Koningen 19, 4-8

Psalmlezing: Psalm 34

Epistellezing: Efeziërs 4, 30 - 5, 2

Evangelielezing: Johannes 6, 41-51

Meestal wordt de Evangelielezing door de pastoor/ priester zingend gelezen, terwijl de gemeente staat, en altijd afgesloten met een Alleluja-lied.

Zondag 18 augustus - 12de zondag na Trinitatis

Het is altijd buitengewoon leerzaam om tijdens je vakantie, waar je ook naar toe gaat, een eredienst te bezoeken. Vooral in een traditie die je niet kent of gewend bent. Zo kun je in Roemenië kiezen uit de Hongaarse reformatorische kerk, de Roemeens-orthodoxe kerk (behorend tot de Oosters-orthodoxe kerk en de grootste in Roemenië), de Pinkstergemeente (niet veel) en de Hongaarse Unitarische kerk. Ook de Rooms-katholieke kerk is aanwezig, zij het gering in aantal. Nu zijn de meeste 'vormen' van kerk-zijn ons wel bekend. Maar Unitarisch? Wat is dat? De naam zegt het al. In die kerk wordt de eenheid van God beleden en niet die van de drie-eenheid. Christus is wel de Messias, maar hij is niet God gelijk. Dat is niet zo schokkend als het lijkt. Ook de Messiasbelijdende joden belijden God als Eén overeenkomstig Deuteronomium 6, 4 en niet als Drie-enig. Leerzaam dus om eens tijdens je vakantie elders te 'shoppen'.

Zondag 25 augustus - 13de zondag na Trinitatis

Op het rooster van Bijbel Basics, wat in steeds meer kerken bij de kindernevendienst gebruikt wordt, staat de belangrijkste regel van de wet centraal. Wij noemden die

vroeger 'de hoofdsom', tegenwoordig de samenvatting van de wet. Daarom een doordenkertje voor vandaag: *Het is gebruikelijker om God lief te hebben dan je naaste, het kost minder*, aldus de Franse schrijver Alfred Bougeard (1815-1880).

Zondag 1 september - 14de zondag na Trinitatis

Terwijl ik dit schrijf is 1 september nog ver weg. Maar als het waar is dat de tijd vliegt, en ik denk dat dat *gevoelsmatig* zo is, zeker als je vakantie hebt - die zit er immers maar zo weer op - dan toch maar alvast een inleiding geschreven. Want vanwege vakantie ben ik niet op tijd met inleveren van de kopij voor de Nieuwsbrief. De dienst van 1 september dus. Laten we voorop stellen, ik heb er weer heel veel zin in. Dat is elk jaar zo als ik een tijdje vanwege vakantie niet kon voorgaan. Dus dat maar als thema. Maar dan als vraag: *'Hebben we er weer zin in?'* We lezen o.a. Klaagliederen 3, 22-26.

Hartelijk welkom in de diensten. Johan Duijster - vdm

AFWEZIG - Johan Duijster

Vanaf 24 juli t/m 22 augustus ben ik afwezig. Het eerste deel bestaat uit de werkweek van 24 juli t/m 5 augustus, de periode vanaf 6 t/m 22 augustus bestaat uit vakantie.

Bloemen

De bloemen van:

- zondag 28 juli gaan met een hartelijke groet naar Dhr. P. Holster, Kade 61 Vollenhove
- Zondag 4 augustus gaan met een hartelijke groet naar Mevr. E Drost, Walcherselaan 10
- Zondag 11 augustus gaan met een hartelijke groet naar de Fam Jonkers, De Oosthoek 35
- zondag 18 augustus gaan met een hartelijke groet naar Dhr. M. Woudstra, Walcherselaan 24



PASTORAAT

-Omzien om elkaar te zien-

De heer Piet Holster, Kade 61 8325 AE, Vollenhove, heeft onlangs een levertransplantatie ondergaan. Dankbaar zijn hij en Loes en hun gezin voor de donor die de lever wilde afstaan bij overlijden en dankbaar dat de operatie geslaagd is. Inmiddels mag hij thuis herstellen. Maar herstellen van zo'n operatie zal wel de nodige tijd en geduld vragen.

-De brandende kaars in de gedachtenishoek-

De kaars in de gedachtenishoek brandt wekelijks tijdens de eredienst. Dat wil niet zeggen dat er elke week sprake is van een overlijden. Veelmeer en vooral wil het onze verbondenheid uitdrukken met hen die ons voorgingen. De Bijbel spreekt over God die een God van levenden is. Dat omvat hen die de grens van de dood voorbij zijn gegaan en ons die voor die grens leven. Jezus wees daarbij op de ontmoeting tussen God en Mozes bij de brandende doornstruik. Daar zegt God tegen Mozes als hij vraagt wie God is: "Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob"? Jezus zegt vervolgens: "Hij is geen God van doden, maar van levenden." Voor God leven allen! En wat te denken van het gedeelte uit de Hebreeënbrief dat volgt op de gelovigen die ons voorgingen: 'Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn...' (Hebr. 12, 1). Ze zijn er dus. Ze omringen ons als toeschouwers die ons aanmoedigen vol te houden. In die verbondenheid ontsteken wij dus wekelijks de gedachteniskaars.

Handen hebben we om te delen en te helen. Een mond om te troosten en een hart om te bidden. Laten we dat doen voor en met elkaar.

Namens het pastorale team,
Johan Duijster - vdm

DIACONIE

-invulling vacatures-

Met dankbaarheid laten we weten dat zich twee gemeenteleden gemeld hebben voor het ambt van diaken. Dit in de vacatures van resp. Marjan Mol en (binnenkort) die van Bas Hogenboom. Het gaat om Henk Doevendans en Bert Metselaar. In het geloof dat God roept en zendt dragen wij beiden aan u voor. Eventuele bezwaren tegen de voordracht kunnen ingediend worden bij de scriba van de kerkenraad, Irma Profijt. Deze zijn in te dienen tot en met 2 augustus. Wilt u Henk en zijn vrouw Tjeerdje en Bert en zijn vrouw Petra in uw gebeden meenemen. Een datum om hen in het ambt te bevestigen is er nog niet. We laten dat in de volgende Nieuwsbrief weten. Johan Duijster - vdm

KERKENRAAD

Zomerreces Kerkenraad

We nemen even wat afstand van het kerkenwerk. Uiteraard is er gewoon elke zondag dienst waar we elkaar kunnen ontmoeten. En zien we, juist ook in de vakantieperiode naar elkaar om. Een extra bezoekje, even wat extra aandacht want juist in de vakantieperiode kan het wel eens erg stil zijn. In augustus starten we de vergaderingen weer op; het moderamen op 22 augustus en de kerkenraad op 29 augustus. Het komende jaar zal in het teken staan van het ontwikkelen van een visie voor de komende jaren. Daarin zal ook de input van de laatste gemeenteavond in mee worden genomen. In de tussentijd gaan de voorbereidingen van een nieuw winterseizoen en de startzondag wel gewoon door.



Jaarthema 204-2025 en Startzondag 15 september 2024.

Het komende seizoen is het thema van de Protestantse Kerk: 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk'. Heeft u, heb jij suggesties en/of ideeën voor activiteiten en/of de startzondag?. Of wilt u/jij meehelpen met de voorbereidingen van de startzondag? Laat het weten. Mail of bel naar Ds. Johan Duijster (jochanan316@me.com) 06 of Colinda Dam-de Lange (colindadam@gmail.com)

Bereikbaarheid

In deze zomerperiode is er altijd wel iemand van het moderamen bereikbaar.
Harry Koopman 06-20429896
Greetje Jensma 06-37289878

Tot slot

Heeft u, ten aanzien van alles wat er gaande is in onze gemeente, vragen, suggesties, zaken waar u mee zit, die u vreugde geven of die zorgen bij u oproepen, blijf er dan niet mee rond lopen, maar zoek contact met uw wijkouderling of predikant of voorzitter. En uiteraard kunt u altijd mailen of bellen met de scriba.

Namens de kerkenraad,

Irma Profijt-Doorlag, scriba

scribaat@pknmarknesse.nl

06-20207191 (vakantie van 8 juli tot 5 augustus)

COLLECTES augustus 2024

Op zondag 18 augustus wordt uw bijdrage gevraagd voor de Kerk in Actie:

Pakistan: Christenen staan sterker in hun geloof. In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid van de bevolking. Veel christenen krijgen te maken met kritische vragen over hun geloof. Voor hen is het goed om te weten wat hun geloof inhoudt. Kerk in Actie steunt o.a. de Bijbelschool: Ots. Deze bijbelschool geeft trainingen en leert de christen over de bijbel. Bovendien laten ze zien hoe je als christen staande houdt in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Ook veel jongeren volgen deze trainingen!!! U kunt uw geld overmaken via <https://donatie.protestantsekerk.nl>. U kiest dan voor: Kerk in Actie. Bij 'gebruik mijn bijdrage voor' kiest u: **Christenen staan sterker in hun geloof.**

Met een hartelijke en bemoedigende groet van de diaconie: Henk Doevendans, Tiny Haringsma en Bas Hogenboom.

Collecteopbrengsten van 21-4 t/m 7-7 2024

Diaconie	€ 353,55	Kerk	770,58
Onderhoud gebouwen	680,20	orgelfonds	52,60
KIA Oekraïne	67,35	KIA Wereldvlucht	81,00
KIA Oekraïne kerk/school	149,31	KIA BanglaDesh	99,40
PKN Move Comm	89,10	PKN gebarentaal	65,00

Met een hartelijke en bemoedigende groet van de diaconie: Henk Doevendans, Tiny Haringsma en Bas Hogenboom.

Wissel beheerder

Vanaf 1 juli is Hans Kuiper de beheerder.

Voor reserveringen van zalen en ook de kerk kunt u contact opnemen met de beheerder. Alle gebruik binnen de Protestantse Gemeente Marknesse dient ook gemeld en gereserveerd te worden bij de beheerder. De kerk is ook beschikbaar voor uitvaarten en activiteiten buiten de Protestantse Gemeente Marknesse.

Contactgegevens:	Hans Kuiper
E-mail:	koster@pknmarknesse.nl
Telefoon:	06 - 41716868

BEDANKT!

Hartelijk bedankt voor alle gelukwensen die wij mochten ontvangen in welke vorm dan ook ter gelegenheid van ons 60 jarig-huwelijksjubileum op 10 juli.

Het was hartverwarmend! Hartelijke groet, Wieb en Geke Bijland-Weidenaar

Ik zou iedereen graag willen bedanken voor de vele kaarten met een bemoedige tekst en voor alle mensen die voor mij gebeden hebben en voor de vele bezoeken, dan ervaar je dat we een meelevende gemeente zijn, heel heel hartelijk bedankt.

groeten Iepie Jurjen Zomerma.

Uitnodiging jubileumviering op 8 september 2024

Op 5 september 2024 zijn Klaas Jelle Faber en Mirna Visschers 25 jaar predikant. Omdat zij heel dankbaar zijn voor de gezegende 25 jaar die achter hen ligt, willen zij dit graag vieren op **8 september 2024**.

Zij vinden het heel fijn wanneer ook een kleine afvaardiging vanuit onze gemeente aanwezig zou kunnen zijn, bij de eredienst om 10.00 uur in de Johanneskerk in Gorinchem (Nieuwe Hoven 143) en/of de koffie en de lunch aansluitend aan deze dienst. Ook is er gelegenheid om een toespraak te houden tijdens de lunch. En er kan ook input geven worden voor de toespraak door Dhr. Luc van Dalen



Graag horen we **uiterlijk 28 juli** wie namens onze gemeente hier graag naar toe wil. Geef het door aan:

Harry Koopman, voorzitter, harrykoopman@solcon.nl 06-20429896

Irma Profijt-Doorlag, scriba, scribaat@pknmarknesse.nl 06-20207191

Vanuit Lech Lecha Training & Onderwijs wordt er een (interkerkelijke) cursus van 4 avonden gegeven met als thema 'Leven vanuit Zijn rust'. Het onderwijs hierover willen we nu ook in cursus-vorm aanbieden. De cursus willen we als eerste in Marknesse geven. Met dit onderwijs willen we naast groei en verdieping ook (interkerkelijke) verbinding stimuleren.

Start: 24 sept. Kosten: vrijwillige bijdrage. Meer info en opgeven zie onderstaande link!

<https://www.lechlecha.nl/Onderwijs-Cursussen/Cursus-Leven-vanuit-Zijn-rust/>

CURSUSDATA
Di. 24 SEPT
Di. 8 OKT
Di 22 OKT
Di. 5 NOV

**Training & onderwijs
MARKNESSE**

**START
24 SEPT
2024**

Leven vanuit Zijn rust

Ontdek wat de dieperliggende oorzaken zijn van onrust en welke route de bijbel laat zien om, óndanks alles wat er dagelijks op jouw pad komt, te komen tot een 'leven vanuit Zijn rust'.

Vanaf 1 mei 2024 is de algemene informatie van de PKN te vinden op www.pknmarknesse.nl

Contactgegevens

Predikant	: ds. J. Duijster	predikant@pknmarknesse.nl	tel. 06 - 47549849
Pastoraal werker	: dhr. G. Doorn	guusdoornsr@hotmail.com	tel. 06 - 14587457
Kerkenraad	: Scriba Irma Profijt	scribaat@pknmarknesse.nl	tel. 06 - 20207191
Kerkenraad	: voorzitter Harry Koopman		tel. 0527 – 201484
Penningmeester	: mw. M. Beens	penningmeester@pknmarknesse.nl	tel. 06 - 23719578
Diaconie	:	diaconie@pknmarknesse.nl	
Kerkrentmeesters	:	kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl	

Voor overige contactgegevens kijk op www.pknmarknesse.nl