



NIEUWSBRIEF



IN EN ROND DE KERK Nr. 14 – 3 april 2024

**Inleveren data kopij: 15 april en 29 april uiterlijk 17.00 uur.
inenronddekerk@pknmarknesse.nl**

EREDIENSTEN

Informatie over de diensten tot en met 5 mei 2024
kijk op <https://pknmarknesse.nl/>



7-apr	09.30	uur	Ds. C. Aalbersberg	:	1e diaconie; 2e kerk
			collecte	:	onderhoud gebouwen
			"deur"collecte	:	Teun Bakker
			organist	:	Fam. Sterk
			koster	:	Mevr. G. Winter - de Oude
			gastheer / gastvrouw	:	
14-apr	09.30	uur	G. Doorn	:	1e De Glind; 2e kerk
			collecte	:	onderhoud gebouwen
			"deur"collecte	:	Harry Haasjes
			organist	:	Fam. Doevendans
			koster	:	Mevr. J. de Lange-van Butselaar
			gastheer / gastvrouw	:	

BIJ DE TIJD

-na Pasen-

Het is Pasen geweest. En nu? In Johannes 20, 10 staat 'De leerlingen gingen terug naar huis'. Misschien is dat voor ons ook wel heel treffend verwoord. Het doet me denken aan onze uitdrukking: 'Nou, dat was het dan', wat we zeggen als iets voorbij is waar heel veel voorbereidingstijd in is gaan zitten. Ik herinner mij een gesprek met iemand die uit de traditionele protestantse kerk overgegaan was naar een evangelisch-protestantse kerk. Hij wilde meer actief betrokken zijn. Hij wilde meer de vreugde van het Evangelie ervaren en horen en ook zelf uiten. Hij bereidde zich een tijd voor om uiteindelijk ook de stap te zetten om zich te laten dopen door onderdompeling. Hij keek er met heel zijn hart naar uit. Toen ik hem twee weken na de doop sprak vroeg ik hem hoe het was geweest? En vervolgens vroeg ik hem of er nu ook wat was veranderd. 'Nee, eigenlijk niet', was zijn antwoord. Hij was niet vuriger of meer diepgaand gaan geloven. Of hij dat verwacht had? Wat hadden wij verwacht met Pasen? En wat verwachten wij nu na Pasen? Alles is hetzelfde gebeven. Toch? In die woorden van vers 10 uit het Paasevangelie van Johannes hoor je bijna eenzelfde soort gevoel. Haast een anticlimax. Alsof de leerlingen met de opstanding van Jezus verlegen zitten. Terwijl het er juist nu op aan gaat komen. Wat geloven we? En hoe gaan we daarmee verder. We zingen: *Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan.* Maar dat nieuwe, wat is dat dan? Het is als met de steen voor het graf, denk ik. Die was weggenomen. Onze schuld is weggenomen. Die als een steen op het hele menselijk bestaan lag. We mogen weer ontdekken wat leven in echte vrijheid is. Ontdekken dus. Dat gaat niet met dezelfde schok en met hetzelfde momentum van de opstanding. Daar waren we niet bij. We kennen alleen het vervolg. Dat de leerlingen hun werk weer oppakken. Dat Jezus aan zijn leerlingen verschijnt. Met hen praat en met hen eet. Alsof er niets is veranderd. Maar het volgen van Jezus intensiveert langzaam. Kun je het niet geloven zonder het te zien? Voel dan maar. Teleurgesteld in je eigen geloof? Gooi het eens over een andere boeg. Hoeveel betekent het volgen van Jezus nu echt voor je? Tot drie keer toe de vraag aan Petrus. En tot drie keer toe: 'U weet dat ik u lief heb.' Doe dan wat Ik je geleerd heb. Ook dat tot drie maal toe. Het volgen van Jezus intensiveert. Omdat Hij is opgestaan. En zijn leven en dood niet tevergeefs zijn geweest!

Johan Duijster - vdm

BIJ DE ZONDAGEN

Zondag 7 april - zondag Beloken Pasen

Beloken Pasen. Zo staat deze zondag ook wel in Nederland bekend. Omdat het de Paasweek afsluit. Beloken is het voltooid deelwoord van beluiken. Afsluiten dus. Wat afgesloten wordt, is wat men het Paasooft noemt. De 8 dagen van Pasen. Elke dag werd en wordt nu nog in de Rk-traditie gevierd als Hoogfeestdag van de Heer. In de eredienst hoopt ds. C. Aalbersberg voor te gaan. Zelf mag ik voor het eerst sinds hele lange tijd weer eens in een dienst voorgaan waarin ouders hun kind ten doop houden. Dit is in Emmeloord.

Zondag 14 april - Misericordias Domini

Misericordias Domini komt voor als kernvers in de Taizégemeenschap. Het is ontleend aan Psalm 89, 2. Vertaald betekent het 'de barmhartigheid van de HEER', waarvan de Psalmdichter zegt eeuwig te willen zingen. In de oude liturgische traditie van de kerk gaat deze benaming terug op het introïtus (lied bij intrede) volgens Psalm 33, 5b: *van de trouw van de HEER is de aarde vervuld*. Formeel sta ik deze zondag op het dienstrooster voor Marknesse. Dat blijft zo, alleen de locatie verschilt. Enkele weken terug kreeg ik de vraag of ik wilde voorgaan tijdens het jeugdkamp in Slagharen. Dat wilde ik graag, maar alleen als er een vervanger voor mij zou zijn. De eerste de beste die we vroegen om voor te gaan in de dienst in Marknesse was Guus Doorn. En hij had precies deze zondag nog geen dienst staan. We houden het dus deze zondag vertrouwd met 'eigen' voorgangers. Guus Doorn in Marknesse en ik bij de jeugd in Slagharen.

Hartelijk welkom in de diensten.

Johan Duijster - vdm

Toelichting: Soms wordt door mij Heer en soms HEER geschreven. Daarin volg ik de NBV '21 die voor Jezus het woord Heer vertaalt uit het Grieks, van het Griekse woord Kurios. Het woord HEER is de vertaling van het Hebreeuwse woord voor JHWH. Evenals in de joodse geloofstraditie spreken wij die naam niet uit.

DE BLOEMEN GAAN MET EEN HARTELIJKE GROET:

Op zondag 7 april naar Mevr. C. Swieringa - Vaandrager, Marknesserweg 29

Op zondag 14 april naar Mevr. G. Glastra - Boltjes, Parcours 20

Suggestie waar de bloemen naar toe kunnen gaan?

Mail naar diaconie@pknmarknesse.nl.



PASTORAAT

-Omzien om elkaar te zien-

Mevrouw Wupke Dieters-Westendorp, Markezijde 14, 8316, is toch tijdelijk voor revalidatie naar De Schakel overgebracht. Het herstel gaat erg moeizaam. Adres: De Schakel, Urkerweg 1, 8303 BX, kamer 17.

Mevrouw Ypie Zomerma-Mollema, Breestraat 30 E, 8316 AR, is vanuit het MCL opgenomen in de Schakel, Urkerweg 1, 8303 BX, Emmeloord voor revalidatie. Zij verblijft op kamer 26.

Mevrouw Annie van Benthem-Dekker, Kampweg 18, is onlangs geopereerd. Voor verder herstel verblijft zij tijdelijk bij haar zus en zwager in Zwartsluis. Adres: mevr. A. van Benthem-Dekker, p/a fam. A. Marsman, De Moete 3, 8064 AZ Zwartsluis.

Mevrouw Alie Nieuwenhuis, Kattestaart 20, 8316 MB, heeft momenteel verschillende gezondheidsklachten die haar in haar beweging beperken en zal wellicht dientengevolge geopereerd moeten worden.

-Overlijden-

Op 22 maart is overleden Jacob Jan Mol. Hij was getrouwd met Mariet Mol-Glas en woonde met haar Kampweg 4, 8316 AH. Elders in de Nieuwsbrief staat een In Memoriam ter nagedachtenis.

Handen hebben we om te delen en te helen. Een mond om te troosten en een hart om te bidden. Laten we dat doen voor en met elkaar.

IN MEMORIAM - Jacob Jan Mol

Op 22 maart overleed *Jacob Jan Mol*. Jaap wordt op 7 oktober 1943 in Hoedekenskerke, in de zak van Zuid-Beveland geboren. Hij groeit op met een oudere en een jongere broer op de boerderij naast de dijk tussen Baarland en Hoedekenskerke.

Na de landbouwschool in Goes te hebben doorlopen, gaat Jaap werken op de boerderij van zijn vader. Hij leert Mariet Glas kennen en zij trouwen op 19 september 1969. Ze gaan wonen in Zeeland in het ouderlijk huis van Jaap. Zijn ouders gaan naar een huisje in het dorp Baarland.

Na wat omzwervingen en stopplaatsen komen ze in Marknesse te wonen in de Kampweg. Inmiddels is dochter Marjan geboren. De aandacht van Jaap is altijd op anderen gericht. Weinig op zichzelf. Vragen hoe het met hem gaat buigt hij zomaar om naar aandacht voor Mariet en Marjan. In zijn zorg om en aandacht voor hen komen zij op de eerste plaats.

Zelf mag hij graag klussen, fietsen en werken in de moestuin. Jaap is geen boekenlezer. Maar dag- en vakbladen spelt hij uit. De puzzels slaat hij niet over en wat hij niet weet kan mooi op zondagmorgen aan Marjan gesteld worden. Die heeft immers Google als goede kennis.

Langzaamaan gaat de conditie van Jaap achteruit. Er komt een elektrische fiets, zodat hij kan blijven fietsen. In november 2021 valt Jaap met de fiets en breekt zijn onderbeen. De tijd van revalidatie in de Schakel valt hem niet gemakkelijk. Hij houdt er niet van de regie uit handen te geven. Zijn overlijden komt plotseling. Hij voelde zich niet goed. Als hij gaat staan valt hij weg. Reanimatie mocht niet baten. In de dienst van Woord en Gebed overdachten we zijn leven in het licht van Gods Woord aan de hand van Psalm 23, Psalm 127, 1-3, de trouwtekst, en 1 Korintiërs 15, 58, zijn belijdenistekst. Vooral Psalm 23 was hem dierbaar. Die paar woorden 'De HEER is mijn herder' waren voor hem de grond van zijn bestaan. Voor nu en tot in lengte van dagen.

"Zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams, hun gedachtenis zij tot zegen".

*Met dank aan de herinneringen van familie Mol
Johan Duijster - vdm*

VAN DE KERKENRAAD

Diensten in Veertig-dagentijd, Stille Week en Pasen.

Op deze plek een woord van dank aan een iedereen die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan de diensten in de Veertigdagentijd, de Stille Week en Paasmorgen. Er gebeurt veel vooraf, achteraf en tijdens de diensten. Veel werk wordt achter de schermen gedaan. Het gaat te ver om hier iedereen te noemen met de kans dat er iemand vergeten wordt wanneer je namen gaat noemen. We kunnen terugkijken op bewogen, indrukwekkende en fijne diensten. Hartelijk dank voor ieders inbreng, inzet en betrokkenheid.



Gemeenteavond

We kunnen terugkijken op een goede gemeenteavond. Er werd de nodige informatie gedeeld over de jaarrekeningen en de stand van zaken van onze gebouwen. We hebben stilgestaan bij de zorgen binnen onze gemeente en zijn met elkaar in gesprek gegaan over de zaken die ons bezig houden binnen de kerk. Na afloop konden we verder (bij)praten en genieten van een hapje en een drankje. *De jaarrekeningen, het uitgebreide verslag van de gemeenteavond en de uitwerking van de antwoorden op de vragen, zijn na 4 april te vinden op www.pknmarknese.nl*

Kerkenraadsvergadering 4 april 2024

De volgende kerkenraadsvergadering is op 4 april 2024.

Nieuwsbrief

Sinds 4 oktober 2023 verschijnt 2-wekelijks de nieuwsbrief. Wellicht heb jij nog een suggestie, een tip of een top voor de redactie. Laat het horen. Mail naar inenronddekerk@pknmarknesse.nl

Tot slot

Heb je, ten aanzien van alles wat er gaande is in onze gemeente, vragen, suggesties, zaken waar je mee zit, die je vreugde geven of die zorgen bij je oproepen, blijf er dan niet mee rond lopen, maar zoek contact met je wijkouderling of predikant of voorzitter. En uiteraard kun je altijd mailen naar scribaat@pknmarknesse.nl of bellen met de scriba 06-20207191

*Namens de kerkenraad,
Irma Profijt-Doorlag, scriba
06-20207191*

COLLEGE VAN DIAKENEN

Op **zondag 14 april wordt uw bijdrage gevraagd voor Rudolphstichting/ De Glind**. De Rudolphstichting zet zich in voor het jeugdorp de Glind bij Barneveld. Hier worden in gezinshuizen uithuisgeplaatste kinderen en jongeren opgevangen. Zij hebben vaak (te) veel meegemaakt. Deze kinderen en jongeren hebben soms ook gedragsproblemen en zijn getraumatiseerd. De Rudolphstichting investeert in tijd, geld en kennis om deze kinderen en jongeren op te vangen. Het rekeningnummer van de Rudolphstichting is: NL60RABO0150002297.

AGENDA PG Marknesse

Elke dinsdagavond Bidstond van 19.00 uur – 19.45 uur

17 april en 15 mei Samen Eten
*Opgeven of afmelden op de maandagochtend voor 12.00 uur
bij Alie Wisse.06-34335132*

5 april Laatste clubavond Club BS 7-8 en VO 1-2
8 april Bijbelstudie 10.00 uur Ontmoetingsruimte



BIJBELSTUDIE - Leven met de woorden

Op maandag 8 april is er weer een Bijbelstudie bijeenkomst in zaal 5 van het kerkgebouw. Deze is dus vanwege 1ste Paasdag een week verschoven. We denken met elkaar verder door over de Tien Woorden. Aanvang 10.00 uur. Van harte welkom.

Sela
Samenzangavond

Zaterdag 6 april 2024
Aanvang 20.00 uur
De Hoeksteen, Emmeloord
Nagelerstraat 2

De samenzang wordt begeleid
door een band van De Hoeksteen.
Medewerking wordt verleend
door Compassion

De toegang is gratis
Collecte voor het werk van Compassion

The poster features a dark green background on the left with the word 'Sela' in a white, elegant script font. The right side has a yellow background with black text. The text is centered and provides details about a singing evening event.

Protestantse Gemeente te Marknesse

Bezoekadres : Sluis 3, 8316 AM Marknesse
Postadres : Postbus 21, 8316 ZG Marknesse
Nieuwsbrief : inenronddekerk@pknmarknesse.nl
Website : www.pknmarknesse.nl
Facebook : www.facebook.com/pknmarknesse

Contactgegevens

Predikant : ds. J. Duijster predikant@pknmarknesse.nl 06 47549849
Pastoraal werker : dhr. G. Doorn guusdoornsr@hotmail.com 06 14587457
Kerkenraad : Scriba Irma Profijt scribaat@pknmarknesse.nl 06 20207191
Penningmeester : mw. M. Beens penningmeester@pknmarknesse.nl 06 23719578
Voor overige contactgegevens kijk op www.pknmarknesse.nl

Collectes, giften en bijdragen

De collectes en andere bijdragen kunt u overmaken op bankrekening:
IBAN NL23RABO 0346 5265 15 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Marknesse
IBAN NL83RABO 0346 5318 37 t.n.v. College van Diakenen PGMarknesse
IBAN NL42RABO 0346 5319 93 t.n.v. College van Diakenen PGMarknesse (hulp Hongarije)
Collectemunten zijn elke zondagmorgen te verkrijgen bij de dienstdoende koster.

Nieuwsbrief

Redactie: Ineke Bos, Feikje den Bakker, Wubby van der Horst en Irma Profijt.

Info beheerder

Vanaf 1 april 2024 is Karla Zachariasse de beheerder. Voor reserveringen van zalen en de kerk kunt u contact opnemen met de beheerder. Alle zaal- en kerkgebruik binnen de Protestantse Gemeente Marknesse dient gemeld en gereserveerd te worden bij de beheerder. De gebouwen zijn ook beschikbaar voor uitvaarten en activiteiten buiten de Protestantse Gemeente Marknesse. Karla Zachariasse Telefoon: 06 – 41716868 E-Mail: koster@pknmarknesse.nl

Ruimte om op te baren

Zaal 5 is multifunctioneel. *Deze ruimte is ook geschikt als opbaarruimte.* Wilt u hier gebruik van maken of er meer van weten neem dan contact op met de beheerder 06-41716868 koster@pknmarknesse.nl (ook voor uitvaarten en reservering/huur zalen).

Wijk 1: Colinda Dam en Klaas de Lange

Boszoom, Clematisstraat, Dr. M. Rijkenhof, Grachtwal, Jasmijnhof, Lange Voor (postcodes BC, BD, BG en BH), Luttelgeesterweg, Marknesserweg, Meidoornhof, Noordeinde, Noordzoom, Oosterringweg, Rozenhof, Warande, Westerkimme, Westervoor

Wijk 2: Greetje Jensma

Baarlosedwarsweg, Baarloseweg, Barrage, Blokzijlerdwarsweg, Blokzijlerweg, Boslaan, Breestraat, D.P.A. Weeversstraat, De Schakel, Ds. Bleekerstraat, Emmeloordseweg, Ettenlandseweg, Expansie, G Lokkenstraat, Groene Zoom, Hamerslag, Hoge Sluiswal, Hoogzijde, J. Marisstraat, Kampweg, Kerkpad, Korte Voor, Laagzijde, Lage Sluiswal, Lange Voor (postcodes BE en BB), Maanhuizenlaan, Nieuwlandseweg, Oosteinde, Oostervoor, Oudeweg, Parcours, Pastoor Weijsstraat, Remise, Scharnier, Sluis, Steenwijkerdwarsweg, Steenwijkerweg, Uiterdijkenweg, Vijzel, Vollenhoverweg, Westeinde, Voorkeursleden in de NOP

Wijk 3: vacant

Bomenweg, De Enk, De Oosthoek, Dotterbloem, Fluitekruid, Gentiaan, Kattestaart, Kavelzoom, Kleiweg, Krabbescheer, Leemringweg, Koogstraat, Moerasstraat, Waardstraat, Lisdodde, Mammouthweg, Markezijde, Mimosahof, Moeraskers, Oeverkruid, Pijlkruid, Repelweg, Rietpluim, Sloefweg, Voorsterweg, Walcherselaan, Waterlelie, Zuideinde, Zwanebloem, Voorkeursleden buiten de NOP

REAGEREN OP DEZE NIEUWSBRIEF?

MAIL NAAR inenronddekerk@pknmarknesse.nl

Disclaimer. De informatie in dit e-mail bericht, inclusief bijlagen, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, gelieve u zich

te onthouden van verspreiding van deze e-mail. Indien deze e-mail per vergissing naar u is verzonden, verzoeken wij u contact met ons op te nemen en deze e-mail te vernietigen. Mail dan naar scribaat@pknmarknesse.nl

Afmelden van deze nieuwsbrief kan via kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pknmarknesse.nl.