



NIEUWSBRIEF



IN EN ROND DE KERK Nr. 11 – datum 21 februari 2024

Inleveren data kopij: 4 maart, 18 maart en 1 april uiterlijk 17.00 uur.
inenronddekerk@pknmarknesse.nl

BIJ DE TIJD

-Veertigdagentijd-

Het is eigenlijk opmerkelijk dat de term 'Veertigdagentijd' in zwang is geraakt binnen een groot deel van de protestantse kerken. Als we het vasten eraan verbinden, zoals Jezus in de woestijn veertig dagen vastte, dan begint deze vastentijd oorspronkelijk pas op Aswoensdag. In de protestantse traditie begint deze op de eerste van de zeven Lijdenszondagen. Daarom werd en wordt er nog steeds gesproken over de Lijdenstijd. Het begrip lijdenstijd wordt dus steeds vaker verwisseld voor veertigdagentijd. Deze veertigdagentijd heeft oude papieren. In de vierde eeuw na Christus zou er al sprake zijn geweest van een veertigdaagse vastenperiode voorafgaande aan het paasfeest.

Het getal veertig komt daarbij niet zomaar uit de lucht vallen. Ik noemde al de veertig dagen van Jezus in de woestijn. Maar ook de zondvloedperiode kent veertig dagen. Eigenlijk twee keer veertig dagen. De vloed overstroomde de aarde veertig dagen lang, en nadat de ark was vastgelopen duurde het nog eens veertig dagen voordat Noach het venster van de ark opende. Het wachten door Mozes op de berg Sinaï voordat hij de Tien Woorden ontving telt veertig dagen. Elia reisde veertig dagen op het eten dat de engel hem gaf tot hij bij de Horeb God mocht zien. En dan waren er nog eens de veertig jaren voor het volk Israël door de woestijn. Kortom, een periode van veertig dagen –of jaren– staat in de Bijbel voor een voorbereidings- of reinigingstijd. In die sfeer bereiden wij ons voor op Pasen.

EREDIENSTEN

Zondag 25 februari - zondag Reminiscere

In de naam van deze zondag herkennen we het Engelse woord 'remind' - herinneren. Dit woord is gebaseerd op de Psalm voor deze zondag, Psalm 25, 6 waar we een gebed van David lezen: *Gedenk (herinner U), o HEER, uw barmhartigheid, uw liefde door de eeuwen heen.* In de lezing op deze zondag, Johannes 13, 1-17, komen we Simon Petrus tegen die eigenlijk opnieuw dwars voor Jezus weg en werk wil gaan liggen. Dit keer bij de voetwassing. Dat hoort Jezus, zijn Heer, niet bij hem en niet bij de leerlingen te doen. Van iemand die belijdt dat Jezus de Messias is, de Zoon van de levende God, is het ook wel logisch toch? We zullen zien en horen. Thema is: *Van oorwassing tot voetwassing.*

Zondag 3 maart - zondag Oculi

Mensen met een verrekijker weten wat een oculair is. Het is een lens, of een lenzenstelsel waarmee je de scherpte van de beelden via een telescoop (een verrekijker is in feite een tweevogige telescoop) of microscoop kunt aanpassen. Het is afgeleid van het Latijnse woord voor oog. Dat lichaamsdeel komt in beeld op deze zondag. Ook nu gaat het om Psalm 25. Dit keer om vers 15: *Mijn ogen zijn steeds op de HEER gericht.* Op de 3de zondag van de Veertigdagentijd is er een LEV-dienst.

In het project van Bijbel Basics staat deze keer Matteüs 26:26-35 centraal. Daar horen we Simon Petrus weer zo'n typische Petrus-uitspraak doen. Met flair, met durf, met LEV (het hart), zou ik haast zeggen. Want dat is het bijzondere aan Petrus doen en laten. Hij zegt het telkens uit de grond van zijn hart. Maar zijn zelfkennis heeft nog wat lessen nodig.

Hartelijk welkom in de diensten.

Johan Duijster – vdm

PASTORAAT

-Omzien om elkaar te zien-

De heer Jan Janse, Warande 8, 8316 CR, heeft onlangs een onderzoek ondergaan. Dat onderzoek krijgt een vervolg met de echo-methode. Daarna zal meer duidelijk zijn. Dat betekent nog even onzekerheid. We bidden hem en zijn vrouw moed en vertrouwen toe.

Samen hebben we oog, oor, hart en handen voor mensen om ons heen, eenzaam, verdrietig, of blij met en dankbaar voor een heugelijk feit.

BIJBELSTUDIE - Leven met de woorden

Op **maandag 4 maart** is er weer een Bijbelstudie bijeenkomst in zaal 5 van het kerkgebouw. We denken met elkaar verder door over de Tien Woorden. Aanvang 10.00 uur.

Van harte welkom.

Johan Duijster - vdm

EREDIENSTEN

Informatie over de diensten tot en met 31 maart 2024:

<https://pknmarknesse.nl/>



25-feb	09.30	uur	Ds. J. Duijster collecte "deur"collecte"	: 1e PKN: Kliederkerk; 2e kerk : onderhoud gebouwen
3-mrt	09.30	uur	LEV-dienst collecte "deur"collecte"	: 1e Hongarije; 2e kerk : onderhoud gebouwen
10-mrt	09.30	uur	Ds. K. van der Kamp collecte "deur"collecte" organist	: 1e KIA: Indonesië; 2e kerk : onderhoud gebouwen : Teun Bakker

BIJ DE ZONDAGEN

Zonder kloppen ben je welkom bij de
LEV viering op 3 maart 2024

Thema:
Daar wordt
aan de deur
geklopt

9:30 uur – PKN Kerk Marknesse

Liturgische bloemschikking Veertigdagentijd en Pasen

Ook dit jaar verzorgt de bloemengroep, bestaande uit Geke Kingma, Cobie Sanderse en Klaas van der Horst de liturgische bloemschikking tijdens de 40-dagentijd en Pasen.

Zondag 18 februari was de 1^e zondag van de Lijdenstijd, zondag Invocabit.

Een prachtige bloemschikking stond in de kerk. Uitleg met een foto was te zien in de presentatie.

Kijk op www.pknmarknesse.nl voor meer info over de liturgische schikkingen.



Geroepen als profeet

zoals bloesem de lente roept.

Luister

nieuw bewustzijn.



DE BLOEMEN



De bloemen van zondag 25 februari gaan met een hartelijke groet naar:

Mw. M. Korteweg-v d Ploeg, Grachtwal 17

De bloemen van zondag 3 maart gaan met een hartelijke groet naar:

Fam. Van 't Hoenderdal, Walcherselaan 2/122

VAN DE KERKENRAAD

Vacatures in de kerkenraad

Per 1 april 2024 treden Marjan Mol en Bas Hogenboom, na 8 jaar kerkraadslid te zijn geweest terug. Hiermee ontstaan er dus 2 vacatures voor diaken. Daarnaast is er nog een vacature als taakdrager-diaken (geen kerkenraadslid). De kerkenraad heeft zorg uitgesproken, dat continuïteit van het vele goede werk van de diaconie in het gedrang komt, wanneer deze vacatures niet ingevuld worden. Ook de vacature ouderling-kerkrentmeester is nog niet ingevuld.

Mocht jij/u interesse hebben en een gesprek aan willen gaan over meewerken aan de opbouw van de gemeente, vanuit een rol in het College van Diakenen of College van Kerkrentmeesters, dan horen we dat uiteraard graag. Dit kan kenbaar worden gemaakt bij scribaat, voorzitter of predikant. Wie voelt zich geroepen?

Kerkenraadsvergadering

Op 29 februari vergadert de kerkenraad. Wilt u iets inbrengen, aan de orde stellen, vragen? Mail naar scribaat@pknmarknesse.nl

Gemeenteavond

Op **woensdag 20 maart** om 19.30 uur is er een gemeenteavond. Nadere informatie zoals agenda volgt nog. Wilt u/jij iets in brengen voor deze avond? Dat kan uiteraard. Mail naar scribaat@pknmarknesse.nl of neem contact op met de voorzitter Harry Koopman, 0620429896, harrykoopman@solcon.nl.
Noteert u/jij de datum vast in uw agenda?

Tot slot

Heeft u, ten aanzien van alles wat er gaande is in onze gemeente, vragen, suggesties, zaken waar u mee zit, die u vreugde geven of die zorgen bij u oproepen, blijf er dan niet mee rond lopen, maar zoek contact met uw wijkouderling of predikant of voorzitter. En uiteraard kunt u altijd mailen naar scribaat@pknmarknesse.nl of bellen met de scriba 06-20207191

Namens de kerkenraad,

Irma Profijt-Doorlag, scriba

06-20207191

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voedselbankactie bedankt!!!

Op zondag 4 en 11 februari hebben we spullen ingezameld voor de voedselbank NOP. De volle dozen met voedsel, schoonmaak- en verzorgingsproducten zijn naar de voedselbank gebracht. Hartelijk bedankt hiervoor.

Verandering bankrekening van ZWO.

In de afgelopen periode is de bankrekening van de ZWO (onderdeel van het College van Diakenen Protestantse Gemeente Marknesse) overgezet naar werkgroep Hulp aan Hongarije. De functionarissen/penningmeesters zijn in de afgelopen periode gewisseld. Aan het omzetten van de ondertitel ZWO naar Hulp aan Hongarije wordt gewerkt!!!! Deze bankrekening valt onder de Diaconie, dus ook onder de ANBI-regeling van de diaconie. Heeft u giften voor de werkgroep Hulp aan Hongarije kunt u dit overmaken op rekeningnr. : **NL 42 RABO 034 653 1993** (t.n.v College van Diaken Protestantse Gemeente Marknesse) Heeft u giften voor de zending/diaconie/collectes dan kunt u deze overmaken op rekeningnr: **NL 83 RABO 034 643 1837** (t.n.v. College van Diaken Protestantse Gemeente Marknesse)

NADENKER!



Achter op blad #PROTESTANT (vakblad voor werkers in de Protestantse Kerk), staat deze uitspraak van Truus Mulder (voormalig kerkenraadsvoorzitter Lutherse Gemeente in Zwolle). Deze uitspraak is ook op onze gemeenschap van toepassing. Per 1 april zijn er 3 vacatures bij de College van diakenen (2 ambtsdragers en 1 taakdrager) en 1 bij het College van kerkrentmeesters (ambtsdrager). Mocht u/jij voor deze vacatures interesse hebben. Kunt u dit kenbaar maken bij scriba, voorzitter, predikant of 1 van de andere kerkenraadsleden. Wie voelt zich geroepen?

Op zondag 25 februari wordt uw bijdrage gevraagd voor de Protestantse Kerk Kliederkerk. De kliederkerk is voor iedereen!!! Kinderen, jongeren, tieners, ouders, opa's en oma's ontdekken de betekenis van bijbelverhalen in hun eigen leven. Op een vrolijke, gastvrije en creatieve manier worden gelovigen en niet-gelovigen, jong en oud samengebracht om na te denken over samen kerk-zijn. De Protestantse Kerk steunt lokale kliederkerken met materiaal en trainingen. Zo kunnen mensen van alle leeftijden samen bijbelverhalen ontdekken, vieren en samen eten. U kunt uw geld over maken via <https://donatie.protestantsekerk.nl>. U kiest dan voor: Protestantse kerk. Bij 'gebruik mijn bijdrage voor' kiest u: **Nederland: Kliederkerk is er voor iedereen.**

Op zondag 3 maart wordt uw bijdrage gevraagd voor de Werkgroep Hulp aan Hongarije. Naast spullen is ook geld nodig. Al is het maar voor de benzine en onderhoud van de bus en aanhanger om de door ons ingezamelde spullen in Hongarije te krijgen. Bovendien worden met het geld o.a. eenvoudige medische hulpmiddelen (bv. pijnstillers) gekocht, die in Hongarije (bijna) niet te koop zijn. U kunt uw bijdrage overmaken op: : **NL 42 RABO 034 653 1993** (t.n.v College van Diaken Protestantse Gemeente Marknesse)

Met een hartelijke en bemoedigende groet van de diaconie: Henk Doevendans, Tiny Haringsma, Bas Hogenboom en Marjan Mol.

COLLEGE van KERKRENTMEESTERS

Afgelopen week is de actie Kerkbalans zo goed als afgerond. Alle vrijwilligers die daarbij geholpen hebben, onze hartelijke dank. We zijn verheugd te kunnen melden dat op moment van schrijven ruim 90% van het bedrag dat in de begroting was opgenomen, is toegezegd. Ook zijn er al bijdragen ontvangen! Allen die toegezegd of reeds gegeven hebben, onze hartelijke dank. Zonder uw steun kunnen we immers geen kerk zijn.

Mocht u de vrijwilliger hebben gemist dan kunt u alsnog contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters (0527-292640) om de enveloppe bij u op te laten halen.

Nogmaals onze dank.

College van Kerkrentmeesters.

JEUGD



Jeugdwerk 2023- 2024.

Alle jeugdclubs draaien regelmatig hun programma's waarin we genieten van de diverse gesprekken, Bijbelse uitleg en natuurlijk de vele leuke spelvormen.

Het blijft mooi om met een groep enthousiaste jeugdleden deze bijeenkomsten in te vullen en te beleven.

Schaatsen 2024.

Ook dit jaar gaan we op vrijdagavond 1 maart a.s. weer met alle jeugdleden, begeleiders en diverse ouders naar de schaatsbaan Thialf in Heerenveen om daar de ijzers onder te binden en te genieten van vele rondjes schaatsplezier.

Alle jeugdwerkers.

AGENDA PG Marknesse

Elke dinsdagavond Bidstond van 19.00 uur – 19.45 uur

27 februari

Club Basisschool groep 6

01 maart

Club BS 7-8 en VO 1-2 SCHAATSEN

06 maart

Samen Eten

Opgeven of afmelden op de maandagochtend voor 12.00 uur

bij Alie Wisse.06=34335132



20 maart

Gemeenteavond



OVERIG NIEUWS

Koffie met een oortje, elkaar ontmoeten, samen zijn.

Maandag 26 februari is er weer gezamenlijk koffiedrinken, u bent van harte welkom! Elke laatste maandagmorgen van de maand staan de deuren van de kerk open, voor een praatje, voor een bakje koffie of thee. Om **10.00 uur** staat de koffie/thee klaar in de ontmoetingsruimte.

Kent u iemand waarvan u denkt die persoon is niet lid van onze kerk of helemaal niet kerkelijk en hij of zij zou het ook gezellig vinden neem hem of haar ook eens een keer mee. Ook zij zijn van harte welkom!

Lezing door Pastor Hans Schoorlemmer

Titel van de lezing: **Onderweg gaat de hemel open.**

Subtitel: **Pelgrimeren langs de Ruta de la Plata, de zilverroute.**

In verhalen en beelden (Powerpoint) vertelt Hans Schoorlemmer over zijn pelgrimage van Sevilla naar Santiago (voorjaar 2022) .

Het is zijn verhaal, maar het gaat ook over de pelgrimstocht die ieder in zijn leven maakt. Aan de orde komen de weg zelf, de religieuze (levensbeschouwelijke) kant van de tocht , het zoeken en vinden van eet- en slaapplekken.

Er is ruimte voor interactie en vragen.

Van harte welkom

Datum: *zondag 10 maart 2024*

Aanvang: *14.00 uur*

Plaats: *Bantsiliek Bant*

Protestantse Gemeente te Marknesse

Bezoekadres : Sluis 3, 8316 AM Marknesse
Postadres : Postbus 21, 8316 ZG Marknesse
Nieuwsbrief : inenronddekerk@pknmarknesse.nl
Website : www.pknmarknesse.nl
Facebook : www.facebook.com/pknmarknesse

Contactgegevens

Predikant ds. J. Duijster predikant@pknmarknesse.nl 06 47549849
Pastoraal werker dhr. G. Doorn guusdoornsr@hotmail.com 06 14587457
Kerkenraad Scriba Irma Profijt scribaat@pknmarknesse.nl 06 20207191
Penningmeester mw. M. Beens penningmeester@pknmarknesse.nl 06 23719578
Voor overige contactgegevens kijk op www.pknmarknesse.nl

Collectes, giften en bijdragen

De collectes en andere bijdragen kunt u overmaken op bankrekening:
IBAN NL23RABO 0346 5265 15 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Marknesse
IBAN NL83RABO 0346 5318 37 t.n.v. College van Diakenen Prot. Gem. Marknesse
Collectemunten zijn elke zondagmorgen te verkrijgen bij de dienstdoende koster.

Nieuwsbrief

Redactie: Ineke Bos, Feikje den Bakker, Wubby van der Horst en Irma Profijt.

Info beheerder

Vanaf 1 januari 2024 is Hans Kuiper de beheerder. Voor reserveringen van zalen en de kerk kunt u contact opnemen met de beheerder. Alle zaal- en kerkgebruik binnen de Protestantse Gemeente Marknesse dient gemeld en gereserveerd te worden bij de beheerder. De gebouwen zijn ook beschikbaar voor uitvaarten en activiteiten buiten de Protestantse Gemeente Marknesse. Hans Kuiper Telefoon: 06 – 41716868 E-Mail: koster@pknmarknesse.nl

Ruimte om op te baren

Zaal 5 is multifunctioneel. *Deze ruimte is ook geschikt als opbaarruimte.* Wilt u hier gebruik van maken of er meer van weten neem dan contact op met de beheerder 06 41716868 koster@pknmarknesse.nl (ook voor uitvaarten en reservering/huur zalen).

Wijk 1: Colinda Dam en Klaas de Lange

Boszoom, Clematisstraat, Dr. M. Rijkenshof, Grachtwal, Jasmijnhof, Lange Voor (postcodes BC, BD, BG en BH), Luttelgeesterweg, Marknesserweg, Meidoornhof, Noordeinde, Noordzoom, Oosterringweg, Rozenhof, Warande, Westerkimme, Westervoor

Wijk 2: Greetje Jensma

Baarlosedwarsweg, Baarloseweg, Barrage, Blokzijlerdwarsweg, Blokzijlerweg, Boslaan, Breestraat, D.P.A. Weeversstraat, De Schakel, Ds. Bleekerstraat, Emmeloordseweg, Ettenlandseweg, Expansie, G Lokkenstraat, Groene Zoom, Hamerslag, Hoge Sluiswal, Hoogzijde, J. Marisstraat, Kampweg, Kerkpad, Korte Voor, Laagzijde, Lage Sluiswal, Lange Voor (postcodes BE en BB), Maanhuizenlaan, Nieuwlandseweg, Oosteinde, Oostervoor, Oudeweg, Parcours, Pastoor Weijsstraat, Remise, Scharnier, Sluis, Steenwijkerdwarsweg, Steenwijkerweg, Uiterdijkenweg, Vijzel, Vollenhoverweg, Westeinde, Voorkeursleden in de NOP

Wijk 3: vacant

Bomenweg, De Enk, De Oosthoek, Dotterbloem, Fluitekruid, Gentiaan, Kattestaart, Kavelzoom, Kleiweg, Krabbescheer, Leemringweg, Koogstraat, Moerasstraat, Waardstraat, Lisdodde, Mammouthweg, Markezijde, Mimosahof, Moeraskers, Oeverkruid, Pijlkruid, Repelweg, Rietpluim, Sloefweg, Voorsterweg, Walcherselaan, Waterlelie, Zuideinde, Zwanebloem, Voorkeursleden buiten de NOP

REAGEREN OP DEZE NIEUWSBRIEF?

MAIL NAAR inenronddekerk@pknmarknesse.nl

Disclaimer. De informatie in dit e-mail bericht, inclusief bijlagen, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, gelieve u zich te onthouden van verspreiding van deze e-mail. Indien deze e-mail per vergissing naar u is verzonden, verzoeken wij u contact met ons op te nemen en deze e-mail te vernietigen. Mail dan naar scribaat@pknmarknesse.nl

Aan- of afmelden van deze nieuwsbrief kan via kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pknmarknesse.nl.

