



NIEUWSBRIEF



IN EN ROND DE KERK Nr. 5 – 29 november 2023

Inleveren data kopij: 11 december en 27 december uiterlijk 17.00 uur.
inenronddekerk@pknmarknesse.nl

PASTORAAT

-Omzien om elkaar te zien-

Omzien is ook terugkijken. Om momenten te zien waar we iets van God hebben ervaren. Ik kan natuurlijk niet voor anderen spreken, maar in ieder geval wel namens het pastorale team. Samen kijken we terug op een goede en bemoedigende eredienst op de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar. Het was goed om er samen te zijn. Het was goed om verbondenheid te ervaren. Het was goed om daarin God te ervaren die ons belooft dat we niet dieper dan Zijn hand kunnen vallen.

-Terugblik-

Zondag 26 november - Zondag Voleinding

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar stonden we stil bij en noemden we de namen van hen die ons afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. Of, beter gezegd, we noemden de namen van hen die ons zijn voorgegaan. We deden dat in het licht van Gods Woord en in onopgeefbare verbondenheid. We gedachten onze dierbaren, ook zij die al korter of langer niet meer onder ons zijn. Bij naam noemden we:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - <i>Marinus Willem Tolhoek</i> | - <i>Mijntje Marijke van den Heuvel-Hortensius</i> |
| - <i>Wiekert Rokus Dam</i> | - <i>Herman Caspar Ridderikhof</i> |
| - <i>Sjoerd Alle van 't Zet</i> | - <i>Ette Rein Wever</i> |
| - <i>Jozina Valstar-de Geus</i> | - <i>Antje Renske Woudstra-Tel</i> |
| - <i>Jakoba Wink-Beens</i> | - <i>Izaäk Korteweg</i> |
| - <i>Klaas Wink</i> | - <i>Wicher Bos</i> |
| - <i>Cornelis Reinier Kugel</i> | - <i>Anna Fennema-Struiksma</i> |
| - <i>Peter Hellinga</i> | - <i>Christoffel Prins</i> |

Dat hun nagedachtenis ons alle tot zegen zal zijn.

Bladeren vallen

Bladeren vallen, vallen van daarginds
alsof verre tuinen verwelken in de hemel;
zij vallen met afwijzende gebaren.

En in de nachten vervalt de zware aarde
uit alle sterren in eenzaamheid.

Wij vallen allemaal. Deze hand hier valt.
En zie de anderen: het is in allen.

En toch is er Eén, die al dit vallen
oneindig zachtjes in zijn handen houdt.

Namens het pastorale team, Johan Duijster - vdm

-Zieken(t)huis-

Dhr. Aart vd Heuvel, De Enk 5, 8316 NE, heeft vorige week bij een val zijn heup gebroken. Hij is geopereerd in het ziekenhuis in Sneek en is maandag 27 november weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.

Mevr. Marijke Korteweg-van der Ploeg, Grachtwal 17, 8316 BV, is na een ziekenhuisopname maandag 27 november opgenomen in de Schakel in Emmeloord.

Dhr. Karel v.d. Sijde, Warande 4, 8316 CR, verblijft op dit moment nog in de Schakel in Emmeloord. Maar het ziet er naar uit dat hij binnen afzienbare tijd naar huis kan.

Dhr. Reint Kugel van de Korte Voor, is maandag 27 november opgenomen in het ziekenhuis in Zwolle voor onderzoek.

Zijn adres: Isala Zwolle, afdeling V 2.5, kamer 127, Postbus 10400, 8000 GK Zwolle.

Verhuisd

Dhr. H. Van den Berg, is verhuisd naar de Markehof, Walcherselaan 2 /211, 8316 NJ. Hij woonde voorheen aan de Krabbescheer op nummer 10.

Namens het pastorale team,
Johan Duijster – vdm

Wijkindeling pastorale ouderlingen:

Wijk 1: Colinda Dam en Klaas de Lange

Boszoom, Clematisstraat, Dr. M. Rijkenshof, Grachtwal, Jasmijnhof, Lange Voor (postcodes BC, BD, BG en BH), Luttelgeesterweg, Marknesserweg, Meidoornhof, Noordeinde, Noordzoom, Oosterringweg, Rozenhof, Warande, Westerkimme, Westervoor

Wijk 2: Greetje Jensma

Baarlosedwarsweg, Baarloseweg, Barrage, Blokzijlerdwarsweg, Blokzijlerweg, Boslaan, Breestraat, D.P.A. Weeversstraat, De Schakel, Ds. Bleekerstraat, Emmeloordseweg, Ettenlandseweg, Expansie, G Lokkenstraat, Groene Zoom, Hamerslag, Hoge Sluiswal, Hoogzijde, J. Marisstraat, Kampweg, Kerkpad, Korte Voor, Laagzijde, Lage Sluiswal, Lange Voor (postcodes BE en BB), Maanhuizenlaan, Nieuwlandseweg, Oosteinde, Oostervoor, Oudeweg, Parcours, Pastoor Weijsstraat, Remise, Scharnier, Sluis, Steenwijkerdwarsweg, Steenwijkerweg, Uiterdijkenweg, Vijzel, Vollenhoverweg, Westeinde, Voorkeursleden in de NOP

Wijk 3: vacant

Bomenweg, De Enk, De Oosthoek, Dotterbloem, Fluitekruid, Gentiaan, Kattestaart, Kavelzoom, Kleiweg, Krabbescheer, Leemringweg, Koogstraat, Moerasstraat, Waardstraat, Lisdodde, Mammouthweg, Markezijde, Mimosahof, Moeraskers, Oeverkruid, Pijlkruid, Repelweg, Rietpluim, Sloefweg, Voorsterweg, Walcherselaan, Waterlelie, Zuideinde, Zwanebloem, Voorkeursleden buiten de NOP

EREDIENSTEN

3-dec	09.30 uur	Ds. J. Duijster	1e Advent / Maaltijd van de Heer
		collecte	: 1e diaconie; 2e kerk
		"deur"collecte	: onderhoud gebouwen
		organist	: A. Kroeze
		koster	: Fam. Profijt
		gastheer / gastvrouw	: Mw. Bakkeren-Harkema

10-dec 09.30 uur **mw. M. de Vries**
 collecte : 1e Voedselbank; 2e kerk
 "deur"collecte : orgelfonds
 organist : A. van Maldegem
 koster : Fam. van 't Zet
 gastheer / gastvrouw : Mw. D. Pongers

Avondmaal thuis meevieren

Zondag 3 december vieren we de Maaltijd van de Heer. Wanneer u/jij de dienst thuis meeviart, bent u/jij van harte uitgenodigd om vooraf brood en wijn klaar te zetten. Zo kunnen we thuis en in de kerk samen de maaltijd vieren.

Diensten december 2023

zo	17-12-2023	09.30 uur	3e Advent LEV-dienst	geen voorganger
zo	17-12-2023	16.00 uur	Dorpskerstzang	Ds. J. Duijster
zo	24-12-2023	09.30 uur	GEEN DIENST	
zo	24-12-2023	19.00 uur	4e Advent	Ds. J. Duijster
ma	25-12-2023	10.00 uur	1e Kerstdag	Ds. J. Duijster
za	30-12-2023	19.30 uur	TOP2000	
zo	31-12-2021	09.30 uur	Oudejaarsdag	Ds. J. Duijster

BIJ DE ZONDAGEN

EREDIENSTEN

Tussen de tijden - Advent

Soms kan ik het niet bevatten. Dat het alweer Advent is. Dat wil zeggen, bijna Kerstfeest. En daarna de jaarwisseling. Het gaat net zo makkelijk als je het zegt. De ene en laatste seconde van 2023 glijdt met die ene eerste seconde van vele die daarna volgen vloeiend naar 2024. Met het kerkelijk jaar loopt dat wat anders. Tussen de laatste zondag van het kerkelijk jaar en 1ste Kerstdag zit een tussentijd. Als een soort niemandsland tussen twee landgrenzen. Er is echter wel een verschil. Niemandsland blijft meestal niemandsland. De Adventtijd is door de christelijke kerken geclaimd. Omdat het goed is om de tijd te krijgen dat de mensheid zich richt op hoop. Omdat het goed is om te beseffen dat Kersttijd niet even vanzelfsprekend is gegaan als het logische en vanzelfsprekende secondespel rond de jaarwisseling. Ergens in een ontoegankelijk licht (1Tim. 6, 16) werd een besluit genomen. We lezen daar iets over in Filippensen 2, 6-7: Hij was God. Maar Hij vond dat niet zó belangrijk, dat Hij het niet los kon laten. Nee, Hij heeft zelfs al zijn goddelijkheid afgelegd. Hij kwam naar de aarde om een dienaar te worden. Hij werd helemaal mens. Hier gaat het Jezus Christus. Belangrijk is dan ook wat er in het 3de t/m 5de vers staat: Doe niets om er zelf beter van te worden of om erover te kunnen opscheppen. Maar wees bescheiden en vind andere mensen belangrijker dan jezelf. Let niet alleen op wat goed is voor jezelf. Let ook op wat goed is voor een ander. Wees net zo bescheiden als Jezus Christus was.

Ik kan mij niet voorstellen wat het is om alle hemelse heerlijkheid af te leggen. Wat ik wel erin versta is dat de lijdensweg voor Jezus daar al begon. Het is goed om ons daarom voor te bereiden op het komen van Jezus in de wereld in wie God naar ons toekomt (Advent). Dat gaat niet zo vloeiend als van oudejaarsdag naar nieuwjaarsdag. Niet opscheppen over jezelf, bescheiden zijn en anderen belangrijker dan jezelf waarderen. Dat is: al onze menselijke heerlijkheid afleggen. Om dienend als Christus te leven. Dat is een besluit. Een keuze. Zoals het besluit van de HEER om alle heerlijkheid af te leggen om te komen dienen een besluit is van immense omvang. Terwijl ik dat schrijf begrijp ik de naam: Immanuel!

-Vooruitblik-

Zondag 3 december, 1ste Advent

Kunnen we de slingers al gaan ophangen? Het programma van Bijbel Basics kiest daarvoor. En dat mag ook wel. Want als een geboorte wordt aangekondigd, dan mag je toch echt wel beginnen met iets als een babyshower. En voor de babyshower mag er heus wel tijd genomen worden voor een gender reveal party, zoals onlangs bij mij in de straat gebeurde. Dat hadden Zacharias en Elisabeth ook kunnen doen. Want ze wisten al dat het een zoon zou worden. Maar nee, geen

slingers en geen party's. Alleen een vader die er het zwijgen toe doet en een moeder die eerst maar eens vijf maanden in afzondering gaat. Toch gaan wij de eerste slingers ophangen. Want, zegt de engel tegen Zacharias, die op oudere leeftijd nog altijd kinderloos was: Wees niet bang, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen (Lucas 1, 13-14). Thema is: Slingers langs de weg.

Zondag 10 december, 2de Advent

De eerste slingers zijn opgehangen. Voor de kinderen volgen we het programma van Bijbel Basics. Er komt een tweede geboorteaankondiging. De engel zegt het Maria. Maar in tegenstelling tot Zacharias, en hoewel ze nog een ongetrouwd meisje is, begint ze van blijdschap te zingen. Daar horen ook slingers bij. Want ze begrijpt het. God gaat een nieuw begin maken. We zien dat ook wel eens om ons heen. Als mensen een nieuw begin maken, dan geven ze regelmatig een feestje. Want iedereen mag delen in de feestvreugde. In deze dienst vandaag gaat een goede bekende voor, pastor Marijke de Vries.

*Hartelijk welkom in de diensten.
Johan Duijster - vdm*

DE BLOEMEN



De bloemen van zondag 3 dec. gaan naar Dhr. K v.d. Sijde, Warande 4.
(Tijdelijk verblijvend revalidatiecentrum de Schakel, Urkerweg 1 Emmeloord.)
De avondmaalbloemen van zondag 3 dec. gaan naar Mevr. J. Baarda, Laagzijde 38
De bloemen van zondag 10 dec. gaan naar Dhr. C. Hoekstra, Oeverkruid 1

VAN DE KERKENRAAD

Bevestiging Ambtsdragers

Op 19 november werden Klaas de Lange en Colinda de Lange-Dam bevestigd in het ambt van ouderling en is Henk Doevendans bevestigd als diaken-taakdrager. In deze dienst namen we afscheid van ouderling-kerkrentmeester Bertus Stormink en diaken Aukje Bonthuis, onder dankzegging voor hun inzet in bijzondere persoonlijke en maatschappelijk omstandigheden. Als dank en ter bemoediging kregen alle 5 een prachtige gemend boeket Dit boeket vertegenwoordigde de veelkleurigheid van de gemeente.



Gastvrouwen en gastheren

De kerkenraad is heel blij met alle gastheren en gastvrouwen die bij toerbeurt (ong 4 keer per jaar) op zondagmorgen iedereen van harte welkom heten en daarmee uitdrukking geven aan de gastvrijheid in onze kerk. Binnenkort wordt het rooster voor 2024 opgesteld. Lijkt het jou/u leuk om ook een keer gastvrouw of gastheer te zijn, laat dat dan even weten. Mail naar scribaat@pknmarknesse.nl of bel naar de scriba.

Adventskalender

Bij alle leden van onze kerk is de Adventskalender op de mat gevallen. Hiermee hoopt de kerkenraad inspiratie te brengen in de tijd van Advent waarin we toelevan naar het Kerstfeest.

Dank aan alle vrijwilligers die de Adventskalender hebben rondgebracht.



Laatste Zondag Kerkelijk Jaar

Op 26 november stonden we stil bij de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. We hopen dat in de dienst warmte en troost is ervaren en eenieder gesterkt en bemoedigd naar huis is gegaan. Na de dienst konden familieleden het steentje, de kaars en een mooie witte roos mee naar huis nemen.

TOEKOMST

*Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand,
verlegt de grens van water en van zand.
Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht,
dan komt de dag en gaat de nacht weer dicht.*

*Soms lijkt het of de wereld is vergaan,
geen hand voor ogen en geen weg te gaan.
Je valt en bent te moe om op te staan.
De toekomst lijkt niet langer te bestaan.*

*Je kunt niet verder met je ogen dicht.
Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht!
Wie zich verliest in droefheid en gemis,
vergeet wat was en bleef en komt en is.*

*Het leven vraagt vertrouwen, hoop en moed,
geloof in "ooit is alles héél en goed".
Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand.
Er is nieuw leven aan de overkant.*

Tot slot

Heeft u, ten aanzien van alles wat er gaande is in onze gemeente, vragen, suggesties, zaken waar u mee zit, die u vreugde geven of die zorgen bij u oproepen, blijf er dan niet mee rond lopen, maar zoek contact met uw wijkouderling of predikant/vicevoorzitter. En uiteraard kunt u altijd mailen naar scribaat@pknmarknesse.nl of bellen met de scriba.

*Namens de kerkenraad,
Irma Profijt-Doorlag, scriba
06-20207191*

COLLEGE VAN DIAKENEN

Op zondag 10 december wordt uw bijdrage gevraagd voor de Voedselbank NOP-Urk. Naast producten is geld ook welkom bij de voedselbank. Geld om de auto van de voedselbank te laten rijden, zodat de producten wekelijks opgehaald kunnen worden. Geld om de huur van het pand te betalen en deze schoon te houden etc. en geld om zelf spullen te kopen voor hen die het nodig hebben. U kunt uw bijdrage overnamen op NL 76 RABO 0138 3749 10 t.n.v. stichting DMV

Met een hartelijke groet van de diaconie,
Aukje Bonthuis, Tiny Haringsma, Bas Hogenboom en Marjan Mol.

AGENDA PG Marknesse

4 december	Bijbelstudiegroep
5 december	Club Basisschool
5 december	Bidstond
8 december	Club groep 7/8 en groep 1/2
12 december	Club Basisschool
12 december	Bidstond
13 december	Samen Eten
16 december	Hulp aan Hongarije
16 december	Kerstconcert Cantemus Dominum



WINTERWERKACTIVITEITEN

BIJBELSTUDIE

Op maandag 4 december is er om 10.00 uur weer een bijeenkomst van de Bijbelstudiegroep. Het thema voor dit seizoen is: *Leven met de Woorden*. Dit keer gaan we nadenken over de woorden waarmee God van ons vraagt geen andere goden te hebben en die te vereren. Dat valt niet mee, denk ik. Ik blijf maar bij mijzelf. Er zijn echt dingen die ik heel belangrijk vind. Is dat verkeerd? Niet als het je niet voor de voeten loopt. Niet als het niet voor de voeten van anderen loopt. En niet als het niet voor Gods voeten gaat lopen. Dat is een belangrijke drieslag en elk ervan zullen we bespreken. Van harte welkom.

Voor de kinderen

Ik noemde al even het programma van Bijbelbasics. We gaan ons best doen om de boekjes met het programma bij ouders te bezorgen die kinderen in de leeftijd hebben van de kindernevendienst. Dan kunnen we samen, thuis en in de kerk, de slingers gaan ophangen, zodat het straks met het Kerstfeest, extra feestelijk is. Doe je mee?

OVERIG NIEUWS



ESZTERGOM MARKHESSE

In de maand november hebben we twee maal een sponsordiner bij het chinese restaurant Fu Wa gehad. Er hebben in totaal 71 mensen zich opgegeven. Het was beide avonden een gezellige en ontspannen ontmoeting met een uitgebreid buffet. We hebben van verschillende kanten gehoord dat het zeker voor herhaling vatbaar is, dus wie weet komt

er een vervolg! We houden u op de hoogte.

Wij als team zijn zeer verheugd te melden dat deze actie ruim € 800,00 heeft opgebracht! We willen dit bedrag zoveel mogelijk gebruiken voor eten, medicatie en brandhout voor deze winter.

Verder gaat het inzamelen ook gewoon door en we hebben nu voor bijna 2 transporten aan materialen. In januari gaan Dirk den Hartog en Martin Bonthuis weer naar Hongarije met deze keer alleen kleding en dekens. Er wordt een grote kledingmarkt opgezet door de gemeenteleden in Hongarije en op deze manier kan de opbrengst van de verkoop ook de komende winter goed besteed worden.



De volgende inzameling is op zaterdag 16 dec. van 9.00 - 11.30 u. U bent van harte welkom.

Als laatste nog het gedicht wat we hebben voorgedragen op beide avonden van het sponsordiner.

De vinger die je uitsteekt,
de dingen die je zegt,
gedachten die je koestert,
de zaak waarvoor je vecht,
de bloemen die je uitdeelt,
de blik op je gezicht,
't bepaalt wat je teweegbrengt:
het duister of het licht.
En de wereld ademt op
als je laat wat overbodig is.
En de wereld ademt op
als je doet wat nodig is.

De toegewijde aandacht,
't vertrouwen dat je geeft,
de eenvoud van je handelen,
het voelen dat je leeft,
het trilt in heel de kosmos;
jouw daad als tegenwicht
geeft net die andere wending:
het duister of het licht.
En de wereld ademt op
als je laat wat overbodig is.
En de wereld ademt op
als je doet wat nodig is.

Werkgroep "Hulp aan Hongarije"

Adventsconcert



Zaterdag 16 december 2023
Aanvang: 20.00 uur
PKN kerk Marknesse, Sluis 3
Toegang vrij

Kom, vier met ons advent met liederen en lezingen. Traditiegetrouw hebben wij als koor weer geoefend voor dit jaarlijkse feest. Samen, aan de hand van het kerstverhaal, gelezen door Wiemer Haagsma, nemen wij u mee met kerstliederen uit verschillende landen naar Bethlehem. Met onze muzikale gasten Nienke van Leijden (harp) en Harry Haasjes (orgel) doorlopen wij de kerstgeschiedenis opnieuw.

Het koor zingt vaak als geheel, maar ook in wisselzangen met de aanwezige bezoekers. Verder hebben we ook de solistische medewerking van onze eigen koorleden, Tjeerdje Doevendans (sopraan) en Ate Osinga (tenor). Een avond vol afwisseling. Vertel het aan alle mensen. Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen...U bent van harte welkom!

Het geheel staat onder leiding van:
Co Jongsma-Hoekstra.

Datum: 16 dec.
Aanvang: 20.00 uur.
Plaats: PKN-kerk in Marknesse, Sluis 3.
Toegang: vrij (collecte afloop)



Vier de Muzikale Afsluiting van 2023 met de Top 2000 Dienst in de PKN Marknesse! De Protestantse gemeente in Marknesse nodigt u met enthousiasme uit voor een avond vol muziek, zang en gezelligheid. Op 30 december a.s. om 19.30 uur vindt de Top 2000 dienst plaats, een unieke viering waarin bekende nummers van artiesten zoals Adele, de Dijk, Chef'Special en Bruce Springsteen centraal staan.

Ds. Johan Duijster zal voorgaan in deze bijzondere dienst, waarin de Top 2000 gelegenheidsband (met bandleden uit verschillende kerkelijke gemeentes uit de Noordoostpolder) zorgt voor de muzikale omlijsting. De dienst biedt een moment van bezinning en verbinding op een geheel eigen en moderne wijze. Na afloop van de dienst is iedereen van harte welkom om te blijven plakken in het gezellige Top 2000-café, waar hapjes en drankjes verkrijgbaar zijn. Na de dienst is er een collecte om de onkosten te dekken.

De avond belooft een feestelijke afsluiting

van het jaar te worden, met herkenbare songs en een warme sfeer.

Dus, zet 30 december in uw agenda, en kom samen met vrienden, familie en buurtgenoten naar de Top 2000 dienst in de PKN in Marknesse!

Stichting NOP-Klassiek presenteert

Deze nieuwe stichting in de Noordoostpolder nodigt u uit 15 december 19.00 uur Weihnachtsoratorium van J.S. Bach in de Nieuw Jeruzalemkerk te Emmeloord.

Tickets, data en informatie: www.nop-klassiek.nl

Contact: 06-41497089 (Tineke Haveman, Nagele)

Protestantse Gemeente te Marknesse

Bezoekadres : Sluis 3, 8316 AM Marknesse
Postadres : Postbus 21, 8316 ZG Marknesse
Nieuwsbrief : inenronddekerk@pknmarknesse.nl
Website : www.pknmarknesse.nl
Facebook : www.facebook.com/pknmarknesse

Contactgegevens

Predikant ds. J. Duijster predikant@pknmarknesse.nl 06 47549849
Pastoraal werker dhr. G. Doorn guusdoornsr@hotmail.com 06 14587457
Kerkenraad Scriba Irma Profijt scribaat@pknmarknesse.nl 06 20207191
Voor overige contactgegevens kijk op www.pknmarknesse.nl

Collectes, giften en bijdragen

De stortingskosten van contante collecteopbrengsten zijn sterk gestegen. Daarom verzoeken wij u zoveel mogelijk gebruikt te maken van collectemunten. Ook zijn bankoverschrijvingen voor collecten van harte welkom, graag met vermelding van het doel.

De collectes en andere bijdragen kunt u overmaken op bankrekening:
IBAN NL23RABO 0346 5265 15 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Marknesse
IBAN NL83RABO 0346 5318 37 t.n.v. College van Diakenen Prot. Gem. Marknesse
Collectemunten zijn elke zondagmorgen te verkrijgen bij de dienstdoende koster in zakjes van 50 of 100 stuks à € 1,00 per stuk.

Nieuwsbrief

Ook deze digitale nieuwsbrief ontvangen? Mail naar: kerkelijkbureau@pknmarknesse.nl
Redactie Nieuwsbrief: Ineke Bos, Feikje den Bakker, Wubby van der Horst en Irma Profijt.
Kopij inleveren: inenronddekerk@pknmarknesse.nl

Info beheerder

Vanaf 1 oktober 2023 is Karla Zachariasse de beheerder. Voor reserveringen van zalen en de kerk kunt u contact opnemen met de beheerder. Alle zaal- en kerkgebruik binnen de Protestantse Gemeente Marknesse dient gemeld en gereserveerd te worden bij de beheerder. De gebouwen zijn ook beschikbaar voor uitvaarten en activiteiten buiten de Protestantse Gemeente Marknesse. Karla Zachariasse Telefoon: 06 – 41716868 E-Mail: koster@pknmarknesse.nl

Ruimte om op te baren

Zaal 5 is multifunctioneel ingericht en kan dienen als vergaderruimte, oppasruimte, gespreksruimte voor pastoraat en werkruimte voor onze pastores. *Deze ruimte is ook geschikt als opbaarruimte.* Wilt u hier gebruik van maken of er meer van weten neem dan contact op met de beheerder 06 41716868 koster@pknmarknesse.nl (ook voor uitvaarten en reservering/huur zalen).

REAGEREN OP DEZE NIEUWSBRIEF? MAIL NAAR inenronddekerk@pknmarknesse.nl

*Disclaimer. De informatie in dit e-mail bericht, inclusief bijlagen, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, gelieve u zich te onthouden van verspreiding van deze e-mail. Indien deze e-mail per vergissing naar u is verzonden, verzoeken wij u contact met ons op te nemen en deze e-mail te vernietigen. Mail dan naar scribaat@pknmarknesse.nl
Aan- of afmelden van deze nieuwsbrief kan via kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pknmarknesse.nl.*