



NIEUWSBRIEF



IN EN ROND DE KERK Nr. 4 – 15 november 2023

Inleveren data kopij: 27 november en 11 december uiterlijk 17.00 uur.
inenronddekerk@pknmarknesse.nl

PASTORAAT

-Omzien om elkaar te zien-

Gebeurtenissen raken ons. Ze kunnen ons dankbaar stemmen. Ons blij ontroeren. Ons doen verstijven. Ons schokken. Onlangs jankten gillende sirenes en angstaanjagend flikkerend blauw en rood licht door ons dorp. Dat gebeurt helaas vaker en zelden betekent dat goed nieuws. Hoe dichterbij, hoe groter de vrees. Het gejang en geflikker viel stil voor een deur van één van de Marknesser huizen. Met grote spoed werd vervolgens iemand naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels sippelden de eerste berichten binnen. Verhalen van uiteenlopende aard werden verteld. Zo gaat dat in een dorp. Maar geen van de verhalen was bemoedigend.

De werkelijkheid van de verhalen is uiteindelijk groter en indringender dan we ons kunnen voorstellen. Met name voor de familie Baarda, in het bijzonder van Jannie Baarda-Visserman, Laagzijde 38, 8316 AZ. Haar dochter Klazina is na met spoed opgenomen te zijn geweest in het ziekenhuis, uiteindelijk overleden. Vragen blijven er te over en komen samen in het grote 'waarom?' We bidden om moed, om kracht, om geloof en vertrouwen voor Jannie en haar gezin.

-Zieken(t)huis-

Karel van der Sijde, verblijft momenteel in revalidatiecentrum De Schakel.

Het adres is: Urkerweg 1
8303 BX Emmeloord

Namens het pastorale team,
Johan Duijster – vdm

EREDIENSTEN

19-nov	09.30 uur	Ds. J. Duijster	Afscheid en Bevestiging Ambtsdragers
		collecte	: 1e Kerk in Actie; 2e kerk
		"deur"collecte	: onderhoud gebouwen
		organist	: Mw. C. v. d. Berg
		koster	: Fam. Sterk
		gastheer / gastvrouw	: Mw. H. Korteweg
		ouderling van dienst	: Mw. I. Profijt
26-nov	09.30 uur	Ds. J. Duijster	Laatste zondag Kerkelijk Jaar
		collecte	: 1e PKN: Eeuwigheidszondag; 2e kerk
		"deur"collecte	: onderhoud gebouwen
		organist	: Sj. Van Leeuwen
		koster	: Fam. Doevendans
		gastheer / gastvrouw	: Mw. P. Metselaar-Bijland

3-dec	09.30 uur	Ds. J. Duijster	1e Advent / Maaltijd van de Heer
		collecte	: 1e diaconie; 2e kerk
		"deur"collecte	: onderhoud gebouwen
		organist	: A. Kroeze
		koster	: Fam. Profijt
		gastheer / gastvrouw	: Mw. Bakkeren-Harkema

Avondmaal thuis meevieren

Zondag 3 december vieren we de Maaltijd van de Heer. Wanneer u/jij de dienst thuis mee viert, bent u/jij van harte uitgenodigd om vooraf brood en wijn klaar te zetten. Zo kunnen we thuis en in de kerk samen de maaltijd vieren.

BIJ DE ZONDAGEN

EREDIENSTEN

Bij de tijd - Herfst, wind, regen en toenemende donkerheid

Het is weer november geworden. Heb je last van het vallende blad, vraag ik mezelf weleens af. Nou, neuh, zeg ik dan aarzelend. Misschien moet ik zeggen, nee, *nog* niet. Wie weet gaat het nog komen naarmate ik ouder wordt. Al moet ik zeggen dat dergelijke perioden van dagelijkse en soms zware regenval, veel wind en donkere wolken het proces van somberheid die neigt naar depressie kan bevorderen. Wat ik wel ervaar is, dat ik met de intrede van november mij wel wat meer bij de voorbijgaande tijd bepaald voel. Zo zat ik wat terug te bladeren in mijn digitale archief. Ik kwam foto's tegen van jaren terug. Wij, onze kinderen en kleinkinderen allemaal nog jonger ogend. Blauwe luchten, typische herfstkleuren en wij spelend met de reeds gevallen bladeren. Ik kwam ook een oude preek tegen. Die kreeg het thema mee: *November Blues*. Geschreven en gehouden op 8 november 2020. Juist ja, in het eerste jaar van de Corona-pandemie. De tekst die centraal stond was uit 1 Tessalonicenzen 5, 4a: *Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis*. De preek had drie punten. 1) Het vallend blad. Ik citeerde daarbij een gedicht van de Rotterdamse dominee-dichter Johannes Jacobus van Oosterzee:

*De dood heeft mij een brief geschreven.
Ik las hem op het vallend blad.
Dat door de stormwind voortgedreven,
op 't vensterglas had postgevat.*

Tweede punt was: Gedenk te sterven. Aansluitend op de preek stond er: muzikale meditatie door André de Jager. Het schokte mij zijn naam te lezen. Een geniale organist. Briljant musicus. Nog geen 60 jaar oud. Te vroeg overleden. Mijn gedachten gaan onwillekeurig uit naar zondag 26 november. De laatste zondag van het kerkelijk jaar. Ik kan niet anders dan verdriet voelen over het leven dat voorbij gaat.

Het derde punt was: Gedenk te hopen. Bladerend door mijn enorme digitale muziekarchief stuit ik op mijn verzameling Kerstmuziek. Niet zoals de meesten die gewend zijn, suikerzoet en de kinderschoenen niet of nauwelijks ontstegen. Zoals 'De herdertjes lagen bij nachte' en de onzin van sneeuw die maar vallen moet, anders is het geen kerst. Nee, dat is niet mijn muziek. Het mag allemaal wat minder gepolijst. Want dat God mens wordt in een voederbak, om uiteindelijk de weg van het kruis te gaan, geboren in een stal en die herders als eerste kraamvisite ontvangt, heeft nou niet meteen veel weg van geschuurd en splintervrij hout en zoete kindergeuren. Daar hoort meer de ruwe werkelijkheid van metal-muziek bij. The First Noël moet van een jankende gitaar uit de speakers je hart en wereld in scheuren. Hoe dan ook, ik heb de muziek alvast klaar gezet. En ik kan niet wachten om de eerste tonen daarvan te horen na de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Want met de komst van Christus Jezus is voorgoed HOOP in onze wereld gekomen. Herfst, wind en regen wordt eens een mooie zomer en de toenemende donkerheid zal moeten vluchten voor het Licht uit de Hoge.

-Vooruitblik-

Zondag 19 november, de voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar

Over hoop gesproken. God roept mensen. Dat lijkt soms een hopeloze zaak, want mensen hebben zo hun eigen agenda. Neem Mozes. Die volgde lange tijd zijn eigen agenda. Hij wilde

het volk Israël niet leiden. Maar God trok Mozes op de heilige grond van zijn wijngaard. Blootsvoets, tot geen stap verder in de eigen agenda in staat. Wij zijn telkens weer dankbaar en blij verrast als mensen zich geroepen voelen om hun agenda mede te laten bepalen door het werken in Gods wijngaard. Met dankbaarheid nemen we dan ook zondag afscheid van Aukje Bonthuis als voorzitter van het College van Diakenen (zij blijft wel betrokken in een niet-ambtelijke rol) en van Bertus Stormink, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. In de vacature van pastoraal ouderling mogen we Colinda Dam-de Lange en haar vader Klaas de Lange bevestigen als ouderling-duo, en als taakdrager binnen het College van Diakenen mogen we Henk Doevendans daaraan verbinden. Ik noemde Mozes al. In de eredienst van zondag lezen we o.a. Deuteronomium 34. Thema is: *Roeping en Belofte*.

Zondag 26 november, Laatste Zondag kerkelijk jaar/ Voleindingszondag

Bij onze oosterburen wordt deze zondag *Dodenzondag* genoemd, Of ook wel, *Gedenkdag van de ontslapenen*. Deze benamingen bepalen ons nog veel sterker bij het karakter van deze zondag. Het afscheid van en de herinnering aan onze dierbaren die overleden zijn. Hun namen worden genoemd, kaarsen worden ontbrand. Verdriet heeft een naam. Maar ook onze hoop heeft een naam. Beide aspecten vinden we terug in ons woord overlijden. De dood brengt ons aan het lijden voorbij. Het roept verwachting en hoop op. Dat er voorbij de grens van dood meer is. In de kerk geloven we dat die hoop ook een naam heeft. Jezus Christus. Die gezegd heeft, Ik ben de opstanding en het leven. Daar hoort ook een beeld bij. Zoals ons gedachtenisboek illustreert, dat de namen van onze dierbaren opgetekend staan in het boek. Daar hoort ook een hand bij. Van de schrijver. God schrijft. Dat wekt troost, hoop en verwachting. We lezen o.a. Daniël 12. Thema is: *Je kunt niet dieper vallen dan in Gods hand*.

Hartelijk welkom in de diensten.

Johan Duijster - vdm

DE BLOEMEN



De bloemen van zondag 19 november gaan naar Mw J de Wagt, Vollenhoverweg 23
De bloemen van zondag 26 november gaan naar Dhr J Wink, Noordzoom 123

VAN DE KERKENRAAD

Foto LEV-dienst 5 november 2023

Op 5 november was er een LEV-dienst met het thema **CODE ROOD**.

In de dienst werd regelmatig het woord vuurtoren genoemd.

Voor de kinderen was er een speciaal knutselwerkje, nl. een vuurtoren bouwen.



Vrijwilligersavond

Elders in de nieuwsbrief een verslag van de gezellige vrijwilligersavond.

Bevestiging Ambtsdragers

Op 19 november as. worden Klaas de Lange en Colinda de Lange-Dam bevestigd in het ambt van ouderling en zal Henk Doevendans worden bevestigd als diaken-taakdrager. In deze dienst nemen we dan afscheid van ouderling-kerkrentmeester Bertus Stormink en diaken Aukje Bonthuis.

Laatste Zondag Kerkelijk Jaar

Op 26 november staan we stil bij de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Hun families zijn door de kerkenraad uitgenodigd om naar de dienst te komen en een kaars aan te steken. We hopen dat in de dienst warmte en troost mag worden ervaren

Kerkenraadsvergadering

Op 30 november komt de kerkenraad weer bijeen voor een vergadering.

Heeft u punten ter informatie of ter bespreking dan kunt u deze aandragen via de scriba (scribaat@pknmarknesse.nl)

Adventskalender

Binnenkort valt bij alle leden van onze kerk de Adventskalender op de mat. Hiermee hoopt de kerkenraad inspiratie te brengen in de tijd van Advent waarin we toelevan naar het Kerstfeest.

Dank aan alle vrijwilligers die de Adventskalender rondbrengen.

Tot slot

Heeft u, ten aanzien van alles wat er gaande is in onze gemeente, vragen, suggesties, zaken waar u mee zit, die u vreugde geven of die zorgen bij u oproepen, blijf er dan niet mee rond lopen, maar zoek contact met uw wijkouderling, predikant/vicevoorzitter. En uiteraard kunt u altijd bellen met de scriba 06-20207191 of mailen naar scribaat@pknmarknesse.nl.

Namens de kerkenraad, Irma Profijt-Doorlag, scriba



COLLEGE VAN DIAKENEN



Bedankt! Dorcas Voedselactie

Dorcas komt in actie voor mensen in nood die dagelijks gezond voedsel moeten missen. In het verleden werd in Nederland voedsel ingezameld en naar Oost-Europa/arme gebieden in de wereld gebracht. De laatste jaren zamelt Dorcas in Nederland geld in, om in bv. Oost-Europa bij lokale ondernemers voedsel te kopen voor mensen die het nodig hebben.

Op zaterdag 4 november hebben verschillende vrijwilligers uit 'De Bron' en onze gemeente in de Jumbo aandacht gevraagd voor het werk van Dorcas. Ze hebben flyers uitgedeeld, zodat op een eenvoudige manier geld naar Dorcas overgemaakt kan worden. We willen iedereen die hieraan een steentje heeft bijgedragen van harte bedanken!

Wilt u nog een bijdrage geven voor de Dorcas voedselactie dan kunt u dat doen door de volgende link te gebruiken: <https://dorcass.nl/acties/aly-rorije> (deze link is aangemaakt voor Aly Rorije van 'De bron', maar kan natuurlijk ook door onze gemeente gebruikt worden).

Heilig Avondmaal.

Op dinsdag 28 november om 15.30 uur wordt het Heilig Avondmaal gevierd in de Markehof.

Op zondag 3 december om 9.30 uur wordt in de eredienst het Heilig Avondmaal gevierd in de kerk.

Op zondag 19 november wordt uw bijdrage gevraagd voor: Kerk in Actie: hulp en perspectief voor mensen zonder papieren. Volgens schattingen leven in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten. Anderen zijn na een mislukte asielpcedure in Nederland gebleven omdat ze niet meer terug kunnen naar het land van herkomst. Mensen zonder papieren hebben geen rechten (bv. op een uitkering) en mogen niet werken. Onder hen zijn ook veel minderjarigen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven in Nederland die deze mensen helpen om hun plekje in de Nederland/de Wereld te vinden. U kunt uw bijdrage over maken via <https://donatie.protestantsekerk.nl>. U kiest dan voor: Kerk in Actie. Bij 'gebruik mijn bijdrage voor' kiest u: Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren.

Op zondag 26 november wordt uw bijdrage gevraagd voor: Protestantse Kerk: met zicht op het einde (Eeuwigheidszondag). Pastoraat is iemand op zo'n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerke, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn onmisbaar. Vandaag is het Eeuwigheidszondag. Daarom collecteren we voor pastoraat waarbij er aandacht is voor mensen voor wie de eindigheid van het leven een belangrijk thema is. U kunt uw bijdrage over maken via <https://donatie.protestantsekerk.nl>. U kiest dan voor: Protestantse Kerk. Bij 'gebruik mijn bijdrage voor' kiest u: Met het oog op het einde.

Met een hartelijke groet van de diaconie,
Aukje Bonthuis, Tiny Haringsma, Bas Hogenboom en Marjan Mol.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Nogmaals aandacht voor de Dankdagcollecte 2023
U kunt gift voor de Dankdagcollecte overmaken op rekeningnummer NL 23 RABO 0346 5265 15 t.n.v. de Protestantse Gemeente Marknesse
Ook is het mogelijk om via een betaalapp op uw mobiele telefoon uw gift over te maken via de hiernaast afgedrukte QR code.
Wij danken u hartelijk voor uw gift.

Betaling toezegging Kerkbalans 2023

We zijn blij met de ontvangsten voor de actie Kerkbalans die we tot nu toe hebben ontvangen.
Voor zover nog niet betaald, ontvangen we uw toezegging graag de komende tijd.

Collectemunten

Collectemunten kunt u afhalen bij de koster in zakjes van 50 of 100 stuks à € 1,00 per stuk.

Betaling op bankrekeningnr:

NL 23 RABO 0346 5265 15.

De stortingskosten van contante collecteopbrengsten zijn sterk gestegen. Daarom verzoeken wij u zoveel mogelijk gebruikt te maken van collectemunten.

Ook zijn bankoverschrijvingen voor collecten van harte welkom, graag met vermelding van het doel. Rekeningnummers:

Kerk: NL 23 RABO 0346 5265 15

Diaconie: NL 83 RABO 0346 5318 37

Scan de QR-code om te betalen voor
Dankdagcollecte 2023.
Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 14 oktober 2025.



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=v8GcEYOLQVSgM6ugVbvJLQ>

AGENDA PG Marknesse

15 november 17.30 uur	Samen eten
18 november 08.30 uur	Inzameling voor Hulp aan Hongarije
24 november 19.30 uur	Jeugdclub groep 7/8 en 1/2
27 november 10.00 uur	Bijbelstudiegroep
27 november 10.00 uur	Koffie met een oortje



WINTERWERKACTIVITEITEN

Koffie met een oortje, ontmoeten.



Gezellig samen koffiedrinken, elkaar ontmoeten op een laagdrempelige manier. Elke laatste maandagmorgen van de maand staan de deuren van de kerk open, voor een praatje, voor een bakje koffie of thee.

Maandag 27 november is er weer gezamenlijk koffiedrinken, u bent van harte welkom!

Om 10.00uur staat de koffie/thee klaar in de ontmoetingsruimte.

Kent u iemand waarvan u denkt die persoon is niet lid van onze kerk of helemaal niet kerkelijk en hij of zij zou het ook gezellig vinden neem hem of haar ook eens een keer mee.

Ook zij zijn van harte welkom!



Jeugdwerk 2023– 2024.

Het winterwerkseizoen zijn we begonnen met een gezellige startzaterdag waarin we als jeugdleiders samen met de jeugd een spel hebben gedaan en heerlijk hebben gekookt en gegeten. s-Avonds was er een cabaretvoorstelling van Ruurd Walinga waar ook veel gemeenteleden bij aanwezig waren. Mooi zo samen met elkaar.

De diverse jeugdclubs zijn inmiddels allemaal weer van start gegaan. We zijn al verschillende keren bij elkaar geweest waar de jeugd enthousiast aan deel heeft genomen.

Op vrijdagavond 3 november werd Annie van Benthem tijdens de vrijwilligersavond gehuldigd voor haar 50jarig jubileum als jeugdwerker. Zij kreeg een oorkonde, een lied, een boeket bloemen en een prachtige Rembrandtbijbel aangeboden. En zij gaat nog steeds door!

Alle jeugdwerkers.

OVERIG NIEUWS

VRIJWILLIGERSAVOND

Al 50 jaar jeugdwerk, daar blijf je jong bij.

Wie kent haar nu niet, ze is vaak onderweg op haar oma-fiets niet verlegen om een praatje en dat praatje gaat soms in het Venoois. Ze houdt veel van gebak en van een verkleedpartij kan ze ook genieten. Maar ze kan ook goed omgaan met kinderen. Haar naam is Annie van Benthem. Tijdens een vrijwilligersavond werden vrijwilligers bedankt voor hun inzet op welk gebied dan. Ook werd Annie van Benthem speciaal in de schijnwerpers gezet!! Dit vanwege haar vijftigjarig jeugdwerk en dat is ook niet niks en daar werd dan ook even bij stil gestaan. Maar voor deze feestelijke avond begon, was het wachten op een speciale gast deze avond; namelijk Dennis, de zoon van Annie van Benthem. Hij kwam even later binnen tot grote vreugde van Annie. Ze wist niet, dat ook hij deze bijzondere gelegenheid mee wilde maken. Na een toespraak van één van de ouderlingen werd Annie een groot cadeau overhandigd. En dan vraag je je af: wat zou er schuilgaan in die mooie cadeauverpakking. Nou, dat werd haar haarfijn uit de doeken gedaan. Er was ontdekt, dat het oude bijbeltje van Annie totaal versleten was, dus een nieuwe was in dit geval geen overbodige luxe!! En een nieuwe kwam er na het verwijderen van het cadeaupapier dan ook te voorschijn. Niet zomaar een bijbel, maar een prachtige Rembrandtbijbel met daarin niet alleen tekst, maar er stonden ook prachtige afbeeldingen in. Maar het bleef niet alleen bij deze prachtige bijbel; er werd haar ook een prachtige oorkonde overhandigd met de tekst 50 jaar liefdevol jeugdwerk en uiteraard werd ze ook nog even in de bloemetjes gezet! En als laatste werd ze nog toegezongen door alle aanwezige vrijwilligers met een lied, dat speciaal voor haar geschreven werd. De tekst "Onder de groene hemel in de blauwe zon."



Hij kwam even later binnen tot grote vreugde van Annie. Ze wist niet, dat ook hij deze bijzondere gelegenheid mee wilde maken. Na een toespraak van één van de ouderlingen werd Annie een groot cadeau overhandigd. En dan vraag je je af: wat zou er schuilgaan in die mooie cadeauverpakking. Nou, dat werd haar haarfijn uit de doeken gedaan. Er was ontdekt, dat het oude bijbeltje van Annie totaal versleten was, dus een nieuwe was in dit geval geen overbodige luxe!! En een nieuwe kwam er na het verwijderen van het cadeaupapier dan ook te voorschijn. Niet zomaar een bijbel, maar een prachtige Rembrandtbijbel met daarin niet alleen tekst, maar er stonden ook prachtige afbeeldingen in. Maar het bleef niet alleen bij deze prachtige bijbel; er werd haar ook een prachtige oorkonde overhandigd met de tekst 50 jaar liefdevol jeugdwerk en uiteraard werd ze ook nog even in de bloemetjes gezet! En als laatste werd ze nog toegezongen door alle aanwezige vrijwilligers met een lied, dat speciaal voor haar geschreven werd. De tekst "Onder de groene hemel in de blauwe zon."

Vijftig jaar geleden vertelde Annie, werd ik op 24-jarige leeftijd vanuit de kerk gevraagd om de jeugdkerk te begeleiden. Daar ben ik helemaal niet geschikt voor, dacht Annie bij zichzelf, maar

toch begon ze toen met ongeveer vijftig kinderen. Dat het niet altijd makkelijk ging, laat zich raden, maar ik heb er altijd en nu nog veel plezier in. We zijn niet altijd met geloof bezig, zo gaat Annie verder, maar ik mag ook graag knutselen met de kinderen. Maar ook het jaarlijkse clubkamp is een hoogtepunt en altijd beregezellig. Nu, anno 2023 heeft ze er nog steeds plezier in, maar ze geeft wel aan dat de jeugd in de loop van de tijd best wel veranderd is.

De avond werd voortgezet met een quiz en op de schermen kwamen de verschillende vragen tevoorschijn, die door de verschillende groepen op een goede manier moesten worden beantwoord en op een formulier moesten worden geschreven. Het viel niet mee, er waren best moeilijke vragen bij. Voor de winnaars lag een grote plak chocola klaar. Het gezelschap bleef nog een poosje gezellig bijeen, dit onder het genot van een hapje en drankje. Na afloop was er voor elke vrijwilliger een mooi presentje als blijk van waardering voor alle inzet.

LEZING

Gods verlossingsplan en de overgang naar een volgend tijdperk

U wordt hartelijk uitgenodigd voor een lezing over dit onderwerp

maandag 27 november om 20.00 uur

Nieuw Jeruzalemkerk, Corn. Dirkszplein 10 te Emmeloord.

Deze lezing wordt u aangeboden door de Commissie Lerende Gemeente van PG Emmeloord in de serie Samen op Verkenning. Spreker is de heer Roelof Tichelaar uit Hoogeveen.

Over zijn lezing schrijft hij het volgende:

Allerlei signalen wijzen erop dat de aarde een geestelijke overgangstijd nadert. Een overgang die onderdeel vormt van een goddelijk verlossingsplan. Wij leven nu in het tijdperk dat ingeleid werd door de verlossing die Christus bracht. Nu wil hij met ons de stap zetten naar het volgende tijdperk. Deze overgangstijd zal gepaard gaan met grote veranderingen en uitdagingen, maar zal uiteindelijk uitmonden in de geestelijke bevrijding van de aarde. Door middel van geïnspireerde boodschappen proberen God en Zijn engelenwereld ons door deze voorbereidende fase heen te leiden. Het is aan ons: laten we ons leiden door ons eigen ego of worden we ontvankelijk voor de leiding van God? Leven we vanuit onze spirituele identiteit of blijven we gevangen in de macht van het ego? In deze lezing wordt stilgestaan bij de wijze waarop wij ons hierop kunnen voorbereiden en hoe wij zelf hierin een rol kunnen spelen. De spreker geeft ons alvast de volgende boodschap mee: "De transformatie kan alleen plaatsvinden als de sfeer van de aarde zoveel Christusbewustzijn in zich draagt, dat de duisternis daaruit verdreven zal worden. En jullie zelf zijn degenen die dit bewustzijn in de aardse sfeer geboren mogen laten worden."

Stichting NOP-Klassiek presenteert

Deze nieuwe stichting in de Noordoostpolder nodigt u uit 15 december 19.00 uur Weihnachtsoratorium van J.S. Bach in de Nieuw Jeruzalemkerk te Emmeloord.

Tickets, data en informatie: www.nop-klassiek.nl

Contact: 06-41497089 (Tineke Haveman, Nagele)

**TOP 2000 dienst
In Marknesse**



Protestantse Gemeente te Marknesse

Bezoekadres : Sluis 3, 8316 AM Marknesse
Postadres : Postbus 21, 8316 ZG Marknesse
Nieuwsbrief : inenronddekerk@pknmarknesse.nl
Website : www.pknmarknesse.nl
Facebook : www.facebook.com/pknmarknesse

Contactgegevens

Predikant ds. J. Duijster predikant@pknmarknesse.nl 06 47549849
Pastoraal werker dhr. G. Doorn guusdoornsr@hotmail.com 06 14587457
Kerkenraad Scriba Irma Profijt scribaat@pknmarknesse.nl 06 20207191
Voor overige contactgegevens kijk op www.pknmarknesse.nl

Collectes, giften en bijdragen

De collectes en andere bijdragen kunt u overmaken op bankrekening:
IBAN NL23RABO 0346 5265 15 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Marknesse
IBAN NL83RABO 0346 5318 37 t.n.v. College van Diakenen Prot. Gem. Marknesse
Collectemunten zijn elke zondagmorgen te verkrijgen bij de dienstdoende koster.

Nieuwsbrief

Ook deze digitale nieuwsbrief ontvangen? Mail naar: kerkelijkbureau@pknmarknesse.nl
Redactie Nieuwsbrief: Ineke Bos, Feikje den Bakker, Wubby van der Horst en Irma Profijt.
Kopij inleveren: inenronddekerk@pknmarknesse.nl

Info beheerder

Vanaf 1 oktober 2023 is Karla Zachariasse de beheerder. Voor reserveringen van zalen en de kerk kunt u contact opnemen met de beheerder. Alle zaal- en kerkgebruik binnen de Protestantse Gemeente Marknesse dient gemeld en gereserveerd te worden bij de beheerder. De gebouwen zijn ook beschikbaar voor uitvaarten en activiteiten buiten de Protestantse Gemeente Marknesse. Karla Zachariasse Telefoon: 06 – 41716868 E-Mail: koster@pknmarknesse.nl

Ruimte om op te baren

Zaal 5 is multifunctioneel ingericht en kan dienen als vergaderruimte, oppasruimte, gespreksruimte voor pastoraat en werkruimte voor onze pastores. *Deze ruimte is ook geschikt als opbaarruimte.* Wilt u hier gebruik van maken of er meer van weten neem dan contact op met de beheerder 06 41716868 koster@pknmarknesse.nl (ook voor uitvaarten en reservering/huur zalen).

REAGEREN OP DEZE NIEUWSBRIEF? MAIL NAAR inenronddekerk@pknmarknesse.nl

Disclaimer. De informatie in dit e-mail bericht, inclusief bijlagen, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, gelieve u zich te onthouden van verspreiding van deze e-mail. Indien deze e-mail per vergissing naar u is verzonden, verzoeken wij u contact met ons op te nemen en deze e-mail te vernietigen. Mail dan naar scribaat@pknmarknesse.nl

Aan- of afmelden van deze nieuwsbrief kan via kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pknmarknesse.nl.