



NIEUWSBRIEF



IN EN ROND DE KERK Nr. 3 – 1 november 2023

Inleveren data kopij: 13 november en 27 november uiterlijk 17.00 uur.
inenronddekerk@pknmarknesse.nl

PASTORAAT **-Overlijden-**



-Bericht van overlijden-

Op 19 oktober overleed *Christoffel Prins*. Chris woonde aan de Ettelandseweg op nr. 22a. De crematieplechtigheid heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden. Chris werd 61 jaar. Wij leggen een steen met zijn naam in de gedachtenishoek en schrijven zijn naam in het gedachtenisboek.

-In Memoriam-

Wicher Bos

Op 14 oktober overleed Wicher Bos. Hij woonde samen met zijn vrouw Popkje aan de Remise 14. Wicher werd geboren op 16 juni 1949 te Blokzijl en groeide op in een gezin van 6 kinderen. Omdat hij liever werkte dan naar school ging, was hij vaak te vinden op een boerderij. Toch ging hij na het voortgezet onderwijs naar de MTS en werd uitvoerder in de bouw, met name op het gebied van elektra. Van zijn kennis en kunde genieten de burens van de Remise nu nog elk jaar als de kerstverlichting weer opgehangen wordt.

Wicher trouwde in 1976 met Popkje Haarsma. Samen kregen ze twee kinderen, Imca en John. Uit hun beider huwelijk met respectievelijk Karel en Jolanda werden vier kleinkinderen geboren. Tristan en Quinten en Dean en Antoinet. Wicher was dol op hen en niets was hem te gek. Naast een zorgzame vader met wie alles bespreekbaar was, was hij een betrokken grootvader met de goedgeefse neigingen van Sinterklaas en de kerstman.

Wicher was een gelovig mens. Dat was hij in alle eenvoud. Eenvoud tekende overigens zijn hele leven. Gewoon doen was voor hem genoeg. In die eenvoud was ook zijn geloof geworteld. Gewoon-zijn en doen was de vruchtbare grond waarin bij hem ook zijn geloof gedijde. Een getuigenis daarvan vinden we terug op de kaart die ons bericht van zijn overlijden. In het goede stond altijd Gods liefde om hem heen. In de donkere dagen wist hij zich door Hem gehoord en was het Zijn hand die hem vasthield.

De donkerste dagen kwamen toen hij te horen kreeg dat hij ongeneeslijk ziek was. Het maakte hem bang. Niet zozeer voor de dood, als wel voor de consequentie daarvan. Als hij er niet meer was, zou het dan met Popkje wel goed komen? En met zijn gezin? Uiteindelijk vond hij rust en kon hij hen in vrede loslaten. Want de woorden die gesproken werden toen hij en Popkje trouwden waren betrouwbaar. Het is de God van Jakob die tot hulp is. Die niet loslaat wat zijn hand begon te doen.

Met die woorden hebben we afscheid van hem genomen. In het geloof dat die God van Jakob ook de God is die weduwen en wezen troostend nabij is. Wicher Bos werd 74 jaar.

Anne Fennema-Struiksma

Anne is geboren op 28 maart 1935 te Ferwert als zevende kind, in een gezin van negen kinderen. Haar jeugd stond in het teken van veel armoede en ziekte. Zo overleed haar zus Dirkje op haar 17e aan difterie en haar moeder op haar 44ste aan tbc. Zelf kreeg ze ook tbc op 6-jarige leeftijd. Ze ging net als haar moeder naar het sanatorium in Appelscha, zij naar het meisjespaviljoen en haar moeder naar het vrouwenpaviljoen waar zij in 1941 overleed. Haar vader bleef achter met 8 kinderen, dit was een zware tijd. Toen ze 10 jaar was mocht ze weer naar huis, maar moest ze nog 1 jaar lang in een tbc-tentje buiten slapen. Dit heeft ze heel erg gevonden en hier is ze heel bang geweest. Op 11-jarige leeftijd kon ze pas naar school, omdat de meisjes in Appelscha geen onderwijs kregen. Hierdoor heeft ze maar kort onderwijs gevolgd en dat heeft op haar verdere leven invloed gehad. Ze voelde zich lang minderwaardig en onzeker. Na haar schoolperiode, ze was 15, ging ze werken in de huishouding. In 1958 leerde ze haar toekomstige man Sape kennen met welke ze in 1961 trouwde. Sape kreeg werk bij Wouda's timmerbedrijf en ook een huis werd geregeld in Workum. In 1962 werd dochter Aly geboren.

In 1993 is het gezin naar Marknesse verhuisd. Op de Kampweg heeft Anne uiteindelijk 30 jaar gewoond waarvan 27 jaar samen met Sape. Hier was het fijn wonen met lieve burens. Na het overlijden van Sape is ze later gaan wonen op de Markezijde. Ze heeft daar nog met veel plezier gewoond. Afgelopen zomer kreeg ze de diagnose ernstig hartfalen, dit was best schrikken omdat ze altijd erg fit en zelfstandig was. Ze bleef helder en is de nacht van 15 op 16 oktober rustig ingeslapen.

'Ga maar, en laat los, je leven hier op aarde is voltooid, je hebt gegeven wat je van binnenuit te geven had. Je mag in vrede het nieuwe leven beginnen, uitgesproken in Openbaring 21. De dankdienst voor haar leven is gehouden op zaterdag 21 oktober vanuit de PKN kerk alhier waarna de familie mevr. Fennema naar het crematorium heeft begeleid.

-Zieken(t)huis-

Karel van der Sijde, verblijft momenteel in Leeuwarden in het ziekenhuis.

Het adres is: MCL Afd J kamer11
Henri Dunantweg 2
8934AD Leeuwarden

Namens het team pastoraat, Johan Duijster – vdm

EREDIENSTEN

5-nov	09.30 uur	collecte "deur"collecte koster gastheer / gastvrouw ouderling van dienst	LEV-dienst : 1e Dorcas; 2e kerk : onderhoud gebouwen : Fam. Profijt : Mw. J. de Lange-van Butselaar : E. Nikkels
12-nov	09.30 uur	Ds. R. Visser collecte "deur"collecte organist koster gastheer / gastvrouw ouderling van dienst	: 1e diaconie; 2e kerk : onderhoud gebouwen : H. Haasjes : Fam. van 't Zet : Fam. Haagsma : Mw. G. Jensma
19-nov	09.30 uur	Ds. J. Duijster collecte "deur"collecte organist koster gastheer / gastvrouw ouderling van dienst	Afscheid en Bevestiging Ambtsdragers : 1e Kerk in Actie; 2e kerk : onderhoud gebouwen : Mw. C. v. d. Berg : Fam. Sterk : Mw. H. Korteweg : Mw. I. Profijt

LEV dienst zondag 5 november 2023

Zondag 5 november is er een LEV dienst in de PKN kerk in Marknesse met het thema "Code rood."

In deze dienst wordt medewerking verleend door de jongerenband "Dedicated to God" uit Emmeloord.

Deze band deelt graag het geloof door het spelen en zingen van Gods woord.

De dienst is bedoeld voor jong en oud en begint om 9:30 uur.

Tijdens de dienst in de kerk is er voor de kinderen een leuke knutselactiviteit.

De dienst is ook online mee te beleven via "Kerkdienst gemist."

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/966-PKN-Marknesse>

Iedereen is van harte welkom!



BIJ DE ZONDAGEN

EREDIENSTEN

Bij de tijd - 31 oktober, Reformatiedag

We gedenken met dankbaarheid de geboorte van het protestantisme. Luther nam het met 95 stellingen op tegen de bedorven gemaakte verkondiging van Gods genade. Genade als handelswaar. Echter, die is niet te koop, niet met geld en goede daden, maar is er in en door Jezus Christus. Tot in het diepst van ons geloof en onze geloofsworsteling blijft die verkondiging Verkondiging met een hoofdletter, omdat het Woord van God is.

Een oude katholieke traditie

In de katholieke kerk wordt jaarlijks op 1 november Allerheiligen gevierd. Op die dag worden alle heiligen herdacht. Wie de Hebreeënbrief leest, zal ontdekken dat dit niet typisch iets van en voor de Roomsen is. Een dag later is het Allerzielen en komt men samen om alle overledenen te herdenken. Allerheiligen was oorspronkelijk een dag waarop alle martelaren van de kerk werden herdacht. Het feest wordt al sinds de vierde of vijfde eeuw gevierd. Aanvankelijk vond het feest jaarlijks plaats op 13 mei. In 844 verving paus Gregorius IV die datum door 1 november, volgens de regel van Benedictus de begindag van de winterperiode. Binnen de katholieke kerk is Allerheiligen een zogeheten hoogfeest. Beide daten dus uit een tijd waarin totaal geen sprake was van een protestantse kerk.

Dankdag voor Gewas en Arbeid

Dit jaar noemen we 1 november in één adem met Allerheiligen ook de Dankdag voor Gewas en Arbeid. Ooit is in onze gemeente afgesproken om op de eerstvolgende zondag na de eerste woensdag van november hier tijd en aandacht voor te maken. Dat is al een aantal jaren om verschillende redenen niet gelukt. Ook dit jaar zal dat niet passen. Maar het heeft onze (vanuit de kerkenraad) oprechte aandacht. We gaan zoeken naar een manier om Bid- en Dankdag voor Gewas en Arbeid met een viering tot hun recht te laten komen.

-Vooruitblik-

Zondag 5 november, 22ste zondag na Trinitatis

De eredienst draagt het label LEV-dienst. Dat is geen mindere of meerdere eredienst dan de reguliere diensten. Maar we eren God anders gestemd. Beter, anders getoonzet. Ik hoop als kerkganger aanwezig te zijn en kijk er naar uit. Bij voorbaat dank ik de LEV-dienstcommissie voor het vele werk dat er (telkens, maar ook nu) ingestoken is en wordt.

Zondag 12 november, de eerste van de drie Voleindingszondagen

Het is één dag na Sint Maarten. Het verlangen groeit naar de morgen. Misschien wel een reden om de klok weer terug te draaien. Omdat we het licht langer willen zien misschien? In de kerkelijke traditie wordt rond deze tijd vaak aandacht besteed aan woorden uit de Openbaring van Johannes, die in feite de Openbaring van Jezus Christus is en van de komst van Gods rijk. Want de vraag groeit in deze tijd - juist in deze tijd - met de dag: 'Hoe lang nog? Heer, hoe lang nog?' Daarom begon ik met de verwijzing naar Sint Maarten. Gods Rijk op aarde begint met het delen met anderen. Met goed te doen, omdat we het fijn vinden dat anderen naar ons ook goed doen. Een gescheurde en gedeelde jas. Het is wonderlijk genoeg een teken van heling. Doen wij evenzo.

Hartelijk welkom in de diensten.

Johan Duijster - vdm

DE BLOEMEN



De bloemen van zondag 5 november gaan naar Dhr A de Visser, Warande 61

De bloemen van zondag 12 november gaan naar Fam Marijs, Leemringweg 15/2

VAN DE KERKENRAAD

Vrijwilligersavond 3 november!

Voor alle gemeenteleden! U en jij komt toch ook?!

Op vrijdagavond 3 november 2023 is er een vrijwilligersavond, voor eenieder, die op welke wijze dan ook, in het groot of klein, zichtbaar of niet zichtbaar, vrijwilliger was, is of zich vrijwilliger voelt in onze gemeente. Op deze manier wil de kerkenraad alle vrijwilligers bedanken voor al het onmisbare vrijwilligerswerk dat wordt gedaan in onze gemeente. Inloop tussen 19.00 uur en 19.30 uur voor koffie/thee. Er is tijd voor gezelligheid, ontmoeting en verbinding, we spelen een quiz en we sluiten af met een hapje en een drankje en sluiten uiterlijk 22.00 uur af. Daarnaast is er nog een kleine verrassing voor iedereen.



VAN HARTE WELKOM.

Kerkenraadsvergadering 19 oktober 2023

Op 19 oktober kwam de kerkenraad weer bijeen voor een vergadering. In deze vergadering is het startweekend geëvalueerd, hebben we de begrotingen besproken en hebben we kort stilgestaan bij de dienstenroosters van 2024 en 2025. De kerkenraad heeft besloten dat Ds. J. Duijster jaarlijks ongeveer 26 keer voor zal gaan in een eredienst.

Ook is er gesproken over de dienst op 26 november, Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar, en de uitnodigingen voor deze dienst, die verstuurd gaan worden naar de families van wie een dierbare is overleden.

Helaas is er geen nieuws te melden t.a.v. de vacatures in de kerkenraad.

Klaas de Lange en Colinda Dam - de Lange zullen op 19 november worden bevestigd in hun ambt van ouderling. Henk Doevendans zal dan bevestigd worden als diaken-taakdrager. We nemen in deze dienst afscheid als ambtsdragers van Aukje Bonthuis, diaken en Bertus Stormink, ouderling-kerkrentmeester.

Het avondmaal van 19 november 2023 is verplaatst naar 3 december 2023.

De volgende kerkenraadsvergadering is op 30 november 2023.

Begroting 2024 Kerk en Diaconie

De begroting 2024 wordt is door de Kerkenraad voorlopig vastgesteld.

Deze ligt ter inzage via onze website: → <https://pknmarknesse.nl/begroting-2024/>.

U dient hiervoor in te loggen. Voor wie de begrotingen op papier wil inzien kan contact opnemen met Bertus Stormink, tel. 06 – 83704643.

Reacties op de begroting kunnen t/m maandag 20 november worden toegestuurd aan de scriba → scribaat@pknmarknesse.nl.

In de Kerkenraadsvergadering van 30 november wordt de begroting definitief vastgesteld.

Tot slot

Heeft u, ten aanzien van alles wat er gaande is in onze gemeente, vragen, suggesties, zaken waar u mee zit, die u vreugde geven of die zorgen bij u oproepen, blijf er dan niet mee rond lopen, maar zoek contact met uw wijkouderling, predikant/vicevoorzitter. En uiteraard kunt u altijd bellen met de scriba 06-20207191 of mailen naar scribaat@pknmarknesse.nl.

Namens de kerkenraad, Irma Profijt-Doorlag, scriba

COLLEGE VAN DIAKENEN



Samen lukt 't

Een SchuldHulpMaatje
helpt bij financiële zorgen

OPROEP, OPROEP

Leden voor een werkgroep in de gemeente NOP die een SchuldHulpMaatje project wil starten. Veel mensen hebben schulden, zien door alle officiële formulieren, regelingen, facturen etc. etc. niet meer hoe ze hieruit moeten komen. Denkt u maar aan de toeslagenaffaire. Niemand wil schulden. Soms overkomt het je toch.

SchuldHulpMaatje wil helpen bij het voorkomen van schulden en mensen helpen weer uit de schulden te komen. Zij werken vanuit een christelijke achtergrond, samen lukt 't.

SchuldHulpMaatje leidt vrijwilligers op, die naast de mensen staan met raad en daad. Zij horen de verhalen aan, geven tips, proberen met iedereen zover te komen, dat de schulden op een goede betaald worden, helpen bij het invullen van formulieren, verwijzen eventueel door naar professionele hulpverleners etc. etc. Kortom zij willen een HulpMaatje zijn.

SchuldHulpMaatje heeft al projecten in vele gemeentes in Nederland. Ze willen ook graag een project opstarten in de gemeente Noordoostpolder.

Alle kerken in de NOP zijn door SchuldHulpMaatje benaderd of zij leden hebben die deel willen nemen in een werkgroep om een SchuldHulpMaatje project van de grond te krijgen. Omdat SchuldHulpMaatje projecten al in veel gemeentes lopen, is de kennis voor het opstarten van een project bij de organisatie aanwezig. Maar het draagvlak en de mensen voor in de werkgroep moeten wel uit de gemeente komen.

De oproep van de kerkenraad is nu, wie zou vanuit onze gemeente in deze werkgroep deel willen nemen!!

U kunt zich opgeven bij één van de diakenen (of één van de andere kerkenraadsleden), Aukje Bonthuis, Tiny Haringsma, Bas Hogenboom en Marjan Mol.

Voor meer informatie zie ook: www.schuldhulpmaatje.nl



Dorcas Voedselactie

Dorcas komt in actie voor mensen in nood die dagelijks gezond voedsel moeten missen. Wereldwijd, voor nu en voor een gezonde toekomst. zie aub ook: [Doneer voor voedsel met de Dorcas Voedselactie | Dorcas](#)

Ook dit najaar wordt er weer een Dorcas voedselactie gehouden,

- Afgelopen zondag lagen er bij de ingang van kerk kaarten met daarop een QR-code. Deze code kunt in scannen of in vullen voor een eenmalige machtiging voor het overmaken van een gift.,
- Op zaterdag 4 november worden er kaarten (flyers) met daarop een QR-code, voor overmaken van een gift, uitgedeeld aan het winkelend publiek in de Jumbo supermarkt in Marknesse.
- Op zondag 5 november is de opbrengst van de collecte voor de Dorcas voedselactie. Voor alle acties vraagt de diaconie uw steun.

Voor zaterdag 4 november zoeken we nog vrijwilligers die een aantal uren bij de ingang van de Jumbo supermarkt willen staan om kaarten uit te delen.

Opgeven hiervoor kan bij Bas Hogenboom. bashogenboom@home.nl of tel. 06 5115 5838, (ook met Whatsapp)

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Dankdagcollecte 2023

Voor de dankdagcollecte is het mogelijk gebruik te maken van de afgedrukte QR code. Van deze manier om geld over te maken via de mobiele telefoon wordt steeds meer gebruik gemaakt. Voor ons reden om voor de dankdagcollecte ook deze mogelijkheid te bieden. Voorlopig blijft het een uitzondering, naast de gebruikelijke collectes en overboekingen via de bank.

Scan de QR-code om te betalen voor Dankdagcollecte 2023.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 14 oktober 2025.



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=v8GcEYOLQV5gM6ugVbvJLQ>

Collectemunten

Collectemunten kunt u afhalen bij de koster in zakjes van 50 of 100 stuks à € 1,00 per stuk.

Betaling op bankrekeningnr:

NL 23 RABO 0346 5265 15.

De stortingskosten van contante collecteopbrengsten zijn sterk gestegen. Daarom verzoeken wij u zoveel mogelijk gebruikt te maken van collectemunten.

Ook zijn bankoverschrijvingen voor collecten van harte welkom, graag met vermelding van het doel.

Rekeningnummers:

Kerk: NL 23 RABO 0346 5265 15

Diaconie: NL 83 RABO 0346 5318 37

AGENDA PG Marknesse

1 november	17.30 uur	Samen eten
2 november	19.30 uur	Gemeente Groei Groep
3 november	19.00 uur	Vrijwilligersavond
5 november	09.30 uur	LEV-dienst
10 november	19.30 uur	Jeugdclub groep 7/8 en 1/2
13 november	10.00 uur	Bijbelstudiegroep
14 november	15.00 uur	Jeugdclub groep 6
18 november	08.30 uur	Inzameling voor Hulp aan Hongarije



Geluidsinstallatie en ringleiding

Vorige week is Schaaap Sound geweest om de geluidsinstallatie in de kerkzaal optimaal in te stellen.

Tevens is de ringleiding (voor mensen met gehoorapparaat) gecontroleerd.

Alleen 2 rijen stoelen (staan nu ook geen stoelen meer) direct onder het kruis hebben voor de gehoortoestellen geen goed bereik.

Op alle andere plaatsen in de kerkzaal en in de ontmoetingsruimte is de ringleiding optimaal.

Mocht u geen goede ontvangst hebben via u gehoortoestel dan is het aan te bevelen om naar de audicien te gaan voor een betere afstelling.

Mochten er nog vragen en of opmerkingen zijn dan hoor ik het graag.



Met vriendelijke groet, Bert Jan Profijt

WINTERWERKACTIVITEITEN

Gemeentegroeigroep

De Gemeentegroeigroep start op donderdag 2 november om 19.30 uur. Daarna proberen we maandelijks bijeen te komen. Welke dag van de week bepalen we nog in onderling overleg. We praten over geloven, lezen uit de bijbel en daarmee groeit ons geloof en groeien we ook naar elkaar toe. Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers. Heb je vragen, of wil je je opgeven? Dat kan bij Engelbert Nikkels. Email: engelbertnikkels@gmail.com of 06-15014505

OVERIG NIEUWS

Zingend naar de zondag

Omdat er na de zangavond in mei zulke fijne en positieve reacties waren, wordt er op zaterdag 11 november 19.30 uur. weer een zangavond gehouden in de Ontmoetingskerk te Creil.

U mag zelf uw lied aanvragen. Medewerking wordt verleend door de bekende organist Ronald Knol, die met zijn fabuleuze orgelspel de mensen weet te raken, Corina Bossenbroek (panfluit) bekend van Nederland Zingt en Johan Petersen (zang) en nog een verrassing. De leiding van deze avond is in handen van Jan de Boer. Zingen maakt blij. Iedereen is van harte welkom, komt u ook? Er is een collecte voor de onkosten. Na afloop staat er een kopje koffie voor u klaar.

Stichting NOP-Klassiek presenteert

Deze nieuwe stichting in de Noordoostpolder nodigt u uit 15 december 19.00 uur Weihnachtsoratorium van J.S. Bach in de Nieuw Jeruzalemkerk te Emmeloord.

Tickets, data en informatie: www.nop-klassiek.nl

Contact: 06-41497089 (Tineke Haveman, Nagele)



Protestantse Gemeente te Marknesse

Bezoekadres : Sluis 3, 8316 AM Marknesse
Postadres : Postbus 21, 8316 ZG Marknesse
Nieuwsbrief : inenronddekerk@pknmarknesse.nl
Website : www.pknmarknesse.nl
Facebook : www.facebook.com/pknmarknesse

Contactgegevens

Predikant ds. J. Duijster predikant@pknmarknesse.nl 06 47549849
Pastoraal werker dhr. G. Doorn guusdoornsr@hotmail.com 06 14587457
Kerkenraad Scriba Irma Profijt scribaat@pknmarknesse.nl 06 20207191
Voor overige contactgegevens kijk op www.pknmarknesse.nl

Collectes, giften en bijdragen

De collectes en andere bijdragen kunt u overmaken op bankrekening:
IBAN NL23RABO 0346 5265 15 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Marknesse
IBAN NL83RABO 0346 5318 37 t.n.v. College van Diakenen Prot. Gem. Marknesse
Collectemunten zijn elke zondagmorgen te verkrijgen bij de dienstdoende koster.

Nieuwsbrief

Ook deze digitale nieuwsbrief ontvangen? Mail naar: kerkelijkbureau@pknmarknesse.nl
Redactie Nieuwsbrief: Ineke Bos, Feikje den Bakker, Wubby van der Horst en Irma Profijt.
Kopij inleveren: inenronddekerk@pknmarknesse.nl

Info beheerder

Vanaf 1 oktober 2023 is Karla Zachariasse de beheerder. Voor reserveringen van zalen en de kerk kunt u contact opnemen met de beheerder. Alle zaal- en kerkgebruik binnen de Protestantse Gemeente Marknesse dient gemeld en gereserveerd te worden bij de beheerder. De gebouwen zijn ook beschikbaar voor uitvaarten en activiteiten buiten de Protestantse Gemeente Marknesse. Karla Zachariasse Telefoon: 06 – 41716868 E-Mail: koster@pknmarknesse.nl

Ruimte om op te baren

Zaal 5 is multifunctioneel ingericht en kan dienen als vergaderruimte, oppasruimte, gespreksruimte voor pastoraat en werkruimte voor onze pastores. *Deze ruimte is ook geschikt als opbaarruimte.* Wilt u hier gebruik van maken of er meer van weten neem dan contact op met de beheerder 06 41716868 koster@pknmarknesse.nl (ook voor uitvaarten en reservering/huur zalen).

REAGEREN OP DEZE NIEUWSBRIEF? MAIL NAAR inenronddekerk@pknmarknesse.nl

Disclaimer. De informatie in dit e-mail bericht, inclusief bijlagen, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, gelieve u zich te onthouden van verspreiding van deze e-mail. Indien deze e-mail per vergissing naar u is verzonden, verzoeken wij u contact met ons op te nemen en deze e-mail te vernietigen. Mail dan naar scribaat@pknmarknesse.nl

Aan- of afmelden van deze nieuwsbrief kan via kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pknmarknesse.nl.