



ZONDAGSBRIEF d.d. 22 mei 2022

EREDIENST Zondag 22 mei 2022

Voorganger : Mw. Drs. K. Schoonveld
Aanvang : 09.30 uur
Collecten : Diaconie / Kerk / Onderhoud gebouwen
Koster : Fam. Sterk
Organist: : H. Haasjes

EREDIENST Donderdag 26 mei 2022 Hemelvaartsdag

Voorganger : Ds. J. Duijster
Aanvang : 09.30 uur
Collecten : Diaconie / Kerk / Onderhoud gebouwen
Koster : Fam. Doevendans
Organist: : A. Kroeze

De bloemen gaan met een hartelijke en bemoedigende groet op 22 mei naar dhr. I Korteweg, Voorsterweg 18 en op 26 mei naar Mw. H. Top-Lukkien, Boszoom 16.

Liederen en lezingen in de dienst van 22 mei:

lied 655:1, 2, 5; lied 23b: 1,2,5; lied; 760: 1,2,4; lied 653: 1,3; lied 903: 1,4,6; lied 425.
Deuteronomium 5:6-2; Genesis 1:26 t/m 2:3 NBV21; Johannes 4:1-19 NBV21

Liederen en lezingen in de dienst van 26 mei Hemelvaartsdag:

HH 591: 'Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam'; Psalm 47 vs. 2 en Psalm 99 vs. 1; Kinderlied; Lied 661; HH 590: 'Heer, God, U loven wij'; Psalm 150:1 en Lied 150a.
Handelingen 1: 6-14; 2 Korintiërs 12, 1-11.

Bij de eredienst op Hemelvaartsdag

Hoe dichtbij is de hemel? Je hoort wel eens zeggen als iemand ergens buitengewoon van geniet: het is voor mij een stukje hemel op aarde. We begrijpen dan wel wat er bedoeld wordt. Het raakt aan het volmaakte, aan het meest uitgelezen moment of de meest uitgelezen plek in het leven. Iets wat inderdaad 'buiten gewoon' is. Maar als het om de hemel gaat, denken we toch meestal aan 'ergens', we weten niet waar, ver weg. Als het om de hemel gaat spelen sluiers een rol. Sluiers die als wolken ons het zicht op de hemel benemen. Er is iets/ Iets, maar het is onbereikbaar ver weg. We staan er bij stil in de eredienst. Want Hemelvaart blijkt - misschien wel vanwege dat onbereikbare, onvoorstelbare, onzichtbare - één van de meest lastige christelijke feesten. En misschien ontdekken we dan: *de hemel is dichterbij de aarde dan we denken*. Dat is dan ook het thema.

Dankbaarheid

Vorige week lag ik plotseling in het ziekenhuis. Inmiddels mag ik thuis zijn. Ik heb in de bedenktijd die ik kreeg ontdekt, dat ik ook de tijd moet nemen om te herstellen. Maar eerst neem ik nu *bedanktijd!* Ik wil u/ jou bedanken voor uw/ jouw betrokkenheid. Voor de hartelijke berichten, de kaarten, de telefoontjes, de gebeden. Ze vormen al de helft van herstel. De andere helft zal moeten gebeuren met medicijnen. Maar ook met een stap terug doen. Voorlopig betekent dit, dat ik in de diensten voorga, voor zover ik ingeroosterd sta. Meer werkzaamheden neem ik niet op mij. Over enkele weken hoop ik in overleg met de kerkenraad te kijken naar hoe het gaat. En wellicht zal ik dan (hoop ik) weer iets erbij kunnen nemen. Wat pastoraat betreft kunt u terecht bij één van de ouderlingen of via de voorzitter. Maar laten we ook bedenken, pastoraat begint eerst bij ons zelf. Voor crisispastoraat kunnen we uiteraard opschalen naar de ouderlingen. En laten we zuinig zijn op Marijke de Vries. Zij doet wat ze kan binnen de werktijd die zij heeft. We denken aan elkaar in onze gebeden.

Trouwen

Op woensdag 25 mei hopen Onno Stallinga en Gerdien van der Ent in het huwelijk te treden. Om 14 uur trouwen zij in het gemeentehuis van Emmeloord. De kerkelijke bevestiging en inzegening is om 15.30 uur in de Protestantse Gemeente Marknesse. In deze feestelijke dienst hoop ik zelf voor te gaan. Bij voorbaat wensen we Onno en Gerdien en hun kinderen en families een feestelijke dag. Dat hun liefde voor elkaar een spiegel van de liefde van God voor onze wereld mag zijn.

Johan Duijster - vdm

Pastoraat

Bij de heer I. Kortweg, Voorsterweg 18, is helaas uitgezaaide kanker in darmen en longen geconstateerd. De komende tijd reist hij dagelijks op werkdagen naar Leeuwarden voor bestralingen en krijgt chemo in tablet vorm. Een heftige tijd voor hem en zijn vrouw Marijke. We wensen hun Gods nabijheid en ontferming toe.

Voedselbankactie

Graag willen we vanmorgen spullen inzamelen voor de voedselbank. In de afgelopen periode kon dit niet, maar we willen nu weer van start gaan. Wilt u deze spullen zondagmorgen meenemen naar de kerk. De spullen die u mee kunt nemen zijn: houdbare en gezonde voedingsproducten (bv. blikken /potten groente, soep, pasta, jam, koffie, thee, frisdranken etc.), verzorgingsproducten (bv. shampoo, zeep, bodylotion, handcrème etc.) of schoonmaakartikelen (allesreiniger, wc-reiniger, afwasmiddel etc.).

Collecteren

De collectes worden weer in de dienst houden. Na de dank- en voorbede vinden de 1^e en 2^e collecte plaats, door middel van het doorgeven van de collectezakken. Zoals we het gewend waren. De 3^e collecte vindt plaats bij de uitgang.

Collectes

De collectes kunt u overmaken op bankrekening:

Diaconie: IBAN NL83RABO 0346 5318 37 t.n.v. College van Diakenen Prot. Gem. Marknesse

Kerk : IBAN NL23RABO 0346 5265 15 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Marknesse

Examens

Voor iedereen die bezig is met de schoolexamens veel succes! Mocht u iemand kennen die examen doet, vragen we dit te melden bij Erik Bos, Laagzijde 31, tel. 201240, zodat we namens de gemeente een bloemetje kunnen bezorgen.

Agenda voor deze week:

- **Bidstond**

Dinsdag 24 mei is er tijd voor gebed in de consistorie van 19.00 – 19.45 uur Van harte welkom!

- **"Koffie met een oortje"**

Gezellig samen koffiedrinken, elkaar ontmoeten op een laagdrempelige manier.

Maandagmorgen 30 mei om 10.00 uur staat de koffie/thee klaar in de ontmoetingsruimte.

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn, aanmelden is niet nodig.

Kopij voor de volgende "**Muurkrant**" kan tot vrijdag 3 juli 2022 aangeleverd worden.

Via email: muurkrant@pknmarknesse.nl of inleveren bij **Irma Profijt-Doorlag, De Oosthoek 15.**

Kopij voor de volgende "**in en rond de kerk**" kan tot a.s. vrijdag 17.00 u. aangeleverd worden.

Via email: zondagsbrief@pknmarknesse.nl website: www.pknmarknesse.nl