

ZONDAGSBRIEF 23 Januari 2022



EREDIENST

Aanvang : 9.30 uur
Voorganger : Marijke de Vries
Ouderling : Wieke Buis

Collecten : 1^e diaconie 2^e kerk in van voor dorp;
3^e onderhoud gebouwen
Koster : Fam. Profijt

De bloemen gaan met een hartelijke en bemoedigende groet naar Fam. De Visser, Warande 61

Liederen: Lied "Wees stil voor het aangezicht van God"; Lied "Vreugde van mijn hart";
Lied "Zomaar te gaan met een stok in je hand"; Lied: "Lead me"; Slotlied: Opw. 797

Lezingen: Bijbeltekst Gen 12: 1-9a; Johannes 14:11-14
Thema: "Om wie draait het eigenlijk?!"

Alle liederen worden weergegeven via de schermen in de kerk.

U kunt op deze manier (zowel in de kerk als via de online diensten) de tekst van de liederen volgen

Vertaling "Lead me"

Heer, ik ben klaar met proberen alles in de hand
te nemen.
Nooit geweten, maar nu denk ik dat ik het begrijp
In mijn eentje wil ik het in zwart en wit
Op mijn knieën staan de zaken in een "ander licht"

Leid me langs het pad
Leid me langs de kronkelende weg
Ik wil vertrouwen om het waarom niet te hoeven
weten Als U me meeneemt naar "het waar"
Leid me langs het pad
Leid me langs de kronkelende weg
Ik weet niet wat er om de hoek is Heer,
Maar ik weet dat U er bent
Heer, ik vraag me af wat er in de storm ligt

Het is aan U, U hebt me nooit in de steek gelaten
"Bubbels barsten" als ik aan het roer ben
Maar wanneer U de eerste bent, hoef ik niet te
twijfelen

Leid me langs het pad
Leid me langs de kronkelende weg
Ik wil vertrouwen om het waarom niet te hoeven
weten
Als U me meeneemt naar "het waar"
Leid me langs het pad
Leid me langs de kronkelende weg
Ik weet niet wat er om de hoek is Heer,
Maar ik weet dat U er bent
Hulpeloos alleen, gezegend is het kind
Mijn zienswijze wijst naar U, laat me zien door U
ogen

Leid me langs het pad
Leid me langs de kronkelende weg
Ik wil vertrouwen om het waarom niet te hoeven
weten
Als U me meeneemt naar het waar?
Leid me langs het pad
Leid me langs de kronkelende weg
Ik weet niet wat er om de hoek is Heer,
Maar ik weet dat U er zult zijn.

Overige mededelingen:

Kerkbezoek weer beperkt mogelijk vanaf zondag 23 januari

We zijn blij dat we u weer kunnen ontvangen bij kerkdiensten. Door alle nog geldende maatregelen is er plaats voor ongeveer 50 personen. Vooraf aanmelden is niet nodig. Wel houden we ons aan de standaard regels: 1.5 meter afstand houden en het dragen van een mondkapje als we ons verplaatsen.

Uiteraard zijn de dienst ook online te volgen. Na de dienst is er geen koffiedrinken.

Met een hartelijke groet,
Onno Stallinga, scribea
Protestantse Gemeente Marknesse

Bij de zondag

Zondag 23 januari is de 3de zondag na het Epifanie (het verschijningsfeest van Jezus). Deze Epifanie-zondagen markeren de liturgische tijd van Kerst naar de lijdenstijd. Op onze jaarlijkse liturgische kalender is dat maar een korte tijd. In werkelijkheid zou je kunnen zeggen dat het verschijnen van Jezus vooral samenvalt met zijn optreden. Zijn doel was het verkondigen van het Koninkrijk van God. Daar hangt als zijn doen en laten mee samen.

Rondom de eredienst

Een beetje feest. Zo voelt het wat mij betreft als de kerkdeuren weer opengaan u en jou te ontvangen. Afgelopen weken moesten de voorgangers opnieuw voorgaan in een leeg kerkgebouw. Ik merk het bij mijn collega-voorgangers en bij mijzelf, dat we er een beetje op leeg beginnen te lopen. Het gaat ten koste van enthousiasme. En dat is niet goed. Want de gemeente leeft juist van en bij enthousiasme. In het Grieks betekent het eigenlijk 'vol van God zijn'. Paulus roept ons op: *Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.* (Rom. 12, 11) Daarom het is belangrijk om samen te komen in de eredienst. Het is niet de enige plek om door de Geest aangevuurd te worden. Maar het mag wel een hele belangrijke plek zijn. Van harte welkom!

Johan Duijster - vdm

Wissel beheerder

Vanaf 1 januari is Hans Kuiper de beheerder.

Voor reserveringen van zalen en ook de kerk kunt u contact opnemen met de beheerder. Alle gebruik binnen de Protestantse Gemeente Marknesse dient ook gemeld en gereserveerd te worden bij de beheerder. De kerk is ook beschikbaar voor uitvaarten buiten de Protestantse Gemeente Marknesse.

Contactgegevens: Hans Kuiper Telefoon: 06 - 41716868
E-mail: koster@pknmarknesse.nl

Vanmorgen wordt gecollecteerd voor Protestantse kerk: Kerk in, van en voor het dorp.

In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: geloofsgemeenschap, maar ook maatschappelijk en cultureel. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij hun ervaringen kunnen delen. Daar kunnen ze ideeën opdoen en elkaar inspireren en motiveren om een kerk in, van en voor het dorp te zijn. Door samen te werken met anderen kan ook een kleine groep van betekenis zijn.

U kunt uw geld over maken via <https://donatie.protestantsekerk.nl>. Bij 'gebruik mijn bijdrage voor' kiest u:

Kerk in, van en voor het dorp.

Volgende week zondag 30 januari wordt gecollecteerd voor Protestantse kerk: Sirkelslag.

Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de hoogste score bij Sirkelslag. Sirkelslag is een interactief Bijbelspel van Jong Protestant. De groepen spelen vanaf eigen locatie en staan online met elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag staat een Bijbelverhaal en ook diaconale thema's centraal. Jongeren worden zo betrokken bij geloof en de kerk. U kunt uw geld over maken via <https://donatie.protestantsekerk.nl>. Bij 'gebruik mijn bijdrage voor' kiest u:

Interactief aan de slag met de Bijbel.

De collecte kunt u overmaken op bankrekening:

Diaconie: IBAN NL83 RABO 0346 5318 37 t.n.v. College van Diaken Protestantse Gemeente Marknesse

Kerk: IBAN NL23 RABO 0346 5265 15 t.n.v. College van Kerkrentmeester Protestantse Gemeente Marknesse

Agenda:

Inleveren kopij Muurkrant uiterlijk 25 maart 2022: muurkrant@pknmarknese

Kopij voor de volgende "in en rond de kerk" kan tot a.s. vrijdag 17.00 u. aangeleverd worden.

Via email: zondagsbrief@pknmarknesse.nl website: www.pknmarknesse.nl