



## ZONDAGSBRIEF 21 november 2021

### EREDIENST Laatste zondag kerkelijk jaar

Aanvang	: 09.30 uur
Voorganger	: Marijke de Vries
Organist	: Corrie v.d. Berg
Collecten	: 1. PKN "Omzien naar elkaar" 2. Kerk 3. Onderhoud gebouwen
Koster	: fam. Feenstra

De bloemen gaan met een hartelijke en bemoedigende groet naar ??

#### Liederen en lezingen in de dienst:

**Liederen:** Ps.42: 1, 2, 7; Lied 886; Lied 195; Een toekomst vol van hoop; Lied 791: 1, 3, 4, 5; Lied 221; Lied 730: 1, 2; God verbreek in ons de stilte (mel. The Rose); Lied 416

**Lezingen:** Psalm 42 en 43 NBV '21

#### ***De symbolische bloemschikking van de Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2021 Leven en dood zijn met elkaar verbonden.***

In de schikking staan witte bloemen op een stronk.  
De oude stronk staat symbool voor de dood.  
En de kleur wit staat voor het nieuwe leven na de dood en de opstanding.  
De opstanding wordt verbeeld door de witte doeken rondom de stronk.  
Het witte touw symboliseert dat leven en dood met elkaar verbonden zijn.

#### **Pastoraat:**

**Dhr. en mw. van Minnen, De Enk 1**, waren 18 november (afgelopen donderdag) 50 jaar getrouwd.

#### **Overige mededelingen:**

##### **Zondag Voleinding**

Vandaag vieren veel kerken de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Vaak beleef je de viering als waardig en zinvol. Maar soms moet je er doorheen. Met alle moeite en verdriet die het je kost. Omdat heel dichtbij een geliefde, en soms zelfs geliefden, je zijn ontvallen. Het Woord van God, dat wij, hetzij overleden, hetzij hier en nu leven, *allen* voor Hem leven, houdt ons in Christus bijeen. In dat geloof noemen wij vandaag de namen van onze geliefden voor onszelf en voor God.

##### ***In Zijn naam***

Hij noemde jou bij je naam.  
Hij riep jou, mens,  
te worden  
meer dan je denkt te zijn.

Jouw naam is meer dan zijn  
jouw naam is een bron  
van mogelijkheden,  
van nieuwe vormen  
van denken  
en handelen  
naar jouw vermogen,  
om boven jezelf uit  
mens te worden.

Je draagt jezelf vooruit,  
je draagt je leven -  
in die ene Naam genoemd -  
op de toekomst aan.

Jouw naam is antwoord op  
en echo van Zijn naam.  
Naam mag je maken,  
naam, in Zijn naam.

In Zijn Naam,  
boven alle namen  
In Zijn Naam  
bron van jouw bestaan.  
Als meer dan mogelijkheid,  
denken en handelen,  
als meer dan jouw vermogen,  
is Zijn Naam belofte  
dat jij mens wordt in Zijn Naam

Hij schrijft jouw naam  
Hij kerft jou, mens,  
met liefde  
in Zijn hart en handen

Voor altijd word jij, mens,  
in Zijn naam genoemd.

## Koffie met een oortje op 29 november gaat NIET door.

Vanwege de grote stijging van het aantal coronabesmettingen hebben we besloten om het laagdrempelige koffiedrinken op maandagmorgen 29 november niet door te laten gaan.

Wij vinden het erg jammer. Het samenzijn en elkaar weer ontmoeten op deze manier voorzorg in een behoefte en werd op prijs gesteld. In het belang van ons aller gezondheid hebben wij toch dit besluit genomen. Zodra de omstandigheden verbeteren komen wij met een nieuwe datum.

Heeft u behoefte aan pastoraal contact schroom dan niet en neem contact op met onze pastores of uw wijkouderling. In de laatstverschenen Muurkrant staan de contactgegevens.

**Greetje Jensma**

## LEV-viering 28 november 2021 'Geloof in je eigen waarde'

Zondag 28 november 2021 is er om 09.30 uur in de PKN-kerk een LEV-viering. Medewerking aan de dienst wordt verleend door een muziekbond. Het thema van deze dienst is 'Geloof in je eigen waarde' en de dienst is opgebouwd rondom de parabel 'Niemand is zoals jij' van Max Lucado.

Een mooi eigentijds verhaal voor jong en oud en zeker voor gezinnen.

Je bent van harte uitgenodigd in de kerk of om online mee te kijken via kerkdienst gemist.

## Collectes:

Vanmorgen wordt uw bijdrage gevraagd voor Protestantse Kerk: omzien naar elkaar. Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder, helaas is het advies om weer wat meer afstand tot elkaar bewaren. Maar oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle mensen die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit.

U kunt uw geld over maken via <https://donatie.protestantsekerk.nl>. Bij 'gebruik mijn bijdrage voor' kiest u: Omzien naar elkaar.

- De collecte kunt u overmaken op bankrekening:

**Diaconie: IBAN NL83 RABO 0346 5318 37** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Marknesse.

**Kerk: IBAN NL23 RABO 0346 5265 15** t.n.v. Protestantse Gemeente Marknesse.

## Begroting 2022

De begroting 2022 van de Protestantse Gemeente Marknesse is voorlopig vastgesteld in de kerkenraad. De conceptversie van de begroting 2022 ligt voor de gemeente digitaal ter inzage. Ga hiervoor naar de website en log in op het ledendeel. Voor inhoudelijke vragen over de begroting kun je terecht bij [boekhouder@pknmarknesse.nl](mailto:boekhouder@pknmarknesse.nl) of 06-15014505

## Bidstond:

Dinsdagavond van 19.00 u. - 19.45 u. is er bidstond in de consistorie van de kerk.

Van harte welkom.

## Hulp aan Hongarije

Eind december willen we met een transport naar Hongarije gaan.

We hebben geïnformeerd wat nu nodig is. Het antwoord is:

Dekens/dekbedden

warme kleding

schoenen

mutsen / sjaals



U kunt dit inleveren in de ontmoetingsruimte op:

- Woensdag 24 nov + 1 dec van 10.00 – 12.00 uur
- Vrijdag 26 nov + 3 dec van 19.00 – 20.30 uur
- Zaterdag 27 nov + 4 dec van 10.00 – 12.00 uur

Kopij voor de volgende "in en rond de kerk" kan tot as. vrijdag 17.00 u. aangeleverd worden.

Via email: [zondagsbrief@pknmarknesse.nl](mailto:zondagsbrief@pknmarknesse.nl) website: [www.pknmarknesse.nl](http://www.pknmarknesse.nl)