



ZONDAGSBRIEF 26 september 2021

EREDIENST

Aanvang	: 09.30 uur	
Voorganger	: ds. J. Duijster	
Collecten	: 1. Vredesweek	2. kerk
	3. onderhoud gebouwen	
Organist	: dhr. L.J. van Rijn	
Koster	: fam. Feenstra	
Zang	: dhr. J.K. Feenstra/mevr. I. Profijt-Doorlag	
Techniek	: dhr. P. Stoffels/dhr. H. Hansma	

De bloemen gaan met een hartelijke en bemoedigende groet naar mevr. A. van Steinvoren, Boslaan 20

Liederen en lezingen in de dienst:

Liederen: HH 321: 1 en 2; Psalm 1148: 9; HH 386; Kinderlied De koning te rijk (YouTube Projectlied 40 dgn; Lied 321: 1 en 2; Psalm 135: 10; Heel uw Koninkrijk (Sela via YouTube); Lied 304: 2 en 3
Lezingen: Kolossenzen 1: 9 – 14; Matteüs 6: 30 – 33; Lucas 17: 20 – 21

Wees mijn verlangen (HH 321: 1 en 2)

Wees mijn verlangen,
o Heer van mijn hart
Leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht,
wakend of slapend, vervuld van Uw licht.

Geef mij uw wijsheid,
uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als Uw kind
dat in Uw armen geborgenheid vindt.

Wil je opstaan en mij volgen (HH 386)

Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?
Wil je dienen in 't verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?

Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

Heel uw Koninkrijk (Sela via YouTube)

1.Heel uw koninkrijk,
is Gods werkelijkheid.
ligt dichtbij,
is niet vergezocht.
Heel uw koninkrijk,
ligt in een ieders bereik,
waar we leven in vreugde en vrede met God!

2.Deel je brood met de armen
en troost in elk verdriet.
Help de hulpeloze ander,
die de wereld niet ziet.
Laat de vluchteling maar komen,
van huis en haard beroofd.
Geef je hoop aan deze wereld,
als een daad van geloof!

5.Heel uw koninkrijk, is de koning te rijk;
viert het feest ter ere van God.
Heel uw koninkrijk, is vol glorie en eer,

3.Wie al oud is zal dromen;
wie jong is gaat het zien,
hoe het koninkrijk zal komen,
ook als velen niet zien.
Laat het Woord een helder baken,
voor heel je leven zijn.
Doe de wil van God de Vader,
totdat Jezus verschijnt!

4.Droog onze tranen en deel hier onze pijn.
Kom bij ons wonen, voor altijd.
Het einde is gekomen, uw rijk komt dichterbij.
Kom bij ons wonen, voor altijd.

waar wij stralen als sterren en dansen voor God!
waar wij stralen als sterren en dansen voor God

Vanmorgen wordt gecollecteerd Pax: Vrede – wie durft?! De afgelopen week was het vredesweek. Het thema van de vredesweek 2021 is: inclusief samenleven. Samen met u / jou wil PAX zich inzetten voor vrijheid, waarheid, recht zodat alle mensen in liefde kunnen samenleven. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.

Vanmorgen luisteren we naar een gedeelte van het verhaal van Abdelilah (24), een bootvluchteling uit Syrië, die al veel projecten met Pax heeft gedaan. Zijn volledige verhaal is te bekijken op

<https://online.verhaalvanmijnvlucht.nl>

Meer informatie over PAX en de vredesweek is te vinden op www.vredesweek.nl **Uw bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van Pax: NL03Trio0390515000**

Overige mededelingen

Afwezig

Eindelijk is het zover. Komende week hopen we te verhuizen naar onze nieuwe woning te Creil. De afgelopen maanden waren intensiever dan we konden vermoeden. Om verschillende redenen, natuurlijk, maar niet in het minst vanwege alle tegenslagen in de afbouw van ons huis. Maar goed, we leerden het al jong, geduld is een schone zaak. Hoewel we na de verhuizing nog lang niet klaar zijn, kunnen we er wonen. En dat scheelt veel reistijd. Van de gemeenten (Emmeloord en Marknesse) heeft het ook geduld gevraagd. Al was het alleen al vanwege het plannen van bijeenkomsten op dagen die voor mij mogelijk waren. Gelukkig kon ik af en toe slapen, boven op zolder, op een haastig ingerichte slaapruijme met de matras op de grond. Dat maakte het allemaal wat flexibeler. De laatste weken reden we regelmatig richting Creil. Bij het ochtendgloren, onder de avondzon of in het nachtelijk duister. Dan keek ik om me heen. En dankbaarheid vulde mijn hart en gedachten. Wat een mooie omgeving om te wonen. Verwachtingsvol kijken we dan ook vooruit. Concreet betekent de verhuizing dat ik komende week, van 27 sept. t/m 3 okt. verhuisverlof heb.

Erediensten 26 september en 3 oktober

In de eredienst van 26 september zetten we een volgende stap aan de hand van het jaarthema van de PKN 'van U is de toekomst'. We verbinden dit thema aan het Koninkrijk van God, zoals Jezus ons leerde bidden 'Uw koninkrijk komen' en zoals door de kerk later is toegevoegd: 'want van U is het Koninkrijk'. Dat laatste is een doxologie. Dat is een korte lofprijzing die teruggrijpt op het gebed zoals Jezus dat ons leerde. Gods Koninkrijk dus. Daar wil ik het zondag a.s over hebben. Niet aan de hand van quizvragen, maar nog eens nader uitwerkend wat in de verkondiging op de startzondag kort voorbij kwam. Het thema is: *verborgen om gevonden te worden*.

De eredienst van 3 oktober is het er naar uitkijken waard. Want in de dienst van die zondagmorgen hopen we de heilige doop te bedienen aan Noud, broertje van Lukas en Hugo en zoon van Alinda en Erwin Koopman. Zij hebben er lang naar uitgekeken om Noud voor de doop in het midden van de gemeente te mogen brengen. Over 'er naar uitkijken' gesproken, ook de vader heeft er lang naar uitgekeken. Naar zijn zoon. Die weggegaan was om zijn geluk elders te zoeken. Die meende dat hij het niet bij vader thuis kon vinden. In de verkondiging kijken we deze keer dan eens goed naar de vader. Het thema daarbij is: *de beste vader*.

In beide diensten bent u van harte welkom.

Verbintenissen

Zondag 26 september a.s. zal 'onze' kerkelijk werker, Marijke de Vries, ook verbonden worden als kerkelijk werker aan de PKN Kraggenburg. Dat zal gebeuren in een dienst die om 11.15 uur begint. Ik wens haar toe dat ze daar onder dezelfde zegen van God mag werken met het enthousiasme die wij hier van haar mogen kennen en ervaren. Het is een felicitatie waard richting de protestantse gemeente van Kraggenburg een kerkelijk werker als Marijke te mogen ontvangen. *Johan Duijster v.d.m.*

"Koffie met een oortje" Maandagochtend 27 september 10.00 uur -11.30 uur.

Elkaar ontmoeten is niet meer zo vanzelfsprekend in deze tijd, terwijl dit zo belangrijk is. Even napraten over de zondagse eredienst of wat er in de wereld gaande is en onze rol als christen daarin. Daarom willen we elke laatste maandagochtend van de maand de deuren openen, voor een praatje, voor een bakje koffie. Kent u iemand die graag weer mensen wil ontmoeten, zij zijn ook van harte welkom. U hoeft zich niet aan te melden.

De koffie staat klaar vanaf 10.00 uur, u bent van harte uitgenodigd! Greetje Jensma - 0527-203682

Kopij voor de volgende "in en rond de kerk" kan tot as. vrijdag 17.00 u. aangeleverd worden.

Via email: zondagsbrief@pknmarknesse.nl website: www.pknmarknesse.nl