



ZONDAGSBRIEF 22 augustus 2021

EREDIENST

Aanvang	: 09.30 uur
Voorganger	: ds. J. Duijster
Organist	: Harry Haasjes
Zang	: Tjeerdte Doevendans en Ate Osinga
Collecten	: 1. Diaconie 2. Kerk 3. Onderhoud gebouwen
Techniek	: Hans Hansma en Hans Kuiper
Koster	: fam. Sterk

De bloemen gaan met een hartelijke en bemoedigende groet naar de fam. Woldhuis.
De bloemen van de avondmaalstafel gaan naar G. Baarda.

Liederen en lezingen in de dienst:

Liederen: Ps. 23: 1; Ps. 107: 1; Kinderlied??; Lied 538: 1 en 2; Lied 538: 3 en 4;
HH lied 513 Eet het brood met mij; liederen van Taizé; Lied 1007(wisselzang)
Lezingen: Deuteronomium 8: 1 - 6; Maleachi 3: 6 - 12

Eet het brood met mij (HH 513)

Eet het brood met Mij,)
Drink de wijn met Mij.)
Tussen de vleugels)2x
Van de Cherubim,)
Deel het maal met Mij.)

Wij aanbidden U,)
Wij aanbidden U.)
Tussen de vleugels)2x
Van de Cherubim,)
Aanbidden wij U.)

Ik ontmoet je daar,)
Ik ontmoet je daar.)
Tussen de vleugels)2x
Van de Cherubim,)
Daar ontmoet Ik jou.

liederen van Taizé

- *Lied 103e* (enkel de chant - 3x)
Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

- *Lied 117a*
Laudate omnes gentes,
laudate Dominum.
Laudate omnes gentes,
laudate Dominum.

Sing praises all ye peoples, sing praises tot the Lord
Sing praises all ye peoples, sing praises tot the Lord

Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft
Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft

- *Lied 139d*
Our darkness in never darkness in your sight:
the deepest night is clear as the daylight. (2x)

Heel het duister is vol van luister door uw licht,
de nacht is als de dag net zo helder. (2x)

- *Lied 568a*
Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est. (3x)

Pastoraat:

Dhr. G. Baarda, Laagzijde 38, is opgenomen in het Isala Ziekenhuis te Zwolle met een hartinfarct.

Overige mededelingen:

Bij brood alleen?

De woorden 'niet bij brood alleen' klinken bekend in de oren. Ze zijn tot een soort van algemeen gezegde geworden om aan te geven dat er meer is dan het stoffelijke, het materiële, het tastbare. Er is meer dan dat, zeggen we dan. En we bedoelen dan het geestelijke, het zielenleven, de wereld van de 'ideeën' (zoals

we leerden van oude Griekse wijsgeren, die onze westerse samenleving - nauwelijks te overschatten - hebben beïnvloed). Maar de Bijbel is geen boek van, door en voor (Griekse) filosofen. We ontvangen het als Woord van God. Meer nog, het Levende Woord van God. Door dat Levende Woord wordt meer gezegd en bedoeld dan louter een verschil tussen hogere en lagere zaken. In de eredienst van zondag, waarin we de Maaltijd van de Heer vieren, denken we er verder over na.

Kennismaking

Nog altijd is er ruimte ingeroosterd om nader kennis te maken. Al eerder gaf ik aan dat kennismaking via de weg van persoonlijk huisbezoek niet te doen is binnen de gegeven omstandigheden. Wilt u/ wil jij kennismaken, geef het dan aan (via predikant@pknmarknesse.nl of jochanan316@me.com). Dinsdag 24 augustus a.s. is er nog ruimte van 10.30-12.00 of van 14.30-16.00 uur. Past het dan niet, later zal ik een nieuw rooster opstellen. Hartelijk welkom.

Johan Duijster v.d.m.

Kopij voor de volgende "in en rond de kerk" kan tot as. vrijdag 17.00 u. aangeleverd worden.
Via email: zondagsbrief@pknmarknesse.nl website: www.pknmarknesse.nl