

**D
E
M
U
R
K
R
A
N
T**



een uitgave van de Protestantse Gemeente te Marknesse



Protestantse Gemeente Marknesse
Postbus 21
8316 ZG Marknesse

| Wat | Wie | E-mail | Telefoon |
|--|---|--|---|
| Predikant | ds. J. Duijster | predikant@pknmarknesse.nl | 06 47549849 |
| Kerkelijk werker | mevr. M. de Vries | kerkelijkwerker@pkn.nl | 06-50638292 |
| Kerkenraad | dhr. O. Stallinga | scribaat@pknmarknesse.nl | 06-20697625 |
| scribaat | | | |
| College van Diakenen | NL83RABO0346531837 | | |
| penningmeester | mevr. A. Bonthuis – Klok | diaconie@pknmarknesse.nl | 291939 |
| boekhouder | dhr. H. Kuiper | | 292022 |
| ZWO | NL42RABO0346531993 | | |
| penningmeester | dhr. H. Doevendans | | 201289 |
| College van kerkrentmeesters | NL23RABO0346526515 | | |
| penningmeester | mevr. M. Beens | penningmeester@pknmarknesse.nl | 201214 |
| boekhouder | dhr. E. Nikkels | boekhouder@pknmarknesse.nl | 292640 |
| algemeen | dhr. B. Stormink | kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl | 06-83704643 |
| Jeugd | Johan Marijs | jeugdpastoraat@pknmarknesse.nl | 201887 |
| jeugdberaad | Colinda Dam – de Lange | jeugdberaad@pknmarknesse.nl | 201716 |
| Leden en bijdrage-administratie | dhr. H.W. Veerbeek | kerkelijkbureau@pknmarknesse.nl | 201447 |
| Fondsenwerving | NL23 RABO 0346526515 | | |
| contactpersoon | mevr. F. den Bakker | | 06-14951864 |
| Kosterszaken | H. Kuiper | koster@pknmarknesse.nl | 06-41716868 |
| | | | 203301 |
| Auto-ophaaldienst | dhr. B. Hogenboom | | 201419 |
| Problemen met thuisontvangst | Bram de Visser Bert Jan Profijt Jurjen Karel Feenstra | | 06-54293566 06-50227331 06-42319742 |
| Kinderdienst | mevr. I. Bos-Kasius | | 201240 |
| Website | www.pknmarknesse.nl | info@pknmarknesse.nl | 201648 |
| Klaas v.d. Horst | | | |
| Facebook | www.facebook.com/pknmarknesse | pr-c@pknmarknesse.nl | 203344 |
| Irma Profijt | | | |
| Zondagsbrief | zondagsbrief@pknmarknesse.nl | | |
| Muurkrant | muurkrant@pknmarknesse.nl | | |

De kopij voor de volgende Muurkrant dient uiterlijk **8 oktober 2021** bij de redactie binnen te zijn. De verschijningsdatum van de volgende Muurkrant zal zijn rond **16 oktober 2021**.



Inleverdata

03 december 2021
14 januari 2022
25 maart 2022
13 mei 2022
01 juli 2022

Verschijningsdatum

11 december 2021
22 januari 2022
02 april 2022
21 mei 2022
09 juli 2022

VERTROUWEN

In de dienst op 25 juli jl. waarin vooring Da. C. Aalbersberg, hoorden we het prachtige lied "Suzanne neemt je mee". Een indrukwekkend begin van de dienst.

De overdenking ging vervolgens over Marcus 6: 45-52: " Jezus loopt op het water". Wat mij vooral is blijven hangen is het woord vertrouwen.

Wij moeten niet bang zijn. Geloven is vertrouwen. Hij is er bij. Het wankelende dobberende bootje van onze kerk, van ons leven, van ons aangevochten en wankelend en wiebelend geloof, dat bootje gaat niet ten onder. Hij is er bij. Je hoeft niet bang te zijn. Wat er ook gebeurt. Als hij er bij is, gaan stormen liggen, houden winden stil.

Geloven is stil vertrouwen. Is de angst bezweren, hoe moeilijk dat soms ook kan zijn.

Vertrouwen is wat we als gemeente ook nodig hebben in het nieuwe kerkelijk seizoen.

Dat we weer met elkaar in de kerk kunnen zitten op zondagmorgen. Dat we elkaar weer kunnen ontmoeten bij kerkelijke activiteiten. Dat we met elkaar delen waar we mee bezig zijn, wat ons bezig houdt, wat ons aan elkaar verbindt. De startzondag op 12 september is weer een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Daar wil je toch bij zijn?!

en Jezus was een visser
die het water zo vertrouwde
dat Hij zomaar over zee liep
omdat Hij had leren houden
van de golven en de branding
waarin niemand kan verdrinken
Hij zei, Als men blijft geloven
kan de zwaarste steen niet zinken
Maar de hemel ging pas open
toen Zijn lichaam was gebroken
en hoe Hij heeft geleden
dat weet alleen die Visser aan 't kruis
en je wilt wel met Hem meegaan
samen naar de overkant
en je moet Hem wel vertrouwen
want Hij houdt al jouw gedachten in Zijn hand

Een hartelijke groet voor een ieder.

Namens de redactie,
Irma Profijt-Doorlag

KERKDIENSTEN

| | | | | | | |
|--------|-------|-----|--|---|---|--------------------|
| 29-aug | 09.30 | uur | Ds. W. Terlouw | collecte : 1e diaocnie; 2e kerk "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen organist : Sjaak van Leeuwen koster : Fam. Feenstra techniek : D. den Hartog |  | |
| 5-sep | 09.30 | uur | Drs. Mw. K. Schoonveld | collecte : 1e KiA: Ghana; 2e kerk "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen organist : Harry Haasjes koster : Fam. Doevendans techniek : P. Stoffels | | |
| 12-sep | 09.30 | uur | Ds. J. Duijster / Mw. M. de Vries | collecte : 1e PKN Kliederkerk; 2e kerk "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen koster : Fam. Profijt techniek : D. den Hartog | | STARTZONDAG |
| 19-sep | 09.30 | uur | Ds. W. Kok | collecte : 1e diaocnie; 2e kerk "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen organist : Mw. C. v.d. Berg koster : Fam. Sterk techniek : H. Kuiper | | |
| 26-sep | 09.30 | uur | Ds. J. Duijster | collecte : 1e Vredesweek; 2e kerk "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen organist : L.J. van Rijn koster : Fam. Feenstra techniek : P. Stoffels | | |
| 3-okt | 09.30 | uur | Ds. J. Duijster | collecte : 1e Israel; 2e kerk "deur"collecte : 3e Pl. Jeugdwerk organist : Sj. Van Leeuwen koster : Fam. Doevendans techniek : D. den Hartog | | |
| 10-okt | 09.30 | uur | Ds. J. Glas | collecte : 1e diaocnie; 2e kerk "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen organist : A. Kroeze koster : Fam. Profijt techniek : H. Kuiper | | |
| 17-okt | 09.30 | uur | | collecte : 1e Kia: Kameroen; 2e kerk "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen organist : koster : Fa. Sterk techniek : P. Stoffels | | |

Wonderen bestaan

Wat moeten wij vandaag met de wonderverhalen in de Bijbel? Hoe gaan we ermee om? Preek je er nog over, en zo ja, hoe dan? Deze vragen stonden centraal tijdens een studieweek in Roemenië, waar ik aan deelnam. De studiegroep bestond uit docenten, predikanten en studenten, uit Nederland en Roemenië. Voor de duidelijkheid, de docenten, predikanten en studenten uit Roemenië zijn in feite Hongaren en behoren tot de Magyarországi Református Egyház, een protestants kerkgenootschap. Gewoon, de PKN van Hongarije. Een kleiner deel van de groep van Hongaarse afkomst behoort tot de unitarische kerk, een protestantse kerk waarbinnen de Drie-eenheid geen rol speelt in leer, geloof en belijden. Al met al, met de Nederlandse veelkleurigheid aan theologen, een wonderlijke samenstelling

Terug naar de wonderverhalen in de Bijbel. Bij de evaluatie van de studiedagen kwam wonderlijk genoeg naar voren dat het thema inspirerend was, maar dat we meer om de feitelijke wonderen hadden heen gedraaid, dan dat we ze meer in de diepte verkend hadden. Blijkbaar doen wonderen dat met ons. We vinden het mooi om wonderverhalen te lezen, maar we willen onze vingers er niet aan branden door ze als werkelijke wonderen te erkennen. Want met het toenemen van onze kennis en onze ontwikkelde ratio is de wereld immers van alle wonderen ontdaan. De Duitse theoloog Bultmann was daar bijvoorbeeld een groot voorstander van, omdat de moderne mens de mythische manier van spreken en redeneren niet meer verstaat. Geloof, zo meende hij, kan daarom alleen maar uitgelegd worden als we de Bijbel laten spreken in de werkelijkheid van het bestaan. Toen en nu.

Wederopstanding des vlezes. Dat is zo'n wonder. We geloven er in. Van harte. Want het is onvoorstelbaar dat we voor altijd 'verloren' gaan als dwarrelend stof in de wind, als dovende sterren in de duisternis. Toen ik onlangs bij een begrafenis daarover nadacht, moest ik denken aan een gedicht van Toon Hermans. Het gaat als volgt:

*de bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen
en ied'reen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen
we zien ze vallen op de grond
en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde ons geleerd
dat ál wat sterft zal bloeien*

Een wonderschoon gedicht. Het reikt ons, wat mij betreft, heel eenvoudig het wonder van opstanding aan. We hoeven het niet te zoeken in hogere theologie. We hoeven het niet te zoeken in mythisch spreken, redeneren en denken. Het wonder staat ons gewoon altijd voor ogen. Jaar in jaar uit. Als God, de Schepper, dat de bomen laat doen, dan zal Hij dat ook wel ons kunnen laten doen als we als dode bladeren gevallen zijn op zijn goede aarde. Toon Hermans was geen theoloog. Maar hij kon het wonder laten spreken in de werkelijkheid van ons bestaan.

Als gemeente trappen we dit jaar af met een thema dat in de lijn van wonderen ligt. *Van U is de toekomst.* Het wonder daarbij is, dat die toekomst van God zich door mensen laat vormgeven en realiseren. Door mensen die in de werkelijkheid van het bestaan leven, wonen, werken, geloven, hopen en liefhebben. Door mensen die in de werkelijkheid van het bestaan Jezus volgen. De wonderen die hij deed stonden niet op zichzelf. Het was geen hocus pocus. Het waren teken van de toekomst van God. Zijn Koninkrijk. In de navolging van Christus zullen we ontdekken dat wonderen nog altijd sprekend aanwezig zijn in de werkelijkheid van ons bestaan.

Johan Duijster

Corona maakt meer kapot dan je lief is!

Nog altijd beheerst corona de gemoederen. Nog steeds hebben we te maken met maatregelen, om te zorgen dat de ziekenhuizen niet opnieuw volstromen. Maar ik hoop ook dat we het doen, om anderen te beschermen tegen het virus. Uit ervaring weet ik dat je er zo gemeen ziek van kan worden en maak in eigen gezin mee wat voor impact het heeft wanneer zich long-covid ontwikkeld. Ook in de gemeente merk ik dat corona en alle maatregelen steeds grotere gevolgen heeft. Er ontstaan misverstanden, en er wordt ervaren dat er onvoldoende wordt gecommuniceerd. Terwijl mensen zo enorm hun best doen het werk zo goed mogelijk te doen, tot opbouw van de gemeente. Mensen hebben sneller een kort lontje. Mensen balen dat er maar steeds geen duidelijkheid komt. Balen dat er niet meer goed doordacht kan worden. We komen elkaar nog steeds niet zomaar even tegen om af te stemmen, om te vragen hoe dit nu weer kan, met het gevolg dat er meer ruis ontstaat. Mensen voelen zich benadeeld, voelen zich niet erkend. Dit betreft vaak mensen die zich met hart en ziel inzetten. Die continu zochten en zoeken naar oplossingen, om het gemeente-zijn doorgang te laten vinden.

Het stemt mij verdrietig, het geeft mij een groot gevoel van onmacht. Want ik weet dat het werk dat in de gemeente wordt gedaan vanuit goede bedoelingen. Ik weet dat soms de maatregelen alweer worden aangepast, terwijl we nog bezig zijn met stroomlijnen van eerdere maatregelen. Ik weet dat maatregelen op verschillende wijze geïnterpreteerd worden, waardoor er ruis en onduidelijkheid ontstaat. Laten we vergevingsgezind zijn naar elkaar. Ik bid ik om elkaar niet los te laten en dat we blijven streven naar verbondenheid. Dat we, als Christus gemeente, oefenen de wapenrusting van God aan te trekken om de strijd te winnen in liefde. Misschien dat ik daarom ook zo blij ben met het nieuwe jaarthema van de PKN: "Van U is de toekomst!" Het verzet het perspectief. Het draait niet om ons, maar om God. Zoals een gemeentelid mooi verwoordde: "Ik slik en bedenk waarvoor ik het doe. Wanneer ik het voor mijzelf deed, stopte ik, maar ik doe het voor God." Dat is iemand, die zo meewerkt aan dat koninkrijk van God hier op aarde. Ik sluit graag af met een gedicht van André F. Troost (Uit: *Mijn armen om je heen*, 2021)

Al gaat het kwaad in volle vaart

Al gaat het kwaad in volle vaart,
een dief met snode plannen,
Straks komt de Dag dat hij vergaat
En nooit meer dreigend voor je staat -
voor altijd uitgebannen!
Al sluipt hij stil als virus rond,
de hele wereld over,
als spaart hij longen, hart noch mond,
al steelt hij mensen, kerngezond-
God arresteert die rover!

Al wordt het leven nog een hel,
de adem ons ontnomen,
de Levende van Israël
geef wie weet morgen al bevel:
Mijn Geest, vervul hun dromen!
Al weet geen sterveling wanneer
en hoe dat zal gebeuren,
ons harde lot neemt eens een keer:
geen stad op slot, geen maskers meer-
wijd open alle deuren!

Al geef ik toe dat ik soms beef:
zo talrijk de gevaren-
als ik aan God mij overgeef
klinkt nu al: 'Kind, zowaar ik leef,
jouw ziel zal Ik bewaren!'

*Kerkelijk werker
Marijke de Vries*

Zieken(t)huis

Gezondheid is niet vanzelfsprekend. Ziek worden kan iedereen overkomen. Zo zijn er overal, dus ook in Marknesse die te kampen hebben met ziekte. Maar ook met verdriet en zorgen. Daarnaast is eenzaamheid een steeds groter probleem, zeker nu de vakantietijd er weer aankomt. We komen elkaar minder tegen en bezoeken worden lastiger.

Wij willen als gemeente om elkaar heen staan en laten we diegenen meenemen in gebed, waarvan we weten dat ze het zwaar hebben.

In deze muurkrant een paar adressen van ziekenhuizen waar met regelmaat mensen uit onze gemeente opgenomen zijn, om het schrijven van een kaartje te vergemakkelijken.

Isala Zwolle Hoofdgebouw (V)
t.a.v. de heer/mevrouw
Afdeling ...
8000 GK Zwolle
Postbus 10400

Antonius Ziekenhuis Sneek
Afdeling:
t.a.v.
Postbus 20000
8600 BA Sneek

Isala Diaconessenhuis Meppel
t.a.v. achternaam patiënt +
voorletter/voornaam
Verpleegafdeling + kamernummer
Postbus 502
7940 AM Meppel

Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Revalidatie de Schakel – Emmeloord
t.a.v. :
Urkerweg 1
8303 BX Emmeloord

Gemeenteleden die elders verzorgd worden:

Schotbalk 4, 8322 BG, Urk

- Peter Hellinga,
- Truus van Holland



Hilbert de Haan werd geboren op 6 november 1920 in Zuidwolde (Dr) als oudste zoon van 3 kinderen. Na de lagere school ging hij werken bij een boer in de buurt voor 95 gulden per jaar. Tijdens de 2^e wereldoorlog kreeg hij verkering met Jantje Compagner, ze trouwden in januari 1945 en gingen wonen in een klein huisje, dat naast de ouderlijke boerderij werd gebouwd en waar de kinderen Gerhardus, Arend en Grietje werden geboren. In 1953 'emigreerde' het gezin vanuit Drenthe naar de Noordoostpolder waar ze aan verschillende buitenwegen gewoond hebben en waar de kinderen Jannie, Hilda, Jan, Jacob en Tanja geboren werden. Uiteindelijk kwamen ze ruim 50 jaar geleden terecht aan de Laagzijde 52 in Marknesse, waar de kinderen uitwaaierden en hun eigen levensweg vonden. Hilbert had wel niet doorgeleerd, maar was erg leergierig en pakte alles aan wat hem interessant leek. Na jaren werken op een veeteelt- en loonbedrijf ging hij nu in de Polder de akkerbouw in. Vele bunders land heeft hij omgeploegd, ingezaaid en geoogst en heel veel kilometers heeft hij door de aardappelvelden gelopen, om als selecteur de zieke planten eruit te halen. Later volgde een nieuwe uitdaging in de Fruitteelt, waarin hij tot zijn VUT in 1982 heeft gewerkt. Stilzitten lag niet in zijn aard, daarom werd er na zijn pensionering achter de woning in de Laagzijde een garage gebouwd, wat zijn hobbyruimte werd. Hij sleutelde aan auto's, maakte zelf fietsendragers enz. Hij was enorm vindingrijk en veel dingen kregen een tweede leven. Het raampje van de oude, kapotte wasmachine werd nog jaren als slabak gebruikt en van de wasmachinemotor wist hij een prima slijpmachine te maken. Daarnaast was hij actief in de vakbond en in de kerk, waar hij verschillende periodes zijn bijdragen heeft geleverd in de kerkenraden van de hervormde kerk in Luttelgeest en in Marknesse. Geloof was voor hem een belangrijk fundament in zijn leven. Hij was God dankbaar voor al het goede dat hij en zijn vrouw in hun leven hadden ontvangen met hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen. En het geloof gaf hem troost en houvast in het grote verdriet dat er was, in de tijden toen zijn vrouw, 3 kinderen, een schoondochter en een schoonzoon overleden. Hij bleef alleen wonen aan de Laagzijde 52, maar kreeg vaak bezoek van de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zijn 100^e verjaardag in november vorig jaar, kon helaas niet uitgebreid worden gevierd, maar met de familie werd er toch een gezellige gebeurtenis van gemaakt. Eind april van dit jaar ging het alleen wonen niet meer en verhuisde hij naar de Markehof, waar hij nog 11 weken liefdevol is verzorgd. Woensdag 14 juli is hij gestorven.

De heer de Haan had gevraagd of Psalm 90 en Romeinen 8:31-39 (de zekerheid van het geloof) gelezen mochten worden en had ook zelf aangegeven welke liederen, waaronder Joh. de Heer nr.140: vers 1 en 2 gezongen moesten worden. Op 19 juli was de dankdienst voor zijn leven, waarin achterkleindochter Tara de beide Bijbelgedeeltes voorlas, zoon Jacob en dochter Tanja het leven van hun vader schetsten en kleinzoon Ruben op een mooie humoristische manier vertelde hoe opa was-, en in het leven stond. Broer Klaas had een keer tegen hem gezegd: 'Wi'j hem 't niet verdiend Hilbert, 't is allemaol Genade wat wi'j kriegt'. Deze uitspraak-, en het 1^e vers van Psalm 90; 'Here, Gij zijt ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht.' stonden centraal in de overdenking. Helaas kon hij de laatste jaren niet meer naar de kerk gaan, maar hij bleef geloven en vasthouden aan de woorden van Jezus, die ons een eeuwig leven beloven in dat Land van louter licht, waar heil'gen heersers zijn. Nooit gaat de dag daar dicht, in duisternis of pijn. (Gez. 290 liedboek 1973). In dát geloof en vertrouwen hebben we daarna zijn aardse lichaam, met trekker en wagen, naar de begraafplaats in Marknesse gereden en hem daar begraven, naast zijn vrouw.

We wensen de kinderen, klein en achterkleinkinderen en zijn zuster, Gods troost toe.

Klaas de Lange.

Joh. de Heer nr.140. vers 1 en 2. Ik zie een poort wijd open staan

1. Ik zie een poort wijd open staan, - waardoor het licht komt stromen van 't kruis, waar 'k vrijlijk heen mag gaan, - om vrede te bekomen.

Refrein; Genade Gods, zo rijk en vrij! - die poort staat open ook voor mij!
Voor mij! Voor mij! - staat open, ook voor mij.

2. Die open poort laat d' ingang vrij, - aan wie komt binnen vlieden;
aan rijk en arm, aan u en mij, - komt Jezus vrede bieden.

Refrein;

KERKENRAAD

De zomervakantie begint op zijn einde te lopen en daarmee komt de start van het nieuwe seizoen naderbij. We kijken terug op een seizoen dat zich vooral kenmerkte door wat niet kon door de corona. Inmiddels zijn de vooruitzichten beter en een aantal mensen binnen onze gemeente zijn al druk bezig om nieuwe activiteiten voor het komende seizoen te organiseren. We kijken als kerkenraad uit om als gemeente weer samen dingen te doen. Om zo ons geloof en onze gemeenschap op te bouwen. Iets wat ik in de afgelopen jaar heb gemist, ondanks alle mogelijkheden die door de techniek toch konden.

In de kerkzaal is het nodige veranderd. Het aanzien van het liturgisch centrum is gewijzigd. De planten en de nieuwe vloerbedekking geeft het een fris aanzien. Tevens is de nodige apparatuur aangeschaft. Dit kunnen we gebruiken bij normale diensten en voor online diensten. De schermen in de kerk geven ons mogelijkheden om lezingen, liedteksten en media te presenteren in erediensten. Tegelijkertijd kunnen we dit online uitzenden. Een hele stap voorwaarts en we zijn alle betrokken dankbaar die dit mogelijk hebben gemaakt. Tot de startdienst in september willen we experimenteren met de mogelijkheden. Daarna is het plan om dit structureel te gebruiken bij de eredienst.

Pastoraat is een essentieel onderdeel van onze gemeente. Door corona was het moeilijk om hier invulling aan te geven. We waren begonnen met het omvormen van de pastoraatsstructuur. We hopen de draad weer op te kunnen pakken waar we stil zijn gevallen door corona.

Inmiddels heeft het kabinet de mogelijke einddatum in september van corona aangekondigd. Iets waarvan ik hoop dat het waar wordt. Toch hebben we weer duidelijk gezien dat de mens met al zijn kunde de wereld niet in zijn hand heeft. Het is voor ons een oproep om voorzichtig te blijven in de komende tijd en de richtlijnen om besmettingen te voorkomen te blijven volgen. Aan de andere kant toont het mij dat we nog net zo van God afhankelijk zijn als in het verleden. In die God heb ik vertrouwen dat Hij met ons mee gaat door de tijd in alle hoogte- en dieptepunten die we meemaken.

Namens de kerkenraad, Onno Stallinga

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verhuur pastorie

Na onze oproep in de laatste muurkrant hebben we diverse belangstellenden gehad voor het huren van de pastorie. We hebben zelfs moeten loten. De pastorie wordt tot 1 november 2021 tijdelijk verhuurd. Vanaf 1 november komen er andere huurders in, die hier permanent blijven wonen. We zijn als college van kerkrentmeester heel blij dat we hiermee meerdere woningzoekenden kunnen helpen en hiermee een goede invulling krijgen van onze pastorie.

Brandveiligheid kerkgebouw

Hoewel het nog niet is voorgekomen, kunnen er ook in het kerkgebouw calamiteiten ontstaan, waardoor de kerkzaal ontruimd moet worden. Vanuit de bestaande regelgeving hebben wij als gemeente een risico-inventarisatie gehouden en is het ook nodig om periodiek een brand/ontruimingsoefening te houden. Die oefening is vooral gericht op het inventariseren van verbeterpunten, zodat bij een echte brand de Bhv'ers weten wat ze moeten doen. De brand blussen, maar vooral de kerkgangers snel en veilig uit het kerkgebouw te krijgen. Omdat wij voor 1 oktober een melding moeten doen voor het brandveilig gebruik van onze gebouwen is het nodig dat we binnenkort, aansluitend op de kerkdienst, een ontruimingsoefening houden.

COLLECTES

| DATUM | DOEL | BEDRAG € |
|------------|-------------------------|--------------|
| 23-5 | gift munten | 32,67 |
| 23-5 | gift munten | 28,80 |
| 23-5 | gift munten | 28,80 |
| 6-6 | KIA Uganda | 37,10 |
| 6-6 | kerk | 30,40 |
| 6-6 | orgelfonds | 22,30 |
| 13-6 | Jong Protestant | 28,95 |
| 13-6 | kerk | 23,30 |
| 13-6 | onderhoud gebouwen | 36,31 |
| 20-6 | KIA Griekenland | 55,17 |
| 20-6 | kerk | 68,55 |
| 20-6 | onderhoud gebouwen | 80,80 |
| 27-6 | diaconie | 47,40 |
| 27-6 | kerk | 45,45 |
| 27-6 | onderhoud gebouwen | 38,70 |
| 4-7 | diaconie | 42,05 |
| 4-7 | kerk | 30,80 |
| 4-7 | onderhoud gebouwen | 30,80 |
| 11-7 | PKN vakantietasjes | 50,30 |
| 11-7 | kerk | 29,50 |
| 11-7 | onderhoud gebouwen | 30,80 |
| 18-7 | diaconie | 46,30 |
| 18-7 | kerk | 55,87 |
| 18-7 | onderhoud gebouwen | 53,67 |
| 25-7 | diaconie | 54,60 |
| 25-7 | kerk | 54,68 |
| 25-7 | onderhoud gebouwen | 35,50 |
| 1-8 | diaconie | 31,40 |
| 1-8 | kerk | 30,80 |
| 1-8 | onderhoud gebouwen | 28,40 |
| 6-4 | Zendingsbus kerk | 25,30 |



| | |
|-----------------|----------|
| Diaconie: € | 254,42 |
| KIA Uganda | 37,10 |
| KIA Griekenland | 55,17 |
| Jong protest | 28,95 |
| PKN vak tasjes | 50,30 |
| ————— | |
| Totaal | € 425,94 |

DIACONIE

Bloemen uit de kerk.

De bloemen uit de kerk zijn in de afgelopen periode met een hartelijke en bemoedigende groet gegaan naar:

| | | |
|-------------|-------------------|---------------------|
| 4 juli | fam. Bijland | Lange Voor 67 |
| 11 juli | fam. Zomerma | Breestraat 30e |
| 18 juli | mevr. A.M. Korten | Breestraat 30f |
| 25 juli | dhr. D. Geelhoed | Walcherselaan 2/122 |
| 1 augustus | mevr. van Tilborg | Lange Voor 83 |
| 8 augustus | fam. Ritsema | Oosteinde 2 |
| 15 augustus | mevr. D. Korteweg | Westervoor 17 |



Bedankt

In de afgelopen bijzondere tijd gaat het collecteren anders dan we gewend zijn. Langzaam aan gaan we weer naar 'gewoon'. Toch komen de gulle giften van u allen bij de diaconie en alle goede doelen binnen. Wij willen u daarvoor hartelijk bedanken!

Collectes in de komende periode

In deze bijzondere tijd noemen we de collectes. Bij iedere collecte wordt aangegeven hoe u uw bijdrage zelf over kunt maken. Als dit te moeilijk is, kunt u altijd uw gift overmaken naar de diaconie: NL83 RABO 0346 5318 37 (CvD Prot. Gem. Marknesse). Wilt u hierbij vermelden om welke collecte het gaat.

Op zondag 5 september wordt uw bijdrage gevraagd voor Kerk in Actie: Ghana. Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra. Ze hopen daar werk te vinden. Maar dit lukt vaak niet. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in de eigen dorpen. Kerk in Actie helpt hierbij door het steunen van de Ghanese kerk. Zo leren de jongeren een praktisch vak: kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast krijgen jongeren (en ouderen) les in het lezen en schrijven. U kunt uw geld over maken via <https://donatie.protestantsekerk.nl>. Bij 'gebruik mijn bijdrage voor' kiest u: **Een sterke kerk op een kwetsbare plek**

Op zondag 12 september wordt uw bijdrage gevraagd voor Protestantse kerk: kliederkerk. Kliederkerk is ondertussen een begrip. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig 'gekliederd'. Dit betekent op een creatieve manier bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger ontmoeten elkaar en leren van en met elkaar. Gezinnen met jongere kinderen en jongeren komen zo (weer) in aanraking met de Bijbel, de kerk en het geloof. U kunt uw geld over maken via <https://donatie.protestantsekerk.nl>. Bij 'gebruik mijn bijdrage voor' kiest u: **Jong en oud ontdekken de kliederkerk.**

Op zondag 26 september wordt gecollecteerd voor vrede: Inclusief iedereen. Dit is het thema van de vredesweek 2021. Iedereen ken wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt soms diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. Daarom is het thema van de vredesweek van dit jaar: inclusief samenleven. Samen met u / jou wil PAX zich inzetten voor vrijheid, waarheid, recht zodat alle mensen in liefde kunnen samenleven. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.

Het rekeningnummer van Pax is NL03Trio0390515000

Op zondag 3 oktober wordt gecollecteerd voor Israël. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël. Op landelijk niveau zijn er contacten met Joods Nederland en komen er thema's als antisemitisme ter sprake. Om de plaatselijke gemeenten te stimuleren om het gesprek met en over Israël aan te gaan, ontwikkelt de Protestantse Kerk inspiratiematerialen en vinden er ontmoetings- en netwerkdagen plaats. Uw steun via deze collecte steunt deze activiteiten, zodat het gesprek met en over Israël door kan gaan. U kunt uw bijdrage overmaken aan de diaconie onder vermelding van collecte Israëlzondag. Zij zorgen dat uw bijdrage bij de protestantse kerk/Israël komt.

Op zondag 17 oktober wordt uw bijdrage gevraagd voor Kerk in Actie: Kameroen.

De boeren in Kameroen kunnen maar 4 maanden hun land bewerken en oogsten. Dit kan alleen in het regenseizoen. Door de klimaatveranderingen zijn de regens onvoorspelbaar geworden, soms valt er te weinig, soms valt er te veel. Met de steun van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren (nieuwe of andere) landbouwmethoden waarmee de oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook de droge of natte perioden overleven. De kerk betreft zowel christen als moslims bij haar project. Zo komt ook een vreedzame samenleving tot stand. U kunt uw geld overmaken via <https://donatie.protestantsekerk.nl>. Bij gebruik mijn bijdrage voor' kiest u: **Samen werken aan een stabiele toekomst.**

*Met hartelijke en bemoedigende groet namens de diaconie,
Aukje Bonthuis, Tiny Haringsma, Bas Hogenboom, Marjan Mol en Bram de Visser.*

*Wat de toekomst brengen moge
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.*

*Heer ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig Hij die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom.*

*Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen, n
naar het onbekende land.*

STARTZONDAG 12 september 2021

Zondag 12 september is de start van het seizoen 2021-2022. Er is een mooi programma opgesteld, binnen de geldende coronarichtlijnen. Dit betekent dat we zowel in de dienst als daarna de 1,5 meter afstandsmaatregel zo goed mogelijk proberen na te leven. We zijn blij dat we weer een startzondag kunnen houden en elkaar kunnen ontmoeten, maar zoals voorheen is het jammer genoeg nog niet. Helaas is een gezamenlijke afsluitende maaltijd daarom niet mogelijk. Hopelijk kan dat volgend jaar wel weer.



Het thema van de startzondag is: **"Het Koninkrijk van U, wordt dat nog wat?"** en past in het jaarthema van de Protestantse Kerk, namelijk "Van U is de Toekomst".

Het programma op 12 september is al volgt:

09.30 uur: Startdienst m.m.v. diverse gemeenteleden o.l.v. ds. Johan Duijster

10.30 uur: Koffie/thee.... met wat lekkers

11.00 uur: Keuzeprogramma ronde 1

11.30 uur: Keuzeprogramma ronde 2

12.00 uur: Afronding en afsluiting

12.30 uur: Einde



Er zijn vier keuzeprogramma's opgesteld. Je kunt aan twee programmaonderdelen van elk een half uur deelnemen. Het aantal deelnemers is voor verschillende onderdelen wel gelimiteerd, vanwege de beperkte ruimte in de zalen.

1. Bijbelquiz over gelijkenissen met het Koninkrijk door Johan Duijster
2. Klieder je Koninkrijk. We verbeelden het Koninkrijk met verf, potlood, stift et cetera
3. Met de koninklijke troon laten we het Koninkrijk tot stand komen. We maken deze zondag een troon die we dit seizoen nog gaan gebruiken om een ander vrijblijvend thuis uit te nodigen om even bij te praten of kennis te maken met aandacht voor elkaar op een dag die jou past. Hoe gezellig wordt dat!
4. Waar zie ik het Koninkrijk van God in Marknesse? Een buitenwandeling met een foto-opdracht.

We proberen binnen de geldende richtlijnen om zoveel mogelijk mensen een plek te geven in de dienst en daarna. U en jullie zijn dan ook van harte uitgenodigd om samen de dienst bij te wonen, om samen het seizoen 2021-2022 te beginnen en elkaar weer te ontmoeten. Zijn jullie net zo enthousiast als wij?

Tot 12 september!

De voorbereidingscommissie

René de Reuver over jaarthema: 'Van U is de toekomst'

We leven in een buitengewoon onzekere tijd waarin alles op losse schroeven lijkt te staan. Midden in deze realiteit lanceert de Protestantse Kerk een nieuw jaarthema, 'Van U is de toekomst'. Dit thema staat centraal vanaf Startzondag én het kerkelijk jaar dat daarop volgt. Essentie van het jaarthema: Jouw perspectief op de toekomst bepaalt hoe je nu in het leven staat.

Plaatselijke gemeenten bepalen uiteraard zelf het thema en de manier waarop ze er een jaar lang mee aan de slag gaan, maar scriba ds. René de Reuver hoopt dit jaar meer dan andere jaren dat ze het aangereikte jaarthema overnemen. "Dit thema staat midden in de actualiteit van vandaag, waarin we onzeker zijn over de toekomst. Allereerst door Covid-19, dat de hele samenleving op de kop heeft gezet. Daarnaast spelen andere urgente zaken. Op politiek en economisch gebied, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld het klimaat en migratie."

Veel mensen beleven deze tijd als een verandering van tijdperk, een apocalyptische tijd zelfs. Alles lijkt op losse schroeven te staan. De Reuver: "Waar loopt het allemaal op uit? In de samenleving, maar ook in de kerk waar we te maken hebben met krimp en andere vormen van kerk-zijn. In die werkelijkheid zeggen we als kerk: 'Van U is de toekomst.' Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden: de *kracht* en de *creativiteit* om ons in te zetten, de *moed* om te veranderen wat we kunnen, de *wijsheid* om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het *vertrouwen* dat eens alles goed zal komen."

'Van U is de toekomst' is ook het thema van [de visienota](#) waarvan elke gemeente vorig jaar een exemplaar kreeg toegestuurd. Die verwoordt wat de komende jaren van belang is voor het leven en werken van onze kerk, en biedt hierin richting. Door van dit thema ook het jaarthema te maken, kan er in plaatselijke gemeenten handen en voeten aan gegeven worden. De Reuver: "Ik hoop dat het thema daardoor meer gaat spreken. De christelijke toekomstverwachting is geen protocol dat we aangereikt krijgen. Maar in alle onzekerheid en angst mogen we ontvankelijk en waakzaam leven. Open voor wat God aan het doen is, en alert op wat zijn Geest nu al laat zien.

We verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Vanuit die verwachting leven we in het heden, waarin de toekomst nog een spannende vraag is, en waarin we één ding zeker weten: de toekomst is aan Hem die is, die was en die komt. Dat vertrouwen geeft perspectief, hoop én ontspanning voor het leven nu."

Die ontspanning kan ons enorm helpen, denkt De Reuver. "Daar waar het gaat om de kerk, daar waar het gaat om ons eigen leven, en daar waar het gaat om de samenleving. Neem onze schepping. Ik zie een houding van bijna onverschilligheid, 'het zal allemaal wel meevallen', én een houding van activisme: we moeten de boel redden. Wij geloven dat de schepping in Gods hand ligt. Als we belijden dat we geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde moeten we ons daarvoor inzetten, maar dat mag met een ontspannen houding. Die combinatie van betrokkenheid en ontspanning haalt je weg uit de onverschilligheid én uit de kramp. 'Als ik wist dat morgen de wereld vergaat, plant ik vandaag nog een appelboompje', is de uitspraak die aan Luther wordt toegeschreven. God zal ook voor zijn kerk zorgen, dat ontspant enorm."

De Reuver hoopt dat het jaarthema een hoopvol perspectief tegenover de onzekerheid aanwakkert. Ook in ons eigen leven. "Geloven in het perspectief van Gods toekomst zet ons leven in een ander licht. Het biedt troost en zet vervolgens in beweging om te leven in het spoor van Gods Geest, om zijn liefde te ontvangen en te delen, om onze ziel te voeden met zijn Woord, om biddend onze weg te gaan en ons in te zetten voor onze naaste. We weten niet wat ons te wachten staat, maar we kunnen onze weg in vertrouwen gaan. 'Kome wat komt.'"

OVERIGE MEDEDELINGEN

Gedenkhoek in de kerk.

In de afgelopen periode is de gedenkhoek, in opdracht van de kerkenraad, vernieuwd. Zoals u misschien al hebt gezien is er een nieuwe tafel geplaatst.

In de voleindingsdienst, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, is er een object van glas geplaatst, voorstellende de levensboom.

In de Bijbel wordt de mens geregeld vergeleken met een boom. Met heel ons hebben en houden zijn we geworteld in de aarde, maar met hart en handen reiken we naar de hemel, naar God. We denken hierbij ook aan Jezus zoals in lied 547 wordt bezongen "Met de boom des levens "

Rechts op de tafel staat de kaars die brandt tijdens de uitvaartdienst, maar ook tijdens het uitspreken van het in memoriam. Hieromheen liggen de stenen met de namen van de overledenen. Links op de tafel staat een kaars die elke zondag zal branden.

U bent in de gelegenheid om **voor de dienst** één van de lichtjes die bij de kaars staan aan te steken, bv. voor iemand die ziek is, iemand die je mist of iemand die je een hart onder de riem wilt steken. Voel u vrij om hiervan gebruik te maken.

Klaas v.d. Horst, Karla Zachariasse en inrichtingsgroep.



Wijziging telefoonnummer

Ons telefoonnummer is gewijzigd. Het oude nummer 0527-201255 is niet meer in gebruik. Het nieuwe nummer is : 06-23707044.

Piet van der Cingel

Esau heeft honger

Genesis 25 : 19-34



Zoek de antwoorden op in Genesis 25 : 27-34 en schrijf de antwoorden in de pan hierboven. Succes!

1. Jakob was de _____ van zijn moeder Rebekka.
2. Isaak vond de _____ van Esau heel erg lekker.
3. Jakob bleef dicht bij de _____.
4. Esau was de lievelings_____ van zijn vader.
5. Esau en Jakob waren een _____.
6. Op een dag kwam Esau _____ terug van de jacht.
7. Jakob was bezig om _____ te koken.
8. "Geef me wat van dat _____ daar", zei Esau.
9. Esau kreeg de soep in ruil voor het eerst _____.
10. Zet een p in het laatste rondje. Welk woord lees je van boven naar beneden?

HIJ is zoals
een BOOM

die is
GEPLANT in goede
GROND, dichtbij de
WATERKANT

Wanneer het tijd is zal hij vruchten dragen. Zijn blad verdort zelfs niet op hete dagen.
Hij groeit en bloeit bij alles wat hij doet. Wat hij ook onderneemt, het lukt hem goed.

Psalm / vers 2