



ZONDAGSBRIEF 4 juli 2021

EREDIENST

Aanvang	: 9.30 uur
LEV-dienst	: Johan Marijs, Wieke Buis, Judith Stoffels
Ouderling	: Bertus Stormink
Collecten	: 1 ^e diaconie; 2 ^e kerk; 3 ^e onderhoud gebouwen
Techniek	: Hans Hansma
Koster	: Fam. Feenstra

De bloemen gaan met een hartelijke en bemoedigende groet naar Fam. Bijland, Lange Voor 67

Lezingen: Bijbeltekst 1Thessalonicenzen 5:23-24 Thema: "Zijn trouw kleurt de(ze) morgen"

Lied Hemelhoog:

U gaat uw eigen wegen
Geen leger houdt U tegen
Door liefde voortgedreven
Brengt U de dwalende naar huis
En als de nacht gaat komen
Mogen wij bij U wonen
U blijft uw liefde tonen
Uw grote trouw reikt hemelhoog

Hoger dan de lucht
Wijder dan de zee
Liefde, warmer dan de zon
U bent aanwezig
En gaat met ons mee

U gaat uw eigen wegen
Geen leger houdt U tegen
Door liefde voortgedreven
Brengt U de dwalende naar huis
En in de tijd van zorgen
Zijn wij in U geborgen
Wij zien het licht van morgen
Uw grote trouw reikt hemelhoog

Hoger dan de lucht
Wijder dan de zee
Liefde, warmer dan de zon

U troont hemelhoog
Hoger dan de lucht
Wijder dan de zee

Liefde, warmer dan de zon
U bent aanwezig
En gaat met ons mee
Uw grote trouw reikt hemelhoog
Hoger dan de lucht
Wijder dan de zee
Liefde, warmer dan de zon

U troont hemelhoog
Hoger dan de lucht
Wijder dan de zee
Liefde, warmer dan de zon
U bent aanwezig
En gaat met ons mee

Kinderlied: Jozef had een jas

Jozef Jozef Jozef had een jas
Een jas? een jas! Een wonderlijke jas
Een jas met honderd kleuren
Wat kon er nog gebeuren met Jozef

Jozef Jozef Jozef had een droom
Een droom? een droom! Een wonderlijke droom
Van elf korenschoven
Die allemaal voor hem bogen
Een jas met honderd kleuren
Wat kon er nog gebeuren met Jozef

Jozef Jozef Jozef had een droom
Alweer? alweer! Hij droomde deze keer
Van zon en maan en sterren
Die eerden hem van verre
Van elf korenschoven
Die allemaal voor hem bogen
Een jas met honderd kleuren
Wat kon er nog gebeuren met Jozef

Jozef Jozef Jozef in de put
De put? de put! Een hele diepe put
Waaruit kamelenhoeders
Hem kochten van zijn broeders
En naar Egypte brachten

Daar droomde hij alle nachten
Van zon en maan en sterren
Die eerden hem van verre
Die elf korenschoven
Die allemaal voor hem bogen
Een jas met honderd kleuren
Wat kon er nog gebeuren met Jozef

Jozef Jozef Jozef kreeg een troon
Een troon? een troon!
En zelfs een gouden kroon
Die kreeg hij als beloning
Hij werd de onderkoning
En al zijn broeders kwamen
Eerbiedig bij hem samen
De zon en maan en sterren
Die eerden hem van verre
Die elf korenschoven
Die allemaal voor hem bogen
Een jas met honderd kleuren
Wat kon er nog gebeuren
met Jozef

Jozef Jozef
Jozef had een jas



Refrein:
Onder, boven,
voor en achter,
God is altijd bij mij.
Onder, boven,
voor en achter,
God is om mij heen.

Al vlieg ik met het vliegtuig
naar een heel ver land
of vaar ik naar een eiland
met een prachtig strand.
Al loop ik naar de buurvrouw
aan de overkant;
ik ben nooit in mijn eentje,
want... (Refrein)

Al ga ik naar mijn oma
met de trein en bus
of speel ik op het schoolplein
met mijn broer en zus.
Al loop ik voor mijn moeder
naar de brievenbus;
God is altijd bij mij,
dus... (Refrein)

Lezing: 1Thessalonicenzen 5: 23 – 24 "Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand"

Lied: Zijn trouw kleurt de morgen

Zijn trouw houdt mensen op de been.
Ze spant zich uit over allen die U vrezen,
die voor U leven.

Ze laat ons nooit een dag alleen.
Ze wordt al eeuwenlang
en overal geprezen,
U hebt uw trouw bewezen.

Zonen en dochters van dezelfde God,
zing het uit van vreugde,
want Hij laat ons nooit los!

Zijn trouw kleurt de morgen.
Zijn trouw kleurt de morgen.
Zijn trouw kleurt de morgen
elke dag opnieuw!

Uw trouw vult alles wat bestaat.
Ze is een schild
voor wie moe is en wie bang is
en voor wie hoop mist.

U trekt haar aan als een gewaad.
Ze beurt uw mensen op,
hun hoop wordt weer verfrist,
uw trouw wordt nooit betwist.

Zonen en dochters van dezelfde God,
zing het uit van vreugde,
want Hij laat ons nooit los!

De hemel, zo hoog als de hemel,
zo hoog als de hemel is uw trouw.

Psalm Project: God van Liefde, God van trouw

God van liefde, God van trouw,
U die alles schiep
mij ook maakte, mij hier ziet
mij in 't leven riep
In de stilte, in de storm
bent U om me heen

God van liefde,
God van trouw U laat nooit alleen
God van vrede, God van recht
van gerechtigheid

U die mij beschermt, vergeeft
mij van schuld bevrijdt
Slaan de golven om mij heen
Heer u bent erbij

God van liefde, God van trouw
U ziet om naar mij
In de stilte, in de storm
bent U om me heen
God van liefde, God van trouw
U laat nooit alleen

Lied: Sela God zal voor ons zorgen

Voor de wezen is Hij een vader,
Voor de weduwe een hoofd van het gezin
Wie eenzaam is neemt Hij op in zijn huis
Wie verdwaald is onderweg,
brengt Hij weer thuis
God zal voor ons zorgen
Hij zal voor ons zorgen
Voor eeuwig leeft die hoop in ons
God zal voor ons zorgen
Hij zal voor ons zorgen
Voor eeuwig leeft die hoop in ons

Voor de bange is Hij een schuilplaats
Voor de vreemdeling een deur die zich niet sluit
Wie wankel staat, vindt in hem vaste grond
Wie vermoeid raakt onderweg richt Hij weer op

Hij zal over ons waken
Ieder uur van de nacht
Onze God gaat niet slapen
Hij houdt de wacht

Pastorale mededelingen

Vorige week informeerden wij u al over de ontwikkelingen in het pastoraat en de pastorale werkzaamheden van Marijke de Vries en Johan Duijster. Graag willen wij u nu, en wellicht ten overvloede, ook informeren over de wijkverdeling.

Wijk 1 is toegewezen aan ouderling Siebrand Haagsma.

Wijk 2 is toegewezen aan ouderling Greetje Jensma.

Wijk 3 is toegewezen aan ouderling Wieke Buis.

De specifieke indeling op straatniveau per wijk kunt u terugvinden op de website <https://pknmarknesse.nl/wp-content/uploads/2021/06/Wijkindeling-Nieuw.pdf>. Daar treft u ook de contactgegevens aan van de ouderlingen.

De specifieke wijkindeling zullen we ook in de volgende Muurkrant publiceren.

Vanuit Emmeloord is ingekomen Jessica Bosscha en vanuit de Walcherselaan 24 is verhuisd Remco Woudstra. Beiden wonen op Kerkepad 6 alhier.

Wij heten hen van harte welkom en wensen beiden een goede tijd aan het Kerkepad.

Kennismaken met...?

In de Muurkrant schreef ik een uitgebreid bericht over kennismaken met elkaar. Graag verwijs ik u/ jou daarnaar voor de inhoudelijke opzet ervan. Hieronder een schema weer wanneer we elkaar voor kennismaking kunnen ontmoeten. Mijn mailadres is voorsnog: johannes3vs16@gmail.com Mijn telefoonnummer staat in de muurkrant. Ik kijk er naar uit, u/ jou te leren kennen. Welkom!

Datum	10.00 - 11.30 uur.	14.30 - 16.00 uur	19.30 - 21.00 uur
6 juli			Bezet
13 juli			
20 juli			
24 augustus			Bezet

Mocht het zo zijn dat er wat dringends tussenkomt, dan ontvangt u/ ontvang jij, daarvan bericht en kunnen we samen naar een ander moment zoeken. Dat geldt uiteraard omgekeerd ook.

Johan Duijster v.d.m.

Problemen bij de ontvangst van de online kerkdienst.

De uitzending vanuit de kerk is optimaal en goed van kwaliteit. Zijn er thuis problemen met de ontvangst zijn bel dan:

Jurjen Karel Feenstra: 06-42319742 of Bert Jan Profijt: 06-50227331 of 0527-203344

Coronatijd:

In de tijd dat we niet samen kunnen komen in de kerk, zijn er online vieringen, waarin we samen als gemeente in gebed gaan, samen God loven door te zingen en te luisteren naar Gods Woord. We kunnen hier allemaal een actieve rol in spelen, om zo samen Gods gemeente in Marknesse te zijn.

- Brand thuis een kaarsje tijdens de viering, als symbool voor de aanwezigheid van Jezus.

- De collecte kunt u overmaken op bankrekening:

Diaconie: IBAN NL83 RABO 0346 5318 37 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Marknesse.

Kerk: IBAN NL23 RABO 0346 5265 15 t.n.v. Protestantse Gemeente Marknesse.

- Geef gebedspunten aan via pr-c@pknmarknesse.nl.

- Heeft u een idee voor een lied, mail deze naar pr-cr@pknmarknesse.nl

- Op www.pknmarknesse.nl vindt u een verwerking voor de kinderen, die u zelf kunt uitprinten.

- Geef feedback over de vieringen. Zo kunnen we steeds beter weten wat al goed gaat en wat we kunnen verbeteren. Mail dit naar scribaat@pknmarknesse.nl.

Agenda:

Inleveren kopij Muurkrant uiterlijk 20 augustus 2021: muurkrant@pknmarknesse.nl

Kopij voor de volgende "in en rond de kerk" kan tot a.s. vrijdag 17.00 u. aangeleverd worden.

Via email: zondagsbrief@pknmarknesse.nl website: www.pknmarknesse.nl