



## ZONDAGSBRIEF 30 mei 2021

### EREDIENST

Aanvang	: 09.30 uur
Voorganger	: LEV groep en Marijke de Vries
Organist	:
Collecten	: 1 <sup>e</sup> Diaconie; 2 <sup>e</sup> kerk; 3 <sup>e</sup> onderhoud gebouwen
Techniek	: Hans Hansma en Pedro Stoffels
Koster	: Fam. Profijt

De bloemen gaan met een hartelijke en bemoedigende groet naar fam. Bonthuis, Steenwijkerweg 20B

#### Liederen en lezingen in de dienst:

**Liederen:** Sela: "Hoor naar mijn gebed"; ELB 168 "Dank U voor deze nieuwe morgen"; Zimmer: "Ik wil even bij U komen"; Opwekking 834 "door gebed"; Opwekking 783 "Wij houden ons niet langer stil"; "Onze Vader"; Josh Groban: "You raise me up" Sela: "Hoor naar mijn gebed"

**Lezingen:** Bijbeltekst Samuel 3 vers 1-10 "Geef kleur aan je relatie met God."

#### Hoor mijn gebed

Heer, hoor mijn gebed,  
luister naar mijn smeken.  
Antwoord mij,  
U bent trouw en rechtvaardig.

Laat mij in de morgen uw liefde horen,  
in U stel ik mijn vertrouwen.  
Wijs mij de weg die ik gaan moet.  
Mijn ziel verlangt naar U,  
mijn ziel verlangt naar U  
Houd mij in leven, Heer, tot eer van uw naam.  
Leid mij uit de verdrukking door uw  
gerechtigheid.

Laat mij in de morgen uw liefde horen,  
in U stel ik mijn vertrouwen.  
Wijs mij de weg die ik gaan moet.  
Mijn ziel verlangt naar U,  
mijn ziel verlangt naar U.

#### Dank u voor deze nieuwe morgen

Dank U voor deze nieuwe morgen,  
dank U voor elke nieuwe dag.  
Dank U dat ik met al mijn zorgen  
bij U komen mag

Dank U voor alle bloemengeuren  
dank U voor ieder klein geluk.  
Dank U voor alle held're kleuren,  
dank U voor muziek

Dank U dat U in moeilijkheden  
dank U dat U in pijn en strijd,  
dank U dat U in alle tijden  
toch steeds bij ons zijt

Dank U dat ons uw woord bewaarde  
Dank U dat U uw Geest ons geeft.  
Dank U dat ieder mens op aarde  
van uw liefde leeft  
Dank U, uw liefde kent geen grenzen  
dank U dat ik nu weet daarvan.  
Dank U, o God, ik wil U danken  
dat ik danken kan.

#### Ik wil even bij u komen

Ik wil even bij U komen  
In de stilte heel alleen  
Even uit de drukte  
Weg van iedereen  
U kent mijn gedachten  
Mijn zorgen, groot en klein  
Maar 't mooiste is  
Dat ik bij U mezelf mag zijn

U bent mijn vriend  
U laat me nooit alleen  
U bent mijn vriend  
Slaat Uw Armen om me heen  
Iedere dag van mijn leven  
Op de weg die ik zal gaan  
Kan ik op U vertrouwen  
U zult altijd naast me staan

Ik wil even bij U komen  
In de stilte heel alleen  
Even uit de drukte  
Weg van iedereen  
Ik kniel aan Uw Voeten  
Met eerbied en ontzag  
En vol dankbaarheid  
Omdat ik bij U komen mag

U bent mijn vriend  
U laat me nooit alleen  
U bent mijn vriend  
Slaat Uw Armen om me heen  
Iedere dag van mijn leven  
Op de weg die ik zal gaan  
Kan ik op U vertrouwen  
U zult altijd naast me staan

U bent mijn vriend  
U laat me nooit alleen  
U bent mijn vriend  
Slaat Uw Armen om me heen  
Iedere dag van mijn leven  
Op de weg die ik zal gaan  
Kan ik op U vertrouwen  
U zult altijd naast me staan

Kan ik op U vertrouwen  
U zult altijd naast me staan

### **Door gebed**

Door gebed wordt duisternis verlicht  
Door gebed wordt onze wil op God gericht  
Heer in eenheid roepen wij U aan  
Ons vertrouwen is in Jezus' Naam  
God van liefde hoor naar ons gebed  
Open de hemel poorten  
Laat ons uw woorden horen  
Niet onze wil maar uw wil,  
Vader, dit is ons gebed  
Door gebed krijgen blinde ogen zicht  
Door gebed wordt ons hart op God gericht  
Heer in eenheid roepen wij U aan  
Ons vertrouwen is in Jezus Naam  
God van liefde hoor naar ons gebed  
Open de hemelpoorten

Laat ons uw woorden horen  
Niet onze wil maar uw wil,  
Vader, dit is ons gebed  
Breng vrijheid en vergeving  
Breng inkeer en genezing  
Want U alleen brengt redding  
Vader, dit is ons gebed  
Roep met één stem,  
Tot één God, Met één doel,  
Om U te kennen Eén stem,  
Tot één God, Met één doel,  
Om U te kennen Eén stem,  
Tot één God, Met één doel,

Dat Uw Liefde zichtbaar wordt  
Open de hemel poorten  
Laat ons uw woorden horen  
Niet onze wil maar uw wil,  
Vader, dit is ons gebed  
Breng vrijheid en vergeving  
Breng inkeer en genezing  
Want U alleen brengt redding  
Vader, dit is ons gebed

### **Wij houden ons niet langer stil**

Jezus, U bent hier bij ons;  
ons hart wordt diep geraakt.  
Geest van God, U pleit voor ons,  
een taal te diep voor spraak.

Leer ons bidden, Heer.  
Laat ons weer een biddend volk zijn.  
Maak ons wakker, Heer.  
Help ons.

We knielen neer en smeken U:  
Laat uw wil worden gedaan  
in de straten, in de stad,  
zodat mensen U gaan zien.  
We houden ons niet langer stil.  
We houden ons niet langer stil.

Hoor ons bidden, Vader God.  
We kloppen bij U aan.  
Geef ons lange adem, God.  
Vuur ons verlangen aan.

Leer ons bidden, Heer.  
Laat ons weer een biddend volk zijn.  
Maak ons wakker, Heer.  
Help ons.

Wij knielen neer en smeken U:  
Laat uw wil worden gedaan  
in de straten, in de stad,  
zodat mensen U gaan zien.

### **You raise me up, NL vertaling**

Soms zie ik echt geen licht meer in het leven  
Mijn hart bezwaard en donker is mijn ziel  
Bedrukt blijf ik verlangen in de stilte  
Totdat U komt en even bij me zit.

U tilt mij op, nu overwin ik bergen  
U loodst mij door de woeste oceaan  
U geeft mij kracht en draagt mij op uw  
schouders  
U tilt mij hoger op dan ik kan gaan.

Er is geen mens, geen leven zonder honger  
Ons hart onrustig tikt en slaat op hol  
Maar dan komt U en zie ik heel verwonderd  
Een glimp van licht, een vleugje eeuwigheid.

U tilt mij op, nu overwin ik bergen  
U loodst mij door de woeste oceaan  
U geeft mij kracht en draagt mij op uw  
schouders  
U tilt mij hoger op dan ik kan gaan.

U tilt mij op, nu overwin ik bergen  
U loodst mij door de woeste oceaan  
U geeft mij kracht en draagt mij op uw  
schouders  
U tilt mij hoger op dan ik kan gaan.

## **Overige mededelingen:**

### **Kerkdienst bijwonen**

Vanaf zondag 13 juni a.s. kunt u weer bij de kerkdiensten aanwezig zijn binnen de geldende corona-regels. Voorlopig kunnen we maximaal 30 mensen ontvangen. Aanmelding is noodzakelijk. U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 18.00 uur voorafgaande aan de dienst aanmelden bij mevrouw Marry Beens. Via e-mail: [aanmeldingkerkdienst@pknmarknesse.nl](mailto:aanmeldingkerkdienst@pknmarknesse.nl) of telefonisch 0527 – 201214/06 23719578

Ook de bezoekers die vorig jaar op een vaste lijst stonden, moeten zich opnieuw aanmelden.

### **Intrede ds. Duijster**

Omdat wegens de corona beperkingen wij als gemeenteleden er niet fysiek bij kunnen zijn bij de intrededienst van Ds. Duijster op 6 juni om 10.30 uur, is er toch de mogelijkheid om Ds. Duijster een warm welkom te heten in onze gemeente. Dit kan door middel van een welkomstkaart te deponeren in de brievenbus bij de kerk. Gaarne voor 1 juni doch uiterlijk 4 juni.

Er is tevens de mogelijkheid om een kort filmpje te maken door de gemeenteleden als welkomstboodschap voor Ds. Duijster. U kunt deze filmpjes sturen naar: [nieuwenhuis953@gmail.com](mailto:nieuwenhuis953@gmail.com). Dit ook gaarne voor 1 juni doch uiterlijk 4 juni.

### **Volgende week zondag 6 juni wordt uw bijdrage gevraagd voor Kerk in Actie: Oeganda.**

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met hulp van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun gezin kunnen verbeteren. Door het bespreken van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor. Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk. U kunt uw geld over maken via <https://donatie.protestantsekerk.nl>. Bij 'gebruik mijn bijdrage voor' kiest u: **Kwetsbare kinderen en vrouwen sterk maken.**

### **Problemen bij de ontvangst van de online kerkdienst.**

De uitzending vanuit de kerk is optimaal en goed van kwaliteit. Zijn er thuis problemen met de ontvangst zijn bel dan:

Jurjen Karel Feenstra: 06-42319742 of Bert Jan Profijt: 06-50227331 of 0527-203344

### **Coronatijd:**

In de tijd dat we niet samen kunnen komen in de kerk, zijn er online vieringen, waarin we samen als gemeente in gebed gaan, samen God loven door te zingen en te luisteren naar Gods Woord. We kunnen hier allemaal een actieve rol in spelen, om zo samen Gods gemeente in Marknesse te zijn.

- Brand thuis een kaarsje tijdens de viering, als symbool voor de aanwezigheid van Jezus.
- De collecte kunt u overmaken op bankrekening:

**Diaconie: IBAN NL83 RABO 0346 5318 37** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Marknesse.

**Kerk: IBAN NL23 RABO 0346 5265 15** t.n.v. Protestantse Gemeente Marknesse.

- Geef gebedspunten aan via [pr-c@pknmarknesse.nl](mailto:pr-c@pknmarknesse.nl).
- Heeft u een idee voor een lied, mail deze naar [pr-cr@pknmarknesse.nl](mailto:pr-cr@pknmarknesse.nl)
- Op [www.pknmarknesse.nl](http://www.pknmarknesse.nl) vindt u een verwerking voor de kinderen, die u zelf kunt uitprinten.
- Geef feedback over de vieringen. Zo kunnen we steeds beter weten wat al goed gaat en wat we kunnen verbeteren. Mail dit naar [scribaat@pknmarknesse.nl](mailto:scribaat@pknmarknesse.nl).

### **Agenda:**

Inleveren kopij Muurkrant uiterlijk 25 juni 2021: [muurkrant@pknmarknesse.nl](mailto:muurkrant@pknmarknesse.nl)

Kopij voor de volgende "in en rond de kerk" kan tot a.s. vrijdag 17.00 u. aangeleverd worden.

Via email: [zondagsbrief@pknmarknesse.nl](mailto:zondagsbrief@pknmarknesse.nl) website: [www.pknmarknesse.nl](http://www.pknmarknesse.nl)