



ZONDAGSBRIEF 16 mei 2021

EREDIENST

Aanvang	: 09.30 uur
Voorganger	: Mw. M. de Vries
Organist	: De Band
Collecten	: 1 ^e diaconie; 2 ^e kerk; 3 ^e onderhoud gebouwen
Techniek	: Hans Hansma en D. den Hartog
Koster	: Fam. Feenstra

De bloemen gaan met een hartelijke en bemoedigende groet naar Mevr. A. van Benthem - Dekker, Kampweg 18.

Liederen en lezingen in de dienst:

Liederen: Lied 27:1 en 4; Opwekking 125 Heer ik kom tot U; Kinderlied Ze zeggen..; Lied 868:2 Lied 98:1; Lied Ik kan niet zonder U; Slotlied 289

Lezingen: Exodus 19:1-11 en Johannes 17: 14-26

Opwekking 125 Heer ik kom tot U

Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
en reinig mijn hart.
Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

Kinderlied: Ze zeggen...

Ze zeggen: als je anders bent,
dan hoor je er niet bij.
Ze doen alsof je niemand bent,
als je niet bent als zij.

Refrein:

Maar kijk eens naar de regenboog.
Zie jij het soms gebeuren
dat van de zeven kleuren
bijvoorbeeld rood of groen
er één niet mee mag doen?
Nee, de één staat naast de ander
en ze zijn, zoals je ziet,
steeds verbonden met elkander.
Kunnen mensen dat dan niet?

Ze zeggen: als je anders bent
dan doe je niet normaal.
Ze wijzen naar je kleren
en ze lachen om je taal.

Refrein:

Ze zeggen: als je anders bent
dan kun je beter gaan.
Alsof je nooit geboren bent
dat is toch geen bestaan.

Refrein:

Ik kan niet zonder U (Christian Verwoerd)

Laat mij vol zijn van U, heel de dag die voor me ligt,
Laat me sterk zijn als ik voor mijn taken sta.
Laat de keuzes die ik maak op Uw glorie zijn gericht,
Heer, geef mij Uw wijsheid vandaag.
Laat mij liefdevol zijn als Uw warmte wordt gemist,
Laat mij scherp zijn als de waarheid wordt verdraaid.
Laat mijn daden mogen spreken als een goed getuigenis,
Heer, geef mij Uw wijsheid vandaag.
Ik kan niet zonder U, niet zonder Uw licht.
Want U bezit de wijsheid
en het inzicht dat ik zo vaak nog mis.
Ik kan niet zonder U en daarom is mijn vraag:
Heer, wilt U mij helpen? Geeft U mij wijsheid vandaag.
Laat mij spreken met moed
als Uw stem niet wordt gehoord.
Laat mij huilen als het leed om droefheid vraagt.
Laat mij zwijgen als de stilte
meer zal spreken dan het woord,
Heer, geef mij Uw wijsheid vandaag.
Laat mij wachten op U, ook als de stilte even duurt.
Laat mij strijden als de zonde mij belaagt.
Laat mij elk moment weer inzien dat ik niets kan zonder U,
O Heer, geef mij Uw wijsheid vandaag.
Want ik kan niet zonder U, niet zonder Uw licht.
Want U bezit de wijsheid en het inzicht
dat ik zo vaak nog mis.
Ik kan niet zonder U en daarom is mijn vraag:
Heer, wilt U mij helpen? Geef mij de wijsheid vandaag.
O, waar ik ook ben en wat ik ook doe,
U bent altijd bij mij, God van wijsheid.
Geef mij de kracht om Uw wil te doen,
Laat Uw Geest mij leiden, God van wijsheid.
Ik kan niet zonder U, niet zonder Uw licht.
Want U bezit de wijsheid en het inzicht
dat ik zo vaak nog mis.
Ik kan niet zonder U en daarom is mijn vraag:
Wilt U mij helpen? Geef mij Uw wijsheid vandaag.
Ja, wilt U mij helpen? Geeft U mij wijsheid vandaag.

Overige mededelingen:

Examenkandidaten opgelet!!

Doe jij, of ken jij iemand, die dit jaar examen doet voor het Voortgezet Onderwijs? Dan willen wij dit heel graag weten, want dan krijgen jullie een leuke verrassing van ons!!

Stuur een berichtje met de naam van de kandidaat naar:

Jeugdwerk PKN Marknesse

jwstoffels@gmail.com

06-23838731 (Judith Stoffels)

Oproep gebedsintenties indienen

Op 30 mei is er een dienst met als titel: Geef kleur aan je relatie met God. Het gebed staat dan centraal. Voor deze dienst ontvangen wij zoveel mogelijk gebedsintenties uit de gemeente.

Waar wil je je dank over uitspreken of wat wil je in een gebed voor jezelf of een ander vragen? Geef het uiterlijk 23 mei door via mail aan alisca.hansma@kpnmail.nl of via app 06-13540190. Doet u en doen jullie mee? Alvast bedankt.

Volgende week zondag 23 mei wordt uw bijdrage gevraagd voor Kerk in Actie: Egypte.

Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen de mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyptische Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én ouders om dit juist wel te doen. Samen lezen ze een bijbelboek en de kinderen maken een opdracht. Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo kan de hele familie bijbellezen! U kunt uw geld over maken via <https://donatie.protestantsekerk.nl>. Bij 'gebruik mijn bijdrage voor' kiest u: **Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen.**

Problemen bij de ontvangst van de online kerkdienst.

De uitzending vanuit de kerk is optimaal en goed van kwaliteit. Zijn er thuis problemen met de ontvangst zijn bel dan:

Jurjen Karel Feenstra: 06-42319742 of Bert Jan Profijt: 06-50227331 of 0527-203344

Coronatijd:

In de tijd dat we niet samen kunnen komen in de kerk, zijn er online vieringen, waarin we samen als gemeente in gebed gaan, samen God loven door te zingen en te luisteren naar Gods Woord. We kunnen hier allemaal een actieve rol in spelen, om zo samen Gods gemeente in Marknesse te zijn.

- Brand thuis een kaarsje tijdens de viering, als symbool voor de aanwezigheid van Jezus.

- De collecte kunt u overmaken op bankrekening:

Diaconie: IBAN NL83 RABO 0346 5318 37 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Marknesse.

Kerk: IBAN NL23 RABO 0346 5265 15 t.n.v. Protestantse Gemeente Marknesse.

- Geef gebedspunten aan via pr-c@pknmarknesse.nl.

- Heeft u een idee voor een lied, mail deze naar pr-cr@pknmarknesse.nl

- Op www.pknmarknesse.nl vindt u een verwerking voor de kinderen, die u zelf kunt uitprinten.

- Geef feedback over de vieringen. Zo kunnen we steeds beter weten wat al goed gaat en wat we kunnen verbeteren. Mail dit naar scribaat@pknmarknesse.nl.

Agenda:

Inleveren kopij Muurkrant uiterlijk 25 juni 2021: muurkrant@pknmarknesse.nl

Kopij voor de volgende "in en rond de kerk" kan tot a.s. vrijdag 17.00 u. aangeleverd worden.

Via email: zondagsbrief@pknmarknesse.nl website: www.pknmarknesse.nl