



ZONDAGSBRIEF 7 maart 2021

EREDIENST

Aanvang	: 9.30 uur
Voorganger	: ds. R. Visser
Organist	: dhr. H. Haasjes
Collectes	: 1. diaconie 2. kerk 3. onderhoud gebouwen
Techniek	: Hans Hansma en Hans Kuiper
Koster	: fam. Profijt

De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke en bemoedigende groet naar fam. Stoffels, Breestraat 32C.

Liederen en lezingen:

Liederen: Lied 91: 1 en 7; Lied 996; Lied 72A; Lied vanaf CD; Lied 759

Lezingen: Jesaja 57: 14 – 18; 1 Korintiërs 1: 26 – 31; Mattheus 5: 1 - 12

De symbolische bloemschikking

Thema van de Veertigdagentijd: ***Ik ben er voor jou.***

Zeven keer barmhartigheid

In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: De hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemden onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen.

De basis van de schikking bestaat uit *zeven glazen*. Iedere zondag worden ze anders opgevuld. Ze staan in een *open hart*.

Het woord 'hart' is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt.

'Open' omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar.

3e zondag van de Veertigdagentijd. *De vreemdeling onderdak bieden*

"Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op".

Mattheüs 25:35

In elk glas staat een groot blad. Een blad dat als dak kan dienen en beschermend is tegen regen en wind. Naast de glazen staan kleine flesjes met een paar bloemen van een viooltje.

Dit nederige kleine bloemetje mag schuilen in de geborgenheid.

Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten. In de eerste plaats, omdat je iemand niet kent en in de tweede plaats, omdat iemand jou niet kent. Je bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander. De eerste stap is dus om elkaar te leren kennen. Dat kan pas, als je iemand echt durft te zien. Een mens net als jij, met mooie en minder mooie kanten. En ten slotte, als je de ander toestaat jou echt te zien. Een mens, net als hij, met mooie en minder mooie kanten. Als dat lukt, gaat de rest vanzelf.

Overige mededelingen

Jubileum

Dhr. en mevr. de Lange, Noordzoom 26, waren afgelopen zaterdag 6 maart 40 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd.

Collectedoel 14 maart

Volgende week zondag 14 maart wordt uw bijdrage gevraagd voor Kerk in Actie: Ghana, een beter inkomen voor boerinnen. Het droge noorden van Ghana is een lastig gebied voor landbouw. Maar groeien bijzondere sheabomen met noten waar wereldwijd veel vraag naar is. Kerk in Actie ondersteunt vrouwen die van deze sheanoten boter maken voor de cosmetica-industrie. Door dit in coöperaties te doen krijgen de vrouwen een betere prijs voor hun producten. Ze doen ook mee in spaargroepen: elke week leggen ze wat geld in waarvan ze om beurten een lening kunnen krijgen. Hier profiteert het hele gezin van. U kunt uw geld over maken via <https://donatie.protestantsekerk.nl>. Bij 'gebruik mijn bijdrage voor' kiest u: **Een beter inkomen voor boerinnen.**

Coronatijd:

In de tijd dat we niet samen kunnen komen in de kerk, zijn er online vieringen, waarin we samen als gemeente in gebed gaan, samen God loven door te zingen en te luisteren naar Gods Woord. We kunnen hier allemaal een actieve rol in spelen, om zo samen Gods gemeente in Marknesse te zijn. - Brand thuis een kaarsje tijdens de viering, als symbool voor de aanwezigheid van Jezus. - De collecte kunt u overmaken op bankrekening: Diaconie: IBAN NL83 RABO 0346 5318 37 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Marknesse. Kerk: IBAN NL23 RABO 0346 5265 15 t.n.v. Protestantse Gemeente Marknesse. - Geef gebedspunten aan via pr-c@pknmarknesse.nl. - Heeft u een idee voor een lied, mail deze naar pr-cr@pknmarknesse.nl - Op www.pknmarknesse.nl vindt u een verwerking voor de kinderen, die u zelf kunt uitprinten. - Geef feedback over de vieringen. Zo kunnen we steeds beter weten wat al goed gaat en wat we kunnen verbeteren. Mail dit naar scribaat@pknmarknesse.nl.

Oproepen:

We realiseren ons dat niet iedereen internet heeft en dus niet de zondagsbrief ontvangt. We willen u vragen om in uw omgeving te vragen wie graag een zondagsbrief wil ontvangen en de zondagsbrief geprint in de brievenbus te gooien bij het betreffende gemeentelid. Wij zoeken mensen die iets voor een ander willen doen. Denk aan een boodschapje doen op verzoek. Geef u op bij Irma Profijt 06- 20207191 of Marijke de Vries 06-50638292.

Problemen bij de ontvangst van de online kerkdienst.

De uitzending vanuit de kerk is optimaal en goed van kwaliteit. Zijn er thuis problemen met de ontvangst zijn bel dan: Jurjen Karel Feenstra: 06-42319742 of Bert Jan Profijt: 06-50227331 of 0527-203344

Agenda:

Inleveren kopij Muurkrant uiterlijk 12 maart 2021 muurkrant@pknmarknesse.nl

Kopij voor de volgende "in en rond de kerk" kan tot a.s. vrijdag 17.00 u. aangeleverd worden.
Via email: zondagsbrief@pknmarknesse.nl
website: www.pknmarknesse.nl