



ZONDAGSBRIEF 22 november 2020

EREDIENST Voleindingszondag

Aanvang	: 09.30 uur
Voorganger	: mw. Wieke Buis
Organist	: dhr. L.J. van Rijn
Collecten	: 1. Ouderenwerk 2. Kerk 3. Onderhoud gebouwen
Zang	: Annie Stormink en Jurjen Karel Feenstra
Techniek	: P. Stoffels
Koster	: fam. Doevendans

De bloemen gaan met een hartelijke en bemoedigende groet naar dhr. D.W. Geelhoed, Grachtwal 13/33.

Liederen en lezingen in de dienst: zie aparte orde van dienst

Pastorale mededelingen

Dhr. J.J. Mol, *Kampweg 4*, ligt nog in het ziekenhuis in Sneek. Er wordt gekeken of er nog een operatie nodig is of dat er gezocht kan worden naar een plek waar de revalidatie kan plaatsvinden. Het adres Antonius Ziekenhuis, Afdeling AB1, kamer 109, Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek

Corona of niet?!

In mijn werk speelt in deze coronatijd altijd de vraag of het wel of niet verstandig is om op huisbezoek te gaan. Ik wil niemand besmetten en ik wil het virus ook niet onbedoeld doorgeven. Aan de andere kant wil ik graag aanwezig zijn en ga ik wel op bezoek, waarbij ik alle maatregelen in acht neem. Maar dan toch.... Dinsdagmiddag heeft mijn jongste zoon zich laten testen en hij is positief getest. We hebben ook allemaal klachten. Keelpijn, hoofdpijn en twee van ons gezin hebben ook koorts en zijn ondertussen allemaal getest. Ik kreeg er een slapeloze nacht van. Hoe zal het ziekteverloop zijn. Maar ook heb ik iemand kunnen aansteken? Hoe moet het met de dienst van aanstaande zondag? Waar ben ik nog meer geweest? Donderdag heb ik de test gedaan en ik heb net de uitslag dat ik ook positief ben getest. We blijven positief, zoekend naar wegen om met God en met elkaar in contact te blijven. En ik bid dat ik niemand heb aangestoken met het virus!

De hartelijke groeten van,
Marijke de Vries

Overige mededelingen:

Belijdenis

Wij zijn blij te kunnen mededelen dat op zondag 29 november Martin Oldenburger en Sander van Rees belijdenis van hun geloof doen. Ondanks alle beperkingen hopen we op een feestelijke dienst. We zijn blij dat 2 mensen hun geloof in onze Here Jezus willen uitspreken in onze gemeente. Een teken van hoop in een periode die zo hopeloos lijkt. We hopen dat u allen zich betrokken voelt bij deze gebeurtenis.

Met een hartelijke groet,
Onno Stallinga, scriba

Muurkrant december

Van de decembereditie van de Muurkrant, die verschijnt rond 12 december willen we graag een kersteditie maken. Wij nodigen u en jou van harte uit om daarvoor iets in te leveren bij de redactie. Bv. een kerstgedicht, een mooie kerstgedachte, uw/jouw favoriet kerstlied, een kerstgroet.

Inleveren kan tot uiterlijk 5 december via e-mail: muurkrant@pknmarknesse.nl

of u levert het op papier in aan De Oosthoek 15 te Marknesse.

Bij vragen graag even contact op nemen met Irma Profijt-Doorlag, tel. 203344

De Muurkrantredactie.

Wubby v.d Horst

Irma Profijt-Doorlag

Wilt u / jij graag aanwezig zijn bij de dienst in de kerk ?

Dat kan! U / jij bent van harte welkom !

Alles volgens de voorschriften van het RIVM.

Dit betekent:

- houd afstand , 1,5 meter
- mondkapje verplicht
- alleen aangemelde personen
- maximaal 30 personen
- niet meezingen
- tussen 9.00 u. - 9.20 u. binnenkomst kerk
- u / jij kan in beeld komen
- er is een aangegeven looproute in de kerk
- ingang kerk: Emmeloordseweg, uitgang kerk: Sluis

Vooraf aanmelden verplicht, dat kan telefonisch en via mail, bij voorkeur via mail.

Aanmelden tot vrijdagavond 18.00 uur voorafgaand aan de dienst.

Mailadres: aanmeldingkerkdienst@pknmarknesse.nl

Telefoon: Mw. M. Beens, tel. 0527 – 201214

Problemen bij de ontvangst van de online kerkdienst.

De uitzending vanuit de kerk is optimaal en goed van kwaliteit. Zijn er thuis problemen met de ontvangst zijn bel dan: Jurjen Karel Feenstra: 06-42319742 of Bert Jan Profijt: 06-50227331 of 0527-203344

Coronatijd:

In de tijd dat we niet samen kunnen komen in de kerk, zijn er online vieringen, waarin we samen als gemeente in gebed gaan, samen God loven door te zingen en te luisteren naar Gods Woord. We kunnen hier allemaal een actieve rol in spelen, om zo samen Gods gemeente in Marknesse te zijn.

- Brand thuis een kaarsje tijdens de viering, als symbool voor de aanwezigheid van Jezus.

- De collecte kunt u overmaken op bankrekening:

Diaconie: IBAN NL83 RABO 0346 5318 37 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Marknesse.

Kerk: IBAN NL23 RABO 0346 5265 15 t.n.v. Protestantse Gemeente Marknesse.

- Geef gebedspunten aan via pr-c@pknmarknesse.nl.

- Heeft u een idee voor een lied, mail deze naar pr-cr@pknmarknesse.nl Zij zorgen dat deze tip bij de predikant terecht komt.

- Op www.pknmarknesse.nl vindt u een verwerking voor de kinderen, die u zelf kunt uitprinten.

- Geef feedback over de vieringen. Zo kunnen we steeds beter weten wat al goed gaat en wat we kunnen verbeteren. Mail dit naar scribaat@pknmarknesse.nl.

Oproepen:

We realiseren ons dat niet iedereen internet heeft en daardoor niet de zondagsbrief ontvangt. We willen u vragen om in uw omgeving te vragen wie graag een zondagsbrief wil ontvangen en de zondagsbrief geprint in de brievenbus te gooien bij het betreffende gemeentelid.

Wij zoeken mensen die iets voor een ander willen doen. Denk aan een boodschapje doen op verzoek.

Geef u op bij Irma Profijt 06- 20207191 of Marijke de Vries 06-50638292.

Agenda voor deze week:

Di 24 november is er een tijd van gebed in de kerk van 19.00 – 19.45 uur

Kopij voor de volgende "in en rond de kerk" kan tot as. vrijdag 17.00 u. aangeleverd worden.

Via email: zondagsbrief@pknmarknesse.nl of telefonisch bij de volgende nrs. **201648 en 241566**

website: **www.pknmarknesse.nl**